

Đi tìm lí nguyên nhân, cái ngu 13 năm lưu đày khổ nhục và can trở ngang cáa mát Táng giám mác

Lái nái đáu – Sau 30/04/1975, cái cám nghiám day đát nhát đán vái tái là: Thái, thá là hát. Hát tát cá. Vá mát tôn giáo, tái cá má giác là: Chúa đã khá c tá! Cá hái cáa Chúa không còn náa!

Nháng phái đán 21 năm sau, linh mác Chân Tín – ngá i cá tên trong danh sách nháng linh mác đòi thay thá Khâm Sá Henri Lemaître và “trát phá” TGM Nguyễn Văn Thuận mái káp hái hán gián tiếp vá nháng viác đã làm:

Ngày 28/01/1996, Chân Tín viết lái mát cách chua cay: *“Chúng tái ngá i yên nhìn cái ngu đát và mát cái sa đáy cáa mát chá đá đang trên đà tan rã.*

” Và mát Nguyễn Văn Trung cay đáng cũng không kém:

“Tham gia Cách Máng là tham gia vào mát quá trình tá tiêu đát sau này.”

Ngá i ta đã nhìn tháy khuôn mát chá đá ngay tá đáu trong viác bát nháng thành phán “phán đáng” và chính sách bách hái tôn giáo xáy ra ngay nháng ngày đáu “Giái phóng”.

Thát váy, tá đáu tháng 5/1975 đã ná ra vá trác xuát Khâm sá, trác xuát TGM Phó Nguyễn Văn Thuận.

Nháng trá tráu là chính nhá nháng cuác bách hái nhá thá mà mián Nam mái cá nháng anh hùng và nháng thánh nhân!

Anh hùng nhá các sĩ quan quân đái VNCH đã tuán tát, đã nhiáu năm tù cái táo. Anh hùng nhá các vá hián nay đang tranh đáu cho nhân quyền và đang ngá i tù trong các trái giam.

Vá mát tôn giáo thì ngá i ta gái nháng con ngá i tù đó là nháng bác thánh nhân nhá tráng háp Háng y Nguyễn Văn Thuận, Táng Giám mác Nguyễn Kim Đán, Háng y Tránh Nhá Khuê, tháy

Marcel Văn, Lm Nguyễn Văn Vinh, Giám mục Phao lô Lê Đức Trùng và biết bao nhiêu người có thể chết rũ tù mà không được biết đến.

Trong hơn 10 cuốn sách của TGM Nguyễn Văn Thuận thì tất cả đều viết ra sau 13 năm tù. Không có 13 năm tù – mà ông “mất hết, cô đơn,” “tim con tan nát vì phải xa cách giáo dân của con” đau khổ và tội nhọc, vì “họ đã liếm con vào nhúng ngón tay gian ác.” (trích Phúc âm Luca, 22,37) đã làm nên cái cao cả của một Nguyễn Văn Thuận. Ông viết, “In the obscurity of faith, in service and in humiliation, the light of hope that changed my vision.”(1)

Xin được tiếp đón những người khó khăn của người tù Nguyễn Văn Thuận:

“Tôi trải qua Phú Khánh, tôi bị giam trong một phòng không có cửa sổ, phải đi qua 3 lớp cửa trong một hành lang mới đến khí trời. Vào đó nóng bức, tôi nghĩ nghĩ và cảm thấy trí óc mất sáng suốt dần dần, cuối cùng là mê man. Có lúc người ta để đèn sáng như ban ngày, lúc khác lại nằm trong bóng tối. Buổi sáng và nóng và ẩm, đến nỗi tôi xuống nằm dưới nệm, còn nệm thì mình lên trải ngay cả chiếu chiếu của tôi. Lúc nằm trong tối tăm, tôi thấy có một tia sáng, ánh sáng lọt vào, tôi liền đứng, kê mũi vào đó để thở. Lúc nào trải mền, nệm ngoài ngủ, nhúng con trùng ngoài bò vào, có cả giun và có lẽ còn có cả con rắn dài. Dù thấy vậy, nhúng tôi yếu đuối quá không làm gì được, tôi cứ để cho chúng bò quanh, ngày nào nệm cũ xuống, thì chúng lại bò ra. Sau này hai linh mục bị giam cách tôi 2 lớp cửa, đã thuật lại cho tôi biết: “Một hôm cô Thanh, cấp dưỡng, đã mở cửa cho chúng con ra để nhìn Đức Cha nằm dưới đất và báo: cho hai anh nhìn thấy ông Thuận, ông sắp chết!” Nhúng trong căn cứ này, Chúa đã cứu tôi! Tôi phải nhận Chúa chứ không phải vì của Chúa: Chính Chúa muốn cho tôi ở đây, chứ không phải vì khác”(2).

Bài viết này sẽ khảm lại đầy đủ những nguyên nhân và hậu quả 13 năm tù của Hồng y Nguyễn Văn Thuận.

Bài viết được căn cứ vào những tài liệu thu được từ người và khảm tin do giáo sư Nguyễn Văn Trung còn giữ lại. Những tài liệu hiếm có này do linh mục Thanh Lăng trao cho Nguyễn Văn Trung trước khi linh mục Thanh Lăng qua đời.

Thanh Lăng là một nhân chứng quan trọng hàng đầu trong việc xử lý Hồng y Nguyễn Văn Thuận ra khỏi Sài Gòn và đưa đến hơn 13 năm tù đày.

Bài viết cũng còn däa trên chäng tä cäa chính quyän cäng sän nhä quan đä m cäa ông Nguyễn Hä, Ủy ban Quân quản thiä bäy giä cũng nhä quan đä m cäa ông Nguyễn Văn Hạnh, Mặt trận tä quốc và chä täch Träng Tän Sang, chä täch UBNDTPHCM.

Và cuối cùng là tài liệu sách cäa Hoàng Y Nguyễn Văn Thuần đã viết và đäc in đäch ra nhiäu thä tiäng. Đäng thiä tài liệu đä loäi cäa ngäi Thiên Chúa giáo phän län häi ngoäi.

Chúng tôi tä đä đi läi nhäng bäc đäng đän đäa đän 13 năm tù đày cäa ngäi con cao quý nhät cäa giáo häi công giáo VN.

Bài viết sau đây sä chä täp trung vào diän biän, nhäng nguyên nhân đän đäa đän 13 năm tù đày cäa Hoàng y Nguyễn Văn Thuần và nhäng hä quả cäa 13 năm tù đäy.

13 năm äy đäng vä mät con ngäi và trän thä thì đúng là mät biä kịch, mät bät hänh. Nhäng đäng vä mät tinh thän và giá trä siêu nhiên, TGM Nguyễn Văn Thuần đã biän nhäng đau khổ äy thành mät “cäa lä dâng hiän”, đäa con ngäi ông vät täng đäc chính mình, biän nhäng đau khổ thành säc mänh vä niềm tin và hy väng. Và tä đä đó, trong bóng täi cäa lao tù, näi täng räng chä có tuyät väng väi tiäng khóc than và läi nguyän räa oán hän, läe lên sä tha thä và tình yêu tha nhân, đäng loäi.

Chúng tôi xin tä giäi hän và täp trung vào 4 cuốn chính đã đäc đäch sang tiäng Anh và nhäng bän tiäng Viät. Đó là: *Five loaves and two fish. Prayers of hope. Testimony of hope* và *Road of Hope*.(3)

Nhäng ai muän tra cäu đäy đä vä nhäng sách cäa TGM. Nguyễn Văn Thuần, xin vào trong Web Dunglac.com

