

## Lời trần trụi quan trọng nhất của Hoàng Đế Võ Đế

T&#225;c Gi&#7843;: T Dzu

Th&#7913; Ba, 15 Th&#225;ng 6 N&#259;m 2010 05:45

---

Đôi vua Trần Anh Tông (1293-1314) được Trần Hưng Đạo lui vị trí sĩ quan Võ Văn Kiệp. Vua Anh Tông thấy ngài bình nhàn nhàn sảng khoái liến nhàn giá đỡ nếm. Nhà vua đã cần thận xin ý kiến của Hưng Đạo Võ Đế về cách thế để phó vâng việc phụng dưỡng bệ hạ, mới hỏi rằng: “Thế nào phải mất mai khuy t núi, phải có quân bệ hạ sang thì làm thế nào?”



Tổng Trần Hưng Đạo. Ảnh Vietnamnet

Hưng Đạo Võ Đế tâm rằng: “Nếu ta thu phục, Triệu Vũ Võ Đế đang nghiên cứu, Hán đế đem binh đến đánh, Vũ Võ Đế sai dân đến sát chiến đấu, không để cho việc chi mướn, rồi đem đến quân sang châu Khâm, châu Liêm đánh quân Trần Sa, dùng đao kiếm binh mà đánh đến, đó là mất thế. Đến đến Đình, Lê, nhiều người hiền giúp đỡ, bệ hạ việc Nam đang công, vua tôi đang lòng, bệ hạ dân phụng mệnh; mà bên Tàu đang lúc suy nhược, cho nên ta dẹp thành Bình Lữ (thuộc Thái Nguyên) phá đến quân nhà Tống, đó là mất thế. Đến đến nhà Lý, quân Tống sang xâm, Lý đế sai Lý Thường Kiệt đánh mất Khâm, Liêm, đến đến Mai Lĩnh, quân hùng, tướng dũng, đó là có thể đánh đến. Kể đến bên triều, việc Nguyên kéo đến vây bệ hạ mất, may đến vua tôi đang lòng, anh em hòa mướn, cần đến để u sầu li mà đánh, mới đến đến tướng kia, cũng là lòng trối giúp ta mới đến đến thế.”

Đôi đến, kể kia công có trạng trối, mà ta thì công có đao kiếm binh; lý đến chến nhau vâng tròng, phép dùng binh thế nào vâng phải thế. Còn như khi nào quân việc kéo đến nếm nếm, như gió, như

## Lời trần trụi quan trọng nhất của Hoàng Đôn Vọng

T&#225;c Gi&#7843;: Tô Dzu

Th&#7913; Ba, 15 Th&#225;ng 6 N&#259;m 2010 05:45

---

À a, th&#225;y lời d&#229; ch&#229;ng. Nếu nó dùng cách d&#229; n d&#229;, nh&#229; t&#229;m ăn lá, thông th&#229; mà không ham c&#229;a dân, không c&#229;n l&#229;y mau vi&#229;c, th&#229;y m&#229;i khó tr&#229;, thì ta nên k&#229;n dùng t&#229;ng gi&#229;i, li&#229;u xem quy&#229;n bi&#229;n, ví nh&#229; đánh c&#229;, ph&#229;i tùy c&#229; mà &#229;ng bi&#229;n, dùng binh ph&#229;i đ&#229;ng lòng nh&#229; cha con m&#229;t nhà, thì m&#229;i có th&#229; đánh đ&#229;c. Cách &#229;y c&#229;t ph&#229;i t&#229; lúc bình thì khoan s&#229;c cho dân, đ&#229; làm k&#229; sâu r&#229; b&#229;n g&#229;c, đó là cái thu&#229;t gi&#229;n n&#229;c hay h&#229;n c&#229;.” (1)

Đ&#229;c lời nh&#229;ng lời c&#229; v&#229;n c&#229;a m&#229;t danh t&#229;ng t&#229;ng ba l&#229;n anh dũng chi&#229;n th&#229;ng quân Nguyên, chúng ta ph&#229;i lo s&#229; cho t&#229;ng lai VN trong tình th&#229; hi&#229;n t&#229;i do Đ&#229;ng C&#229;ng S&#229;n Vi&#229;t Nam c&#229;m quy&#229;n.

Đ&#229;i sách c&#229;a Trung C&#229;ng hi&#229;n nay v&#229;i VN chính là đi&#229;u mà Hoàng Đôn Vọng lo ng&#229;i: Họ dùng chính sách “d&#229; n d&#229;, nh&#229; t&#229;m ăn lá,...” m&#229;i khó tr&#229;. Nh&#229;ng gì Trung Qu&#229;c th&#229;c hi&#229;n trong 10 năm qua cho th&#229;y rõ đi&#229;u đó. Nay thì ép bu&#229;c CSVN ký k&#229;t hi&#229;p &#229;c đ&#229;t li&#229;n và bi&#229;n kh&#229;i mà ph&#229;n thi&#229;t th&#229;i n&#229;ng n&#229; v&#229; phía VN, r&#229;i còn chi&#229;m thêm m&#229;t s&#229; đ&#229;o; mai l&#229;i đòi khai thác b&#229;xít Tây Nguyên; m&#229;t thì h&#229;i l&#229; chính quy&#229;n VN đ&#229; đ&#229;c trúng nh&#229;ng gói th&#229;u quan tr&#229;ng liên quan t&#229;i an ninh t&#229; qu&#229;c, và m&#229;i đây nh&#229;t là thu&#229; nh&#229;ng di&#229;n tích l&#229;n r&#229;ng đ&#229;u ngu&#229;n thu&#229;c nh&#229;ng t&#229;nh giáp biên gi&#229;i Vi&#229;t – Trung.

Đ&#229;u ki&#229;n th&#229; nh&#229;t trong ph&#229;ng k&#229; mà Hoàng Đôn Vọng đ&#229;a ra là: ph&#229;i bi&#229;t dùng t&#229;ng gi&#229;i và có tài &#229;ng bi&#229;n nh&#229; khi ch&#229;i c&#229;.

T&#229; ba th&#229;p niên qua, VN không có chi&#229;n tranh. Trong l&#229;n giao tranh vũ trang cu&#229;i cùng năm 1988, VN đã thua và đ&#229; m&#229;t m&#229;t s&#229; đ&#229;o trong qu&#229;n đ&#229;o Tr&#229;ng Sa. Chúng ta không th&#229; bi&#229;t các t&#229;ng lãnh c&#229;a Quân đ&#229;i Nhân dân VN hi&#229;n nay s&#229; &#229;ng phó ra sao khi có chi&#229;n tranh. Nh&#229;ng tranh ch&#229;p &#229; th&#229;ng t&#229;ng lãnh đ&#229;o, gi&#229;i quân s&#229; cũng chìm &#229;n ho&#229;c b&#229; t&#229;ng c&#229;c T-2 ch&#229; đ&#229;o B&#229; Qu&#229;c phòng n&#229;m ch&#229;c, ho&#229;c ch&#229;a đ&#229;c nhân v&#229;t nào thu&#229;c phe đ&#229;i m&#229;i thân Tây ph&#229;ng y&#229;m tr&#229; nên ch&#229;a có ti&#229;ng nói nào.

Chúng ta ch&#229; th&#229;y các lão t&#229;ng có uy tín trong quân đ&#229;i tr&#229;c nay lên ti&#229;ng, tiêu bi&#229;u là ông Võ Nguyên Giáp v&#229; nh&#229;ng v&#229;nh t&#229;ng c&#229;c T2, T4, Sáu S&#229;, b&#229;xít v.v... Nh&#229;ng đ&#229;ng nh&#229;ng ti&#229;ng kêu gào c&#229;a ông ch&#229; r&#229;i vào kho&#229;ng không ghê r&#229;n mà đ&#229;ng và chính quy&#229;n hoàn toàn đ&#229; ngoài tai, khác h&#229;n thái đ&#229; tr&#229;n tr&#229;ng l&#229;ng nghe và ti&#229;p thu ý ki&#229;n Hoàng Đôn Vọng c&#229;a Vua Tr&#229;n Anh Tông.

## Lời trần trụi quan trọng nhất của Hoàng Đôn Vọng

T&#225;c Gi&#7843;: Tô Dzu

Th&#7913; Ba, 15 Th&#225;ng 6 N&#259;m 2010 05:45

---

Gần đây nhất, trong lá thư gửi ngày 21 tháng 1 năm 2010, hai lão tòng khác của quân đội nhân dân là Trung tòng Đôn Sĩ Nguyên và Thiệu tòng Nguyễn Trừng Vĩnh đã mạnh mẽ phàn nàn về nhà cầm quyền CSVN “đã cho 10 doanh nghiệp nặc danh ngoài thuê đất ruộng để nguồn dài hạn (50 năm) ruộng ruộng nguyên liệu và tòng diện tích 305, 3534 nghìn ha, trong đó Hoàng Kông, Đài Loan, Trung Quốc chiếm trên 264 nghìn ha, 87% các tòng xung yếu biên giới”.

Hai ông cho ruộng cho vì hám lợi nhuận thì tòng c s vì c cho m n ruộng để nguồn dài hạn sẽ gây hiểm họa cho tòng an ninh quốc gia. Hai tòng lý luận ruộng “H đã thuê đất c thì h có quyền chặt phá vô tội vạ. Ruộng để nguồn b chặt phá thì nguồn th y lợi s không còn nguồn n c, các nhà máy th y đi n s thi u n c không còn tác động, lũ lụt, lũ quét sẽ rất khủng khiếp...”

“Các tòng bán ruộng là t sát và làm hại cho đất nước. Còn các n c mua ruộng của ta là c tình phá hoại n c ta và gieo tai họa cho nhân dân ta m t cách thâm độc và tàn bạo. Nếu chúng ta không có biện pháp hữu hiệu, h có thể đưa ng c của h vào khai phá, ruộng ruộng, làm nhà của trong 50 năm, sinh con đẻ cái, s thành nh ng ‘làng Đài Loan,’ ‘làng Hoàng Kông,’ ‘làng Trung Quốc.’ Thế là vô tình chúng ta m t đi m t ph n lãnh thổ và còn nguy hiểm cho quốc phòng.” (2)

Không hiểu rõ đây tòng nói của các v có lòng v i đất nước này sẽ b r i vào quên lãng nh của tòng Giáp hay không?

Nh ng nh ng góp ý của hai lão tòng yêu n c nói trên s ít nh u nh h ng đ n t duy các c p lãnh đạo trong quân đội. H s nh n th y ruộng Đôn CSVN hành đ ng hoàn toàn ch vì quyền lợi của đ ng mà không ph i vì t qu c, vì nhân dân. Nh n th c đó r t có thể khi n h s không còn trung thành v i đ ng n a. Nh ng m nh l nh đ ch ng l i “k l ,” n u có, s không đ c ch p hành nghiêm chỉnh, nh h ng nghiêm trọng đ n an ninh quốc gia.

Đó là ý th hai của Hoàng Đôn Vọng về đội sách v i Trung Quốc: dùng binh ph i đ ng lòng nh cha con m t nhà m i có thể đánh đ c.

Đ c Thánh Tr n đ y nh ng đi u đó cũng là do ngài đã h c h i kinh nghiệm cha ông trong huy n s n c nhà. Nh ng gì đ ng CSVN đang hành x t th i HCM r c ch thuy t ngo i lai v nhà r t gi ng v i bài h c An Đ ng V ng ngàn xa.

## Lời trần trụi quan trọng nhất của Hoàng Đôn Vũ

T&#225;c Gi&#7843;: T Dzu

Th&#7913; Ba, 15 Th&#225;ng 6 N&#259;m 2010 05:45

---

“An Đông Vũ đã xa rời người dân, chỉ trông cậy vào người ngoài (thần kim quy) nên ông phải xây thành chống giặc mà thực tế các vua Hùng không cần làm việc đó. Ông còn bỏ thêm một sai lầm nghiêm trọng nữa là đem nàng tiên Mỵ Châu, biếu người công tử tinh thần dân tộc gả cho Trọng Thủy, con của kẻ thù Triệu Đà.

Trọng Thủy đang là một kẻ xâm lăng khi An Đông Vũ phải xây thành, xin nộp cống chống ngoại bang ngang nhiên tung hoành trên thâm cung cửa Loa Thành, còn trở thành người đi u gủi tay giúp công tử nàng tiên Mỵ Châu!” (3)

Tội lỗi sai lầm tin vào chủ thuyết ngoại lai, Đế quốc CSVN bỏ đi giai đoạn rực rỡ cống hiến vào nhà. Nàng Mỵ Châu, biếu người công tử cho họ Nguyễn, đã chấp nhận và ôm ấp giặc. Họ Nguyễn, nàng còn yêu chiều Trọng Thủy đến nỗi đưa cả nước, vũ khí gia nô cùng cho Trọng Thủy coi rảnh rỗi đánh tráo, y như nhà Nguyễn hiện thời đang cho kẻ khai thác bôxít Tây Nguyên, cho mình rảnh rỗi ngủ dài hạn và cho trúng nghề vụ thu quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Đế quốc CSVN – hình ảnh của Mỵ Châu – đã coi ý giặc họ Nguyễn an toàn của dân tộc. Nàng yêu quý giặc họ Nguyễn bảo, họ Nguyễn quê hương, đã đàn áp sinh viên biếu tình nguyện Trung Quốc xâm lăng, bắt tù các nhà dân chủ và trí thức yêu nước, bắt mình toàn dân, bắt mình dân tộc trang bị đi phó, rồi còn theo ý giặc trao luôn nước họ Nguyễn vùng đất Tây Nguyên gia nô, đi lấy “4 t” và “16 ch” thánh hiện vàng ngọc thiên tử để ban cho.

Theo Đức Thánh Trần, người lãnh phải quy phục bên khi chi cả. Với cái nhìn ngày nay, phải hiểu đó là để người ngoài giao khôn khéo, biếu đưa vào sức dân, vào văn hóa dân tộc, vào trí tuệ toàn dân mà đưa ra các biện pháp hữu hiệu để đi phó với chính sách như hàng như mẫn dẫu của Trung Quốc.

CSVN đã quên bóng người bài học lịch sử của mình đó.

Nếu biếu đưa vào sức dân và trí tuệ của nhân dân họ đã phải đưa những hi vọng về đất liền và phân chia với họ, với khai thác bôxít, thực hiện theo những hợp đồng quan trọng, họ cho thuê rừng để người dài hạn v.v... ra quốc hội bàn thảo, dù chỉ là chi phí để toàn dân góp ý.

## Lời trần trụi quan trọng nhất của Hồng Đức ở Việt Nam

T&#225;c Gi&#7843;: Tô Dzu

Th&#7913; Ba, 15 Th&#225;ng 6 N&#259;m 2010 05:45

---

Đó có phải là thái độ khôn ngoan hay không? Có vì quy định lợi ích cá nhân hay không?

Đieu kiện thời ba quan trọng hơn hết, là, “phải từ lúc bình thì khoan sức cho dân để làm kế sâu rậm bền vững, đó là cái thu hoạch lợi ích cá nhân hay lợi ích công.”

Thì nào là khoan sức cho dân?

Thì xa xưa là bắt sưu cao thuế nặng, bắt đàn áp dân chúng, bắt ép buộc muôn dân phải bỏ công bỏ của phục vụ vua quan... Ngày nay là không được khoét của công, phong bì bôi trơn hợp pháp, là tham nhũng hối lộ, quan liêu xu ph; rồi còn cướp nhà cướp đất, biến quyền chúng thành dân oan hoặc bắt đóng những thuế có tên mà không hề có thực chất; hay đàn áp tôn giáo và những tín ngưỡng nói đi là đi, bóp nghẹt quyền chúng với thông tin mật chi.

Tất cả những điều này đã làm nh mất cáo ruộng đồng và nhà cửa của VN cho năm đói của nạn, bao gồm những đồng viên trung thành và các thành viên ngoại vi ăn chia với nhau, cho hoàn toàn không hề có kế sâu rậm bền vững bắt buộc những người sống ở đây phải tuân theo quy định của Đức Thánh Trần.

Vậy làm thế nào để bám rễ vào dân nhằm tạo lợi ích cho họ và vững chắc, để nhân dân hết lòng ủng hộ mà phát triển và bền vững lợi ích cá nhân?

Muốn đạt được các điều trên thì phải hành động theo ý trời, tức lòng mong mỏi của toàn dân.

Hiện nay nhân dân đang trông chờ điều gì?

Một cách tin quan, đó là tin do, dân chủ và nhân quyền như bao công dân, bao thành viên yêu nước đã thi thê lâu. Nhưng người đã và đang phải chấp nhận tù đày cho lợi ích cá nhân thì thế. Nhưng nó đã hoàn toàn chìm vào kế sâu thẳm lòng người nên cần có quy định của nhà nước.

## Lời trần trụi quan trọng nhất của Hoàng Đạo Vượng

T&#225;c Gi&#7843;: T Dzu

Th&#7913; Ba, 15 Th&#225;ng 6 N&#259;m 2010 05:45

---

Muốn hiểu được ý dân, hãy bắt đầu bằng việc biết lắng nghe tiếng dân, hoà vào đời sống nhân dân chứ không rời xa dân nữa. Nghe tiếng lòng quần chúng dân là sao? Là phải để quần chúng dân nói. Muốn nghe mà bắt mồm bắt miệng nghe ngóng thì ai nói cho mình nghe? Muốn nghe mà không cho gì tay phát biểu ý kiến, lại để dờ rình rập bắt bớ thì ai còn thẹn chí phát biểu? Nghe rồi, phải kiên quyết thực hiện ý dân, tức là nắm được mạch mệnh trối.

Mệnh trối ai nắm, kẻ yếu sẽ được muôn dân theo vỗ vãi mình.

Lời trần trụi quan trọng nhất vào lúc cuối đời của một danh tướng ba lần đi phá quân Nguyên, kẻ tinh tú máu xương quân dân Đại Việt, có được Đảng CSVN chú ý lắng nghe hay không?

T Dzu