

## Một Trận Ban Mê Thuột

T&#225;c Gi&#7843;: Phạm Hùng

Th&#7913; B&#7843;y, 10 Th&#225;ng 3 N&#259;m 2012 06:43

---

Ngày 10 tháng 3, 1975 là một ngày cực kỳ sôi động trên chiến trường Cao nguyên. Trong lịch sử 30 năm chiến tranh Việt Nam kể từ khi còn quân đội Pháp, chưa bao giờ có những trận đánh đẫm máu, đẫm máu như vậy.



### *Thưa Ông Phạm Văn Phú*

#### **Ngày 9 tháng 3, 1975.**

Đó là một ngày Chúa Nhật. Sau bốn ngày tối một trận Bình Định, mãi tối một hôm trước chúng tôi mới về tới Nha Trang. Và chúng tôi vừa hạ cánh khi chiếc trực thăng hạ như một chiếc bóng trong những cơn lốc xoáy, lúc bay ngang qua Vũng Rô gần Tuy Hòa.

Khi chuông điện thoại reo lên, nhìn đồng hồ mới 8 giờ sáng, một tôi cay xè và thất chí.

Giọng nói quen thuộc của Tân, một Sĩ quan Tùy viên khác ở Nha Trang, và cũng là em rể

Ông Phạm Văn Phú vang lên từ đầu giây bên kia:

- Ông Phạm Văn Phú anh vào bay gấp!

Nghe giọng nói gấp, Tân nói tiếp:

- Nghe ông này anh chú ý ăn sáng. Chỉ 15 phút anh ra thẳng phi trường, tôi lái xe về cho. Ông Phạm Văn Phú bay C-47, trực thăng hạ ở khu VIP bên dân số!

Và Tân cúp máy.

## Một Trận Ban Mê Thuột

T&#225;c Gi&#7843;: Phạm Hùng

Th&#7913; B&#7843;y, 10 Th&#225;ng 3 N&#259;m 2012 06:43

---

Tôi linh cảm thấy một chuyện gì quan trọng sắp xảy ra. Tình hình quân sự tại chiến trường Cao nguyên sau khi Pháo đài Long một tháng nghiêm trọng. Các quân lữ huy t m ch 19, 21 n i li n Cao nguyên và Duyên hải đã bị cắt rời u đ n. T nh Qu ng Đ c đang bị đe dọa n ng. T i m t tr n Bình Đ nh, các đ n v c a S đ oàn 22 B binh g n nh qu n th o hàng ngày v i S đ oàn 3 Sao Vàng c a Công S n B c Vi t. M t tr n Nam Pleiku, B T l nh Hành quân c a S đ oàn 23 B binh b pháo liên miên.

Nghe tiếng súng bên, nhìn qua cửa sổ của chiếc trailer, tôi thấy chân trời xa tít, và nhìn lên trời đ p. Tôi bước ra ngoài. Tr c khi lái xe ra phi trường, tôi đã đ ra giây phút nhìn cái trailer n m sát bên Nha Trang, vì tự nhiên linh cảm rằng sẽ có chuyện gì xảy ra ở đây n a. Cái trailer, hay đúng hơn là chiếc ghế mát của một viên công nhân M tr c kia, ông T ng T l nh phó đ c trách bình đ nh phát triển, ông T nh tr ng Khánh Hòa đ u mua n nh n làm của riêng mình. Nghe ng T ng Phú đã cho tôi “m n” dùng làm nơi trú ẩn ở ghé Nha Trang.

8 giờ 40 sáng, chiếc C-47 từ bãi đậu VIP phía dân sự phi trường Nha Trang tiến ra phi đ o. Đây là chiếc máy bay chở huy c a Đ i trường Cao Văn Viên, T ng Tham mưu trường Quân l c Vi t Nam Công Hoại. Mỗi năm có mùa mua đ n, ông cho biệt phái chiếc Dakota 2 đ ng c này lên cho T l nh Quân đ oàn II s đ ng. Bởi vì chiến trường Quân khu II gồm 2 m t tr n cao nguyên và duyên hải; thời tiết luôn xấu và sương mù. Nghe khi kh n c p n u s đ ng tr c thăng ho c phi c nh trên nh ng ch ng đ ng dài Pleiku, Phan Thi t, Bình Đ nh phải bay rất lâu và nguy hiểm.

Lúc phi cơ sắp s a cất cánh, T ng Phú nói với tôi:

- Hôm nay mình lên Ban Mê Thuột. Quân Đ c L p, Quân Đ c hải đang bị pháo r t n ng, có thể bị m t ...

Và ông hỏi Hóa, Sĩ quan Tùy viên, về cái l nh m i Chu n trường Lê Trung T ng, T l nh S đ oàn 23 B binh, hiện là T l nh m t tr n nam Pleiku, và Đ i tá Nghìn, T nh tr ng Qu ng Đ c và Ban Mê Thuột h p sáng nay.

Nhìn với mắt đăm chiêu, nghiêm trọng của T ng Phú, tôi biệt rằng Ban Mê Thuột sẽ vô cùng nguy ngập, nếu Đ c L p và Quân Đ c m t.

Tháng tr c trong một buổi h p với T l nh m t tr n nam Pleiku, sau khi xếp đ t ưu tiên cho

## Một Trận Ban Mê Thuột

T&#225;c Gi&#7843;: Phạm Hùng

Th&#7913; B&#7843;y, 10 Th&#225;ng 3 N&#259;m 2012 06:43

---

Tổng trưởng Trần, Tổng trưởng Phú đã ra lệnh cho Đại tá Vũ Thế Quang, Tổng trưởng phó Sĩ đoàn 23 Bộ binh và Ban Mê Thuột chuyển, và tăng cường thêm cho Ban Mê Thuột một đơn vị pháo binh 155 ly.

9 giờ 45 phút Tổng trưởng Phú tiếp thị trưởng Phạm Đức.

Sau những cái bắt tay vui vẻ, ông cùng với Chuẩn trưởng Lê Trung Trưởng và Đại tá Nguyễn Công Luật, Tổng trưởng Ban Mê Thuột và Bộ Tổng trưởng Sĩ đoàn 23 Bộ binh.

Khi đoàn xe đi ngang qua dinh Tổng trưởng, thấy một số sĩ quan mặc đồng phục đánh tennis, Tổng trưởng Phú vui vẻ chào, và ngay lập tức ra lệnh cấm trừ 100%. Tổng trưởng Bộ Tổng trưởng Sĩ đoàn, ông hỏi họ bắt vào Trung tâm Hành quân.

Tình hình Địch Lấp vô cùng nguy hiểm. Các đơn vị đã bị “bắt”. Chi khu bị pháo từ 6 giờ sáng, và quân chính qui Công sự Bộ Việt đánh “trận địa chiến”, và đánh ban ngày. Tiểu đoàn Địch địa phương quân đóng tại Núi Lấp cách Địch Lấp 9 cây số bị địch tràn ngập sau một trận đánh đẫm máu. Tiểu tá Tiểu đoàn trưởng và một số cấp chỉ huy khác bị Việt công sát hại.

Tổng trưởng Phú bị máy liên lạc và liên lạc trưởng với Trung tá Nguyễn Cao Văn, Quân trưởng quân Địch Lấp. Ông được báo cáo Trung tá Quân trưởng đã bị thương, hiện ở ngoài chỉ huy và đi u khiên nhờ người khác đi bác 105 ly bắn trực xạ vào Công sự quân.

Đúng 10 giờ 30 phút sáng, quân Địch Lấp biến thành biến loạn. Từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều ngày 9 tháng 3, 1975, Tổng trưởng Phú tiếp thị Tổng trưởng Sĩ đoàn 23 Bộ binh, các Tiểu khu trưởng Ban Mê Thuột và Quân Địch duy trì xét tình hình các một trận.

Sau khi chấp nhận những đề nghị của các giới chức liên lạc và cho những chỉ thị cần thiết, ông ra lệnh cho Đại tá Nghìn, Tổng trưởng Quân Địch bay về trực. Tổng trưởng Ban Mê Thuột, để cho có sự thông tin chuyển, Tổng trưởng Phú bị nhiệm Đại tá Quang, Tổng trưởng phó Sĩ đoàn 23 làm Tổng trưởng chỉ huy trưởng Ban Mê Thuột.

Các Tổng trưởng một trận phải ra lệnh dồn địch các đơn vị chuẩn bị và sẵn sàng chiến đấu trong 2, 3 tháng liên tiếp; tổ chức những cuộc hành quân xa ngoài thị xã và vị trí phòng thủ.

## Một Trận Ban Mê Thuột

T&#225;c Gi&#7843;: Phạm Hùng

Th&#7913; B&#7843;y, 10 Th&#225;ng 3 N&#259;m 2012 06:43

---

Kho xăng, kho đạn phải được phân tán, để phòng đạn công Cộng sản Bắc Việt đánh phá. Lính thiệt quân luýt mũi nhọn được ủy nhiệm cho các Tiểu đoàn lính mìn trên toàn quyên để nhử địch.

Hai quyết định quan trọng khác của Tổng Phứ:

1. Tiểu đoàn lính mìn Ban Mê Thuột tùy theo tình hình, nếu cần cho phá hủy cầu 14 trên đường Quãng Địch-Ban Mê Thuột để làm chậm sự tiến của địch xa địch.
2. Tiểu đoàn lính trên Kontum tăng phái mìn Liên đoàn Biệt động quân cho mìn trên Ban Mê Thuột. Và Liên đoàn Biệt động quân này phải được đưa xuống Buôn Hồ ngay chiều nay.

Số có mặt của Tổng Phứ tại Ban Mê Thuột ngày hôm nay, 9 tháng 3, 1975 với những quyết định có tính cách quan trọng và cấp bách ông và ban hành là cái “bén nháy” của mìn Tổng mìn trên, mìn và Tiểu đoàn lính có kinh nghiệm chiến đấu.

Ông làm việc liên miên ngay từ khi tại Bộ Tiểu đoàn Sđoàn 23 Bđ binh. Khi quyết định tăng phái cho Ban Mê Thuột mìn Liên đoàn Biệt động quân, và cầm đĩa cầm trên tay, và gõ máy ra lệnh cho Tiểu đoàn lính mìn Kontum cho các Tiểu đoàn Chiến đấu của Liên đoàn Biệt động quân được tăng phái, chuồn bđ di chuyển trong 2 giờ sắp tới.

Sau đó, ông cũng đích thân liên lạc với Tổng Phứ Sang, Tiểu đoàn Sđoàn 6 Không quân ở Pleiku, để vận động tất cả trực thăng cho cuộc đổ quân được hoàn tất thật nhanh. Vì thế, để trực thăng đổ xuống tiên của Liên đoàn 2 Biệt động quân xuống Buôn Hồ đã được thực hiện ngay chiều ngày 9 tháng 3, 1975.

6 giờ chiều ngày 9 tháng 3, 1975 rời Ban Mê Thuột, Tổng Phứ ra lệnh bay thẳng lên Pleiku, thay vì trực thăng ở Nha Trang nghe đường sá. Và ngay buổi tối, ông vào làm việc, ở luông trong chiếc “bunker”, chiếc hầm nấp chông pháo kích của Tiểu đoàn Quân đoàn còn đang làm dở dang, sát với Trung tâm Hành quân. Lính cầm mìn 100% được ban hành.

Thời khắc tại Pleiku, Tổng Phứ có vẻ bồn chồn lo nghĩ. Ông hút thuốc lá liên miên. 9 giờ tối, khi được báo cáo Liên đoàn 21 Biệt động quân tăng cường cho mìn trên Ban Mê Thuột đã được trực thăng bốc từ bđ Kontum xuống Buôn Hồ, Tổng Phứ thở phào nhẹ nhõm, và nói mìn mình:  
- May ra thì ... còn kịp!

## Một Trận Ban Mê Thuột

T&#225;c Gi&#7843;: Phạm Hùng

Th&#7913; B&#7843;y, 10 Th&#225;ng 3 N&#259;m 2012 06:43

---

Rồi quay sang phía tôi:

- Này, “ông nhà báo”, mình làm một tý một chút thôi, khánh thành chiếc “bunker” mới!

Tiếp đó, ông ra lệnh cho Thiệu tá Hóa, Sĩ quan Tùy viên:

- Hóa! Chú mày đi nhận thông tin mới về Địch tá Tham mưu trưởng và gia đình. Báo tôi ngay khi tìm được cái bàn vuông, bàn “dã chiến” cũng được.

Hóa có vẻ ngạc nhiên:

- Hôm nay Thiệu tá trưởng bay thật sáng sủa, và gia đình khỏe, tôi sẽ Thiệu tá trưởng một.

- Ồ! ăn thua gì, hôm nay tôi muốn thực khỏe, chú mày đừng làm ta vui xèo!

Hóa không nói thêm nữa, lặng lẽ đi nhận thông tin mới về Địch tá Lý và Thiệu tá Vinh, Chánh Văn phòng Tổng Quân đoàn. Hóa là Sĩ quan Tùy viên của Trưởng Phú tá hồi còn ở Sư đoàn 1; người miền Trung, ít nói, tính trầm và rất chú ý khó làm việc.

Trưởng Phú là người sống bình dị, khóc khẻ, không uống rượu, ăn chay. Cái thú duy nhất của ông là hút thuốc lá và thỉnh thoảng đi xoa vai một chút, “ăn thua” trưởng trưởng. Đây là môn “thao” vừa giải trí, vừa để thư giãn! Canh một chút đêm 9 tháng 3, 1975 kéo dài khoảng hai giờ đồng hồ.

Và đó cũng là lần cuối cùng Trưởng Phú được hưởng cái thú tiêu khiển này. Ông bị thua, thua cả ... 3 người!

Giờ 1 giờ sáng, Trưởng Phú gọi ra lệnh cho Địch tá Phạm Duy Tấn, Tổng Quân trưởng Kontum:

- Anh nghe theo dõi “thông tin” anh mới về Kontum anh chiếu nay. Báo nó phải “bung” ra hoạt động ngay. Ngày mai tôi sẽ ra lệnh Địch tá Quang, Tổng Quân phó Sư đoàn 23 mang binh chủng hành quân lên đó ...

- ...

- Tôi nghe nói “thông tin cha Địch” là con gà chết. Nếu anh thấy họ ta chủng không được thì nên thay thế ngay. Đừng che giấu, kẻ họ hàng việc hết!

- Tôi xin tuân lệnh Thiệu tá trưởng!

Địch tá Phạm Duy Tấn, Tổng Quân trưởng Kontum và cũng là chủng trưởng Lữ đoàn Biệt động quân, Quân khu II. Trung tá Địch, Liên đoàn trưởng Liên đoàn 21 Biệt động quân vừa được thăng xuống Buôn Hồ, đồng binh Ban Mê Thuột, và mới nhận quy định chủng Liên đoàn Biệt động quân hơn 1 tháng nay!

