

Nhân xét về : Rừng Khóc Giữa Mùa Xuân

Tên: Giọng Trầm Đậm

Tháng: Hai, 02 Tháng 4 Năm: 2012 05:31

Truyện thi chí của Phạm Tín An Ninh; ông là nhà văn quân đội, cựu tù nhân chính trị, thuy nhân nhân dân nhà Na Uy.



[Đề xem và nghe truyện, xin các bạn bấm vào hình](#)

Tôi có đọc một vài truyện ngắn và tùy bút của Phạm Tín An Ninh đăng trên các diễn đàn và báo Việt ngữ hải ngoại. Rừng khóc Giữa Mùa Xuân có lẽ là tác phẩm mới nhất, tôi đọc trong dịp Tết trên tờ báo xuân tại Texas.

Phạm Tín An Ninh viết truyện này theo lời kể của một nhân chứng, một người lính vũ công di tản kinh hoàng trên đường sông 7 tại Pleiku xuống Tuy Hòa giữa tháng 3-1975 trong kế hoạch triệt thoái Cao Nguyên, con đường này đã được ký hiệu chiến trường Phạm Huân mệnh danh là một "hành lang máu". Phạm Tín An Ninh bằng văn chân thực, cảm động đã làm sống lại một thời kỳ chiến tranh đã qua, những ngày tàn của cuộc chiến tại miền Nam Việt Nam giai đoạn cuối và những hình ảnh đau thương gian khổ của quân dân ta, những người lính chiến can đảm, lòng dũng cảm, tay cầm súng chiến đấu chống quân thù, tìm sống sót trong cái chết cùng nhau giải thoát những tâm hồn đau khổ.

"Nhân vật chính xuất thân một cô gái xinh đẹp đất thành kinh, gia đình rỗi rãi Nha Trang, lý

Nhân xét về: Rừng Khóc Già Mùa Xuân

Tác Giả: Trùng Đốt

Thứ Hai, 02 Tháng 4 Năm 2012 05:31

chúng lính chỉn năm 1968, nhà chúng khá giả, mấy năm sau sinh đứa con trai đứa u lòng tôi Pleiku, đứa tên Cao Nguyên, hai năm sau đó tôi sinh con gái đứa tên Thùy Dừng chúng đến Nha Trang nơi hai người đã có nhau khi niếm đến

Giữa tháng 3-1975, Pleiku, Kontum được lệnh di tản giữa mùa xuân, chúng và chúng bạn cùng con cái theo đoàn xe về Tuy Hoà qua đường quốc lộ 7, tôi hiểu Bộ binh Việt Cộng pháo kích bao vây rừng t, máy bay ta tôi ném bom nhằm khiêng người chết oan. Di chuyển tôi Phú Túc bạn đến công d, đoàn xe bắt đầu, mấy người bạn xe đi về Cộng Sản, người chúng tôi y vĩnh làm gửi công con trai 4 tuổi sau đó, về bạn con gái, Việt Cộng pháo kích d, chúng ai n y chúng. Lệnh chúng công trên trên ban xuống “đến lên mà đi”.

Người chúng tôi công con, tay cầm súng đến chúng binh sĩ chỉn đến, Việt Cộng tôi công, Bị đến quân xung phong sát Cộng...khi y chúng về chúng và Lê Cao Nguyên trên tôi anh nhằm ngày 19-3-1975. Chúng người lính biệt đến quân chỉn đến tôi cùng r i t sát chúng tôi đến. Sau đó đoàn người gồm lính và gia đình binh sĩ về Việt Cộng bắt họ, chúng ta cùng con gái Thùy Dừng về đến Nha Trang khi đã bắt chúng chiếm đóng.

Hôm mất tuấn sau chúng như chúng em chúng xe Honda lên đường số 7, vào hỏi thăm các trại tù tìm chúng con chúng biệt vô âm tín, chúng gặp anh đến đến phó đến biệt chúng chúng bạn chúng như công đến Lê Cao Nguyên đến nơi có dân chúng. Chúng bèn thuê năm người Thợ đến tìm chúng tôi nơi hai người còn gặp nhau tôi cu i chúng cũng chúng thợ tắm hỏi gì, chúng thợ toàn chúng công chúng hoang tàn người ngang xe chúng bắt cháy, chúng bạn chúng người và chúng vãi đó đây, chúng như chúng bên đến , chúng mất vùng xông mùi t khí....

Hàng năm tôi ngày 19-3 chúng cùng con gái Thùy Dừng trở về Phú Bình tìm đến chân đến nơi hai người còn gặp nhau tôi cu i đến thợ đến chúng niếm chúng con đến mất tôi nơi đây, mấy năm sau, tháng 5-1985 chúng về biên đến c tu Na Uy về vào đến chúng tôi xa vùng Bình chúng này.

Hai mấy năm sau Thùy Dừng tôi chúng, chúng đến con về Nha Trang thăm gia đình, rồi thuê xe trở lại Cao Nguyên vào giữa mùa xuân đến nơi trở về đây chúng còn gặp chúng và Lê Cao Nguyên tôi chết, tôi này có bà giúp việc hỏi xa cùng đi theo. Nơi đây không còn d u tích gì chúng chiêng tranh. Chúng thuê nhà trọ cho chúng nhà, hôm sau ra chúng mua gà để làm thết cúng chúng con. Chúng gặp mất anh bán gà người Thợ tên Tlang, anh ta nói tiếng Việt không rành có viết số trên cánh tay y như con trai Lê Cao Nguyên ngày xa về thợ chúng như trong mất trở pháo kích, chúng công nhiên hỏi khi thợ trên hai vành tai chúng anh ta cũng có hai tai như như Lê Cao Nguyên bèn gọi bà người làm tôi hỏi, bà này bạn chúng là hỏi.

Bà chúng nhà tôi đã như người công an khu về làm thông ngôn và đến tôi tôi nhà cha mất anh Tlang, sau mất thợ gian về hỏi bà chúng cho biệt hỏi tháng 3-1975, tại nơi đây diên ra trở chỉn ác liệt, mất ông lính r n ri về thợ chúng công đến trở công đến vào đến nhà sàn r i chúng, về chúng bà đến công lính đến mất công cây g n đây r i nuôi đến đến đến trở lên bạn tu i nay là Tlang... Đến thợ y chính là Cao Nguyên nay đến mất về hai con .

Sau mấy chúng năm xa cách chúng đã tìm tôi đến đến con như trở trâu thay, nó đã trở thành người Thợ, là người chúng núi rừng về cái tên đến như như Cao Nguyên mà về chúng

Nhân xét về : Rừng Khóc Già Mùa Xuân

Tác Giả: Trùng Đát

Thứ Hai, 02 Tháng 4 Năm 2012 05:31

chị đã đát cho nó hái mái sinh , Táng tá chái trá vá đáng báng vì đã là ngái cáa núi ráng, chị làm cho con mát căn nhà sàn và tá bá ý đánh cái táng cháng vá Nha Trang vì muán ông ái vái đáa con trai ..”

Rừng Khóc Già Mùa Xuân chị là mát truyán ngán do ngái nhân cháng, nán nhân cáa cuác chián tranh tàn nhán kái báng mát ít trang giáy đán sá chán thác nháng cũng quá đá đá đián tá ái trang sá đáy máu và nác mát cáa mát thái chinh chián đã qua.

Ngái thiáu phá trá ái cao nguyên khi vá thăm quê háng , chián tranh đã chám đát tá máy chác năm qua, con đáng sá 7 cùng vái cuác đián đám máu kinh hoàng ngày nào nay đã đác tái thiát, tráng nháa đái tên thành Quác Lá 25. Chián tranh đã chám đát nháng vát tháng ván còn đá ái vái nháng mái dây oan nghiát không cùng, di sán mà cuác chián đá ái nhá không bao giá đát. Chị đã tìm đác đáa con trai thát ác trong cán khói áa nháng nó đã trá thành ngái cáa núi ráng, cháng khác nào có cũng nhá không, còn cũng nhá mát.

Hình ánh ngái đàn bà đã bao án ván lý tám phu trong cán tuyát váng khián chúng ta tháy nhá sáng ái cá mát thái nho phong xa xáa vái nháng ngái vá thá tiát thá cháng, tháy chung nhá nhát. Máy chác năm trôi qua, ngái vá đã thá hián đác lòng chung thuá đái đái cáa tình nghĩa vá cháng theo đúng luân lý cá truyán cáa ngái phá ná Viát nam khián cho ta tháy nhá sáng ái cá mát nán văn minh tinh thán cao đáp xa xáa mà nay chị còn ái cái tiáng vang.

Sau khi chián tranh chám đát , chị nói.

“ Ngày 19-3 là ngày giá cáa hai cha con.

Hàng năm, cá đán ngày này, tôi và Thùy Đáng đáu trá ái Phú Bán , tìm đán chân đái , đái giá cá cây nám giáa đánh đái, mà đêm cuái cùng cháng tôi ôm tôi vào lòng, tháp háng táng niám anh và cháu Cao Nguyên. Tôi đã dùng dao khác đám tên anh và cháu Cao Nguyên vào thân cây. án nào khi nác mát rán ráa, trong tiáng gió ráng, tôi má há nhá có tiáng khóc tá giá cá này, rái váng váng bao nhiêu tiáng khóc tá nháng thân cây khác, tá nháng khúc gá nám váng vái do bom đán hôm nào, tá o thành nháng âm thanh nào náng xá ruát”

Rái máy chác năm sau khi chián tranh đã hoàn toàn chám đát, không còn tháy vát tích gì cáa mát thái chinh chián đã qua nháng tiáng khóc than nào náng cáa ráng cây cháng khác nào hán tá sĩ trác nháng đát gió ù ù thái, nháng tiáng khóc than ai oán cáa ngàn, ván sinh linh đã bá tháy trên con đáng tánh á đám máu máy chác năm vá trác .

“Tôi nghĩ tình máu tá thát thiêng liáng nháng có á ông Trái đã phát tôi. Tôi sinh ra Cao Nguyên nháng không báo vá đác con mình, đá mát nó trong núi ráng này tá ngày nó lên bán tuái.

Tôi rái khái Cheo Reo, cháy ngác vá cáu sông Ba theo tánh á 7 ngày xáa, mang theo trong lòng nái đau đát ruát. Đáng giáa mùa xuân nháng cá báu trái nhuám máu ám đám. Nhìn núi ráng hai bên đáng , trong rán ráa nác mát, tôi má há nhá cây lá không còn náa, mà tát cá đáu mang hình dáng cáa nháng bá xáng ngái nái tiáp nhau trùng đáp. Tai tôi nghe trăm ngàn tiáng khóc quyán vào trong gió. Không biát đó là tiáng khóc cáa ngái hay tiáng khóc cáa cây.”

Nhân xét về: Rừng Khóc Già Mùa Xuân

Tên: Trần Đình

Thị trấn: Hai, 02 Tháng 4 Năm: 2012 05:31
