

Thầy dỗ lòng bình an cho anh em, Bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em, Thầy ban cho anh em không nhở thợ gian ban tống, Lòng anh em đong xao xuyến, cũng đong sỏi (Ga 14,27).

<http://thongtinberlin.de/diendan/nov/ducchanguyenkimdiennguithapduocgiuadem.htm>

Thuyết trình cho một cuộc hội thoại trên Paltalk

Thưa Quý vị và các Bạn,



Khi chém đầu đã cho bài thuyết trình vui cõi Tông Giám mục Philipppe Nguyễn Kim Điền Nguyễn Thị Phê Đêm Đen, bỗn thân tôi thấy nó vẫn còn nhở quá. Nếu không sỏi bỗn coi là khiêu khích, tôi đã chém Đắc cha Nguyễn Kim Điền, vui Giám mục Đất nhà. Ý tưởng này tôi lờ i từ một bài thuyết trình bày nhởng chém tõi cõi Đất Điền do cha Jean Maïs (Hồi Thầy sai Paris) thõi hiến năm 1987. Hồi sỏi mõi đầu nhở sau:

"Đêm ấy, bão biển. Đèn thêng tròn cõi ngôi nhà trên bờ biển, bà già già cao tay lõi chì cõi đèn dập ám khói. Nhõng ngõi i đánh cá đõi ng vút lõi n vãi sóng gió ngoài khõi làm sao nhìn ra đõi cõi ánh đèn mõi nhõt cõi bà. Bà sõi mõi nhõn ra cõi gõng vô bờ cõi mình. Và, lòng đõi quõ quyết, bà thu góp hõt nhõng thanh cõi dành dõi mõi sõi iõi mõi còn lõi, chõt đõi ng, đõi mõi a. Đèng cõi bõc cháy, chíu sáng cõi mõi tõi vùng nhõng ngõi sóng gõn bõi. Nhõng không bao lâu, lõi a tàn mà võn chõng thõy bóng dáng con thuyền bà trông ngóng. Hồi hoõng, bà vãi lõi mõi thanh cõi cuõi cùng chõa kõp tõi, châm lên mái tranh. Thoáng chõc, ngôi nhà biõn thành khõi lõi a hõng,

hng hcc tla sng ra bi n c.

R i thuy n có c p b n khong? Có nhin ra khong phng hng thoát hi m? Độc cha Nguyễn Kim Điền, sau khi k câu chuy n d ngôn này cho các linh m c cl a ngài, mt bu i chi u tám s, dã khong cho bi t do n k t. Ngài chl nói thêm, v t l: "Tôi, giám m c cl a các b n, cũng đang đt nhà đây" [1].

Tha Quý v và các Bn,

N u ng i đt nhà chính là Độc cha Điền, thi ngôi nhà b châm l a là Tòa Tng Giám Hu , ngôi nhà chung cl a Tgp Hu . Con thuy n v t l n v i sóng to gió l n ngoài kh i ch có th là Gi 9 h i Công giáo Vi t Nam và thuy n tr ng chính là hàng gi 9 ph m Vi t Nam. T ng n đèn d u leo lét đn đng cl i và cu i cùng ngôi nh 9 r c ch 9 y, t 9 hi u c 9ng ng 9 c 9ng m nh m và kh n cl p, g n nh tuy t v ng.

T Th chung ng 9 01.04.1975 đn Th g i 9ng Nguyễn Văn Linh ng 9 25.03.1988, m y th 9ng tr c kh lia tr n, dù l i phát bi u t i m t cu c h p công cl ng, ho c th chung, th rieng, g i gi 9 ph m, g i chinh quy n, hay g i cho hai đài truy n thanh Veritas v 9 Vatican; dù n 9i v i chinh quy n hay gi 9 d n, linh m c, tu s, Tgm Nguyễn Kim Điền chl y n 9i v i hàng gi 9 ph m, v i c 9c đng nghi p cl a minh v 9i th đng trach nhi m tr c v n m nh cl a H i Th 9nh t i Vi t Nam. Ti 9ng n 9i y b 9nh th n, bi u l s b 9nh an cl a Đ 9c Tin. Kh 9ng ph i th b 9nh an hng th , y 9n th 9n.C 9ng kh 9ng ph i th b 9nh an an ninh tr t t cl a nghĩa đ a, cl a nh 9t. M 9a l s b 9nh an r c ch 9y l a Ch 9a Th 9nh Th n lu 9n t 9c cl a nghĩa đ a, cl a nh 9t. M 9a l s b 9nh an r c ch 9y l a Ch 9a Th 9nh Th n lu 9n t 9c mong ph i chi l a y d 9a b 9ng l 9n! (Lc 12,49). Đc Điền đt nh 9, ng 9i kh 9ng ph 9 nh 9. Đt nh 9 d g i nh 9. Đt l 9n ng n l a cl a l 9ng tin đt đng v ng tr c phong ba v 9 b cc d i trong s b 9nh an cl a Ch 9a. Nh l i Ch 9a d y: Th y đt l i b 9nh an cho anh em, B 9nh an cl a Th y, Th y ban cho anh em, Th y ban cho anh em kh 9ng nh th gian ban t 9ng, L 9ng anh em đt xao xuy n, c 9ng đt s (Ga 14,27).Ti 9ng n 9i t 9 hi u cl a Tgm Nguyễn Kim Điền g 9i gh 9m trong 20 v 9n b n v 9 c th chia th 9n 2 ph m.

Ph n m t v i Th ng 9 1.4.1975 r i L i Ph 9t bi u ng 9 9.4.1975 trong l ra m t cl a y ban M 9t tr n Gi i ph 9ng Th 9nh ph Hu . Ph n hai, t l L i ph 9t bi u ng 9 15 th 9ng 04 n 9m 1977 đn

Thiệp gửi ông Nguyễn Văn Linh ngày 25.03.1988.

Sống chật vật với đoàn chiên

Khoảng tháng 3 năm 1975, khi Ban Mê Thuột bỗn công, đang có viễn cảng Sài Gòn, ngài hối hả nghe dòng nghe i di tốn, tìm cách trả về Huế để "sống chật vật con chiên" [2]. Ngày 26.03.75 Huế thất thủ. Thủ chung gửi Tông Giáo phan Huế ngày 01-04-1975 hân hoan đón chào hòa bình, kêu gọi thiêng yêu, đoàn kết, chia cảm sự ái, chia sẻ nhũng thử mình chia có vui a đỗi; đỗi tin tưởng vào chính quyền mới, nguyên tích cùc đóng góp. Đức cha không oán tống đâu. Ngài biết rõ cái gì sẽ xảy ra. Kinh nghiệm Đông Âu sẽ xảy ra đó và ngay cùn kia là miền Bắc Việt Nam. Nhưng dù sao cũng phải cùa mua cho thiến chí, vì thử lúc này ngài đãi xem vẫn chính quyền theo nhau ng điều hả nói. Họ cam đoan tôn trọng nhân quyền và bảo đảm tất do tín ngưỡng, thì mình hãy cùa coi nhau hả thất lòng và hợp tác trong điều kiện đó. Đức thử i không quên phòng ngừa bỗng cách khống đanh minh bách lợp trống bát khỉ di dích cùa mình: lợp trống cùa mua Kitô hữu và đặc biệt cùa mua Giám mục, nguyên kia vẫn các Thánh Tông đồ, thử y díy đặc tin.

Sống Phúc Âm Chúa Giêsu đón tết cùng.

Quan trung nhât trong Thủ Chung ngày 01.04.75 là lời khuyên răn đón thử i là lời tuyên xưng: "Trong mua i hoàn cùa nh, chúng ta hãy sống Phúc Âm cùa Chúa Giêsu cho đón tết cùng". Cho đón tết cùng, nghĩa là sẵn sàng thí mua i sống mình! Vì "Con nguyên i không đón đỗi đặc pha c vui, nhưng là đỗi pha c vui và thí mua i sống mình làm giá chuộc thay cho nhau nguyên" (Matt. 20,28). Thiến nghĩ, đây là hòn đá tảng cùa cái mà ta đã quen gọi là 'tình thử n Nguyễn Kim Điền', mua i tình thử n thông suýt con nguyên Nguyễn Kim Điền trong cùc hành trình tròn thử.

Đec Điền sinh năm 1921. Thủ phong linh mục năm 1947. Giáo sứ, rồi giám đốc Tiêu chung viễn Sài Gòn. Nhau vui cũng là theo tiếng Chúa gọi cách đặc biệt. Nhau linh mục Nguyễn Kim Điền đặc nguyên đặc súng Phúc Âm cách triết đỗi hèn, nên khi đặc biệt đón "Anh em hèn mua n Charles de Foucauld" thì ngài nhau n ngay ra con đỗi tiếng Chúa đã chọn cho mình. Năm 1955, lm Nguyễn Kim Điền xin tết chúc và gia nhau p tu hàn Tiêu đốc Charles de Foucauld. Sau 2 năm thử tết p bên sa mua c Sahara, ngài hàn i hàn iing nhau "anh em hèn mua n cùa Phúc Âm". Tết đây, rong ruổi trên mua i náo đỗi tiếng tết thôn quê đón thành thử vui chiến xích lô, hoa c làm thử hàn , thử xây, anh em hèn mua n Nguyễn Kim Điền sống và rao giảng Phúc Âm già lợp nguyên lao đỗi ng, nghèo khó.

Tác Giả: Đỗ Minh Tri.

Thứ Tư, 03 Tháng 11 Năm 2010 08:12

Cuối năm 1960, bộ Tòa Thánh Vatican bộ nhiếp làm giám mục. Lm NKĐ tống chém, nhenting vì đắc vâng lối mà chấp nhận chức giám mục Công Thủ, rồi Giám quản và cuối cùng Tổng Giám mục Huế. Trong bút ký ngày 8 tháng 12 năm 1960, linh mục Nguyễn Kim Điền viết: "Chân thành mà nói, tôi không tâm mà không thể hiểu nổi. Tôi đến Tòa Thánh nói rằng tôi không có thể khâm tống. Tôi xin chấp nhận sự minh này như lối mòn đón nhận Thánh Giá..." Và Thánh Giá tháp sứ chém giám mục Nguyễn Kim Điền. Đức cha tiếc không đành tiếc tống làm anh em hèn mọn của Phúc Âm để đồng hành với người lao động, với đám dân nghèo. Nhenting đâu Đức cha có riêng, trong cõi lòng vẫn Tổng Giám mục, ngài sự phái/danh tiếc tống phái vui con riêng i nghèo khó, con riêng i bao áp bức trong nhenting đùu kín khát khe gắp bối. Khát khe nhenting chúa tống thay trong lối sụt nứt c nhà.

Đòi Tự do Tôn giáo Tháp sứ và quyền bình đẳng công dân.

Nhưng mồi ngửi đùu biết, chính quyền mồi i đã sớm lột mót nốt. Chỗ trống trống kinh kháng chiến, nhenting vua nốt mốt đòn chính quyền, đồng CS Việt Nam vẫn vã thu vét (miền Nam nhenting hố, miền Bắc nhenting hàng), áp đòn, đàn áp. Và cũng từ đây, Đức Điền đón xóm vui hoor theo việc hoor làm. Hai đòn cho phép ngài lên tiếng. Một cách nhenting nhenting đánh thép, bao tay, khác nào ngenting lõa bao ng lên giặc đêm đen hay nhát búa giáng xuồng tống băng cõng lõi nh.

Phát biểu ý kiến ngày 15.4.77 [3].

Ngày 15.4.77, một buổi họp do Một trung Tự quản Bình Trị Thiên và TP Huế tống chém, nói là thông báo, kinh tháp là đòn hố cát tống oai chém, nhân vui chính quyền bao giờ 6 nhà sứ cõa Phật giáo Việt Nam Thủ ng nhứt hố phái ống Quang tống TP Hồ Chí Minh. Điều gì mồi i phát biểu, Đức Điền không đi vào nói i dung [4] sứ kín mà ngửi i cõa UBND TP HCM vui trình bày: "Cá nhân tôi, tôi không có ý kín gì cõi. Vốn đòn quòng bá tin tống, cõi nghĩa lý do là nhenting vui cõa chính phủ. Tôi chém muôn san sứ vui các vui lãnh đòn Phật giáo nhenting kinh nghiêm mà trống đây chúng tôi đã phái chém trong vui Vinh Sứ". Rồi Đức Điền lạy giặc thuyết tống i nhứt cho phía các tôn giáo: "Chúng tôi chém chém là không có ai trong buổi họp có thể chấp nhận hành động đòn cát đòn tống trong bao n thông cáo cõa chính phủ". Nói một cách khác, cõi cho là sứ vui cát đã xui ra đúng nhenting chính quyền thông cáo (mà có ai đòn ngây tháp đòn tin chính quyền đây?), cõi cho là có nhenting kinh đòn vào tôn giáo đòn xách đòn này nốt đòn, "Sứ kín mà chính phủ vui giặc thích và trình bày cho chúng ta nghe, chém là một sứ kín đòn đòn". Nhenting muôn vàn sứ kín tống xui ra hàng ngày trong xã hội, có thể chém tít lõi trên trang 1 cõa báo chí nhenting chém có gì đáng cho chính quyền các cõi phái làm rùm beng ! Và đây, tống sứ mốt vào lõi tai chính quyền: "Nhenting chém nhenting vui đã xui ra và còn sứ xui ra trong tống lai, nốt chúng ta không giặc quyền tống nguyên nhân căn bao cõa nó. Theo thiến kín cõa chúng tôi, nốt tháp cát ra có nhenting cõng đòn tôn giáo gây rủi ro nốt chặng nốt a, chém vì không có tống do tín ngửi ng". Thủ tống mà nói, tôi

Tác Giả; Đứ Mnh Tri.

Thứ Tư, 03 Tháng 11 Năm 2010 08:12

không thoả mãn với chính phủ và chánh sách tđ do tín ngưỡng". Rồi ngài kêu ra một loàt nhung hhn ch, truy bcc, vu khng, m... Riêng người công giáo "có cùm tùng mình là công dân hnghai", "trong gi i công nhân, công viên ch, bnh vien hay giáo viên, thng ng i công giáo đhc cho là tiên ti n ; nhng chcc r i cũng không ti p t c làm vi c đhc, vì là công giáo. Đixin vi c làm hoac b t ch, hoac gop khó khăn trong vi c làm, mu n bi t căn do thì đhc r tai cho bi t là b đ o hay đng đi nhà th n a là êm xuôi".

Phát biểu ý kiến ngày 22.4.1977.

Một tuần sau, ngày 22.04.77, có cuộc họp Góp ý kiến vào bến dò th o "Đc cung báo cáo c a Đng b t nh Bình Tr Thiện". Đc Điền l y làm vinh d đhc m i tham gia đóng góp ý kiến, cảm n Ban t ch c và coi đây là m t vi c làm có tính cách c i m , m i m "vì Đng và Tôn giáo không đ chung v i nhau". (C to đt xu t v tay!) V i t cách là ng i lãnh đ o tôn giáo, Đức cha góp ý v Chính sách tôn giáo c a Đng.

1) V i cách ti p c n v n đc tôn giáo trong b n Đc cung, đc cha th y tôn giáo ch đhc nh c t i 2 l n. Một l n, trong m c "phát huy quy n làm ch t p th c a nhân dân" có nói đn "đoàn k t các tng l p nhân dân" trong đó có đng bào các tôn giáo. Một l n n a khi nói v "c ng c qu c phong, b o v an ninh, chính tr và tr t t xã h i" sau khi đ k u ra bao nhiêu t i ph m và các âm m u phá ho i....".

2) "Đc tránh nhung lo âu và c m tình không m y t t c a đng bào có tôn giáo đ i v i Đng", Đức cha "đ ngh đem ch nói v chính sách tôn giáo lên m c B, n i nói v "phát huy quy n làm ch t p th c a nhân dân". Nh n xét c a Đc Điền l t t y đc c a Đng : khi Đng nói chính sách tôn giáo, ph i hi u chính sách đan áp tôn giáo. N u khong, t i sao đt tôn giáo vào m c an ninh chính tr , xã h i và x p ho t đng tôn giáo bên c nh nhng âm m u phá ho i và m i th t i ph m? Th c t là chính quy n đang đan áp tôn giáo.

Đc cha đn c m t vi c m i x y ra tr c đ m i ngày. Ngày Chúa nh t 10-4-1977 là ngày l Ph c sinh c a Công giáo, m t ngày l l n, đc c chu n b b ng c m t tu n tr c. "Xã H i Trí ph i làm thu l i trong th xã Qu ng Tri. Huy n cho làm trong 10 ngày nhng xã rút xu ng còn năm ngày đ thi đua. M i thôn đc chia ph n c a mình và s phát đng lao tác vào sáng Chúa nh t. Ngày th b y, thôn Trí B u (h u h t là công giáo) đa đ d n xin xét lai cho đng bào công giáo có gi đc c hành nghi l d o, r i sau đó s d i làm, n u khong k p thì xin làm đêm n a. Nhng xã khong cho (...). Có ng i nói v i xã xin xét l i, vì n u đng bào h khong tuân l nh, thì t n th ng ph n n o uy tín c a chính quy n đ a ph ng. Nh hом l Gi ng Sinh

Tác Giả: Đỗ Minh Tri.

Thứ Tư, 03 Tháng 11 Năm 2010 08:12

76, thôn Trí Bùu cũng đã không đi làm vì hụt phổi đi lỵ. Nhưng xã cống quyết không xét lỵ...
Thì rõi, thôn Trí Bùu lạy quyết nhân dân làm chủ nên không đi làm thuê lỵ hôm đó, mà đi lỵ hụt. Ngày hôm sau hụt huy động cỏ thôn ra lợm thuê lỵ thì thay vì năm ngày, hụt làm trong hai ngày rưỡi là xong. Nghe nói xã đónh tuyên dương hụt, nhưng hụt không nhận vì hụt không tuân lợn đi làm trong ngày lỵ Chúa Phục Sinh hôm đó”.

Nhưng trống hụt cỏ thay nhau trên cho phép khung đónh mệt cách khái quát : “Chỉ có tật do tín ngưỡng thay đổi thì những người có tín ngưỡng mến sùng thờ i mái, hụt phúc trong chung đồn xã hụt chung nghĩa mà thôi” ! Đóng và Nhà nước chung trống tết do tín ngưỡng bồng văn bón, súc lợn.
Đã có tết 5 súc lợn và thông tết. “Nhưng trong thay đổi vẫn có những khâu lợn đi ngang lợi với chính sách”.

Hai bài phát biểu trên mỉ đòn cho mỉ mỉ năm gian khéo cưa mệt công dân giám mục, vui kín đáo, ghen ghen vui nhung con ngựa lao động, những tông lopy thấp kém trong xã hội hiện là những kẻ có quyết lợc, nay bỗ lợc súc đày ra sân khấu cưa thay cuộc.

Chính quyết ra tay

Đây là khoảnh khắc gian chính quyết bỗt đòn đòn tết vui đòn vui ngài. Đòn tết vui đòn vì trống đòn đó ngài đã tết thái đòn rợt tích cỏ c vui nhung lợi nói tết đòn p cưa chính quyết. Rồi tết đòn tết vui đòn đòn trù đòn trong suốt 10 năm trời.

Một trống Tết quyết TP HCM can thiệp bồng cách đi kiêm Độc Đe n trống Độc Bình. Ngày 06.08.1977, ông Nguyễn Văn Chì, Chủ tịch UBMTTQVN/TP HCM, kính gửi "Ông Tống Giám mục Nguyễn Văn Bình, Tổng Giáo phận TP HCM" một bức "NHÂN ĐÁNH VĨ HAI BỐN VĂN ghi lợt lợt phát biểu cưa TGM Nguyễn Kim Điền.

Ông Chì ra bỗng ngây thay. Ông không biết hai phát biểu kia có phải cưa Độc Đe n. Nếu là cưa Độc Đe n, không biết Độc cha có muốn cho phay bỗn không? Ông chỉ biết hai bức văn kia đã đòn cay phay bỗn rợt rãnh trong nỗi, là chung nhung trong giới Thiên Chúa giáo, mà cay Phục giáo nỗi. Nếu chay có thay, ông cũng chung lo, vì còn nỗi m trong tay đòn áp cưa ông. Tiết cho ông, nó lợt đòn cay phay bỗn rợt rãnh ngoi quay. Vì húy kia, ông nói "một số nỗi khác". Đe n chay chay, đòn vội i ông, đó là một hành đòn phay bỗi, bỗi i "lợt đòn tết do tín ngưỡng". Sau khi hát đi hát lợt bài tết do tôn tín ngưỡng, tết do tôn giáo, lợt ng giáo đoàn kết, toàn dân một lòng v.v... Ông

lên án:

Chúng tôi cho rằng: ngợi i ta không thể nhân danh t° do tín ngưỡng, nhân danh Chúa, nhân danh Phật để cho phép mình làm, hoặc là bệnh v°c cho những hành động b°i x°u xa nh°t, phi đ°o đ°c nh°t. Chúa và Phật cũng như đ°ng bào các tôn giáo và những hàng giáo ph°m chân chính nh°t đ°nh s° không cho phép làm nh°t th°. Những ngợi i làm nh°t th°, bệnh v°c nh°t th°, không nh°ng làm m°t ph°m giá c°a mình, mà còn làm m°t ph°m giá c°a đ°o, c°a đ°o lý mà chính tác gi° hai b°n văn đang tín ngưỡng. Làm nh°t th° là nhân danh t° do tín ngưỡng đ° khuy°n khích m°i hành đ°ng ph°n cách m°ng, m°i hành đ°ng x°u xa phi đ°o đ°c. Chúng ta tin t°ng đ°ng bào có đ°o cũng như các hàng giáo ph°m chân chính trong tôn giáo s° kiên quyết chống l°i nh°t thái đ° và hành đ°ng nh°t th°.

Đàn áp tôn giáo trung trấn: Nghị quyết 297/CP

H°n 3 tháng sau, chính sách đàn áp tôn giáo đ°ng chính quy°n ngang nhiên ghi trên giấy trung m°c đen v°i Nghị Quyết 297/CP H°i đ°ng Chính ph° ra ngày 11.11.1977. T° đây, không còn là không có t° do tôn giáo th°c s° n°a. Mà là đàn áp tôn giáo trung trấn. Nghị quyết 297 áp d°ng cho Miền Nam chính sách đàn áp tôn giáo đã th°c hi°n t°i Miền Bắc từ 1955, v°i Số L°nh 234 khá c°i m°... trên giấy t°. Bây giờ thì trên giấy t° cũng không còn n°a. Đánh giá Nghị quyết này, Đức Đinh nói:

Nghị quyết 297/CP là cái "thòng l°ng" đ° th°t c° chúng tôi mà thôi

Đúng th°:

Ngày 16.3.1979, UBND t°n ra quyết định t° ch°c l°i Đ°i ch°ng vi°n Hu°: "Trung ph°i nh°m đào t°o nh°t ng°oi chuyên ho°t đ°ng tôn giáo t°t (...) và b°o v° t° qu°c Vi°t Nam xã hội ch°ng nghĩa". Vì thế trung s° "do h° đ°i h°c chuyên nghiệp qu°n lý", "t° ch°c và n°i dung gi°ng d°y" cũng như "quy ho°ch đào t°o v.v..." ph°i đ°ng c°y ban Nhân dân t°n xét duy°t.

Ngày 13.12.1979, đ°n l°ot Ti°u ch°ng vi°n b° công l°p hóa.

Đức cha trung thành với đức khoát:

Trên thiêng triều làm linh mục hoàn toàn thuần khiết quyến Thiên Chúa và Hội Thánh có trách nhiệm xét đoán, xác nhận mọi tin thiêng triều đều truyền chúc thánh.

Các chung viễn Công giáo đã có thời lập trên những nguyên tắc mà Hội Thánh đã quy định trong Giáo luật về Tiêu chuẩn viễn và Đức chỉ chung viễn (Giáo luật các số 1358-1371).

Hội Thánh phái đặc biệt do trong việc chọn lão đào tạo chung sinh, việc truyền chúc, bổ nhiệm và thuyên chuyền các linh mục (Sắc lệnh về đào tạo linh mục).

Những nguyên tắc và quy luật trên là kinh nghiệm ngàn năm của Hội Thánh nói chung và của Giáo phận Huế mấy trăm năm qua nói riêng.

Nhà nước áp dụng Nghị quyết 297. Đức Đền không định quyển và bổn phận của Hội Thánh. Đàn áp là quyển và lão của nhà nước. Giáo hội dù bao nhiêu áp lực đâu cũng không thể nhường bao nhiêu phân ly nào về căn tính của mình. Những đây chính là âu lo lớn nhất của TGM Huế.

Mỗi âu lo lớn nhất của TGM Nguyễn Kim Điền: Ủy ban Đoàn kết Công giáo Yêu nước.

Chính quyền thiêng tay đàn áp tôn giáo là chuyen tết ý u nóm trong bốn chia tách nó. Điều khiển Đức cha lo ngại nhất là chính người trong Giáo hội phá Giáo hội. Những người do chính quyền gài vào bằng nhiều cách, từ lâu, từ lúc còn tím bé, họ có bao nhiêu cách này hay cách khác (tình, tiền, quyền) nhằm quay cờ doanh hóa Giáo hội và thành lập Giáo hội tách rẽ khỏi Giáo hội hoàn vũ bên Trung ương. Chính trong mỗi lo âu này mà Đức cha tổng đài cô đắc.

Những người công giáo yêu Tự quay, yêu hòa bình ngoài Bắc.

Tác Giả: Đá Mónh Tri.

Thứ Tư, 03 Tháng 11 Năm 2010 08:12

Ở miín Bác trác 75 dác có “Hái liín lác nhùng ngùi Công giáo yêu nùc và hoát bình” thành láp hái tháng 3.1955. Đây lá công có Nháa nùc dáng đáo phá đáo, bóch hái đáo tá bên trong. Ai chóng lái nhùm dác bó coi lái chóng lái nhùa nùc. Ngùi Công giáo chóu bao khán khá, tá đáy cóng lái do nhùm náy. Hai linh móc nùi tiíng cóa nhùm: Nguyễn Thá Vónh và Võ Thành Trinh.

Cúng may nhùm náy gám tán nhùng linh móc hay giùo dán đác láa chón lái nhùng thán phán kháng đáo đác, nán ít ai theo; há có cái quyùn cóa nhùa nùc, má há lái dát nát, nán cóng dát tán, ngùi ta vóa só, vóa biít bó mát cóa há. Vói thá, nhùm dác sáp tán náu kháng cóng món Nam đán tiíp sác vó hái phác náo dái nhùn hiáu mói.

Đáy ban Đoàn kót Công giùa Yêu nùc

Tái miín Nam, ngay sau ngáy 30.4, linh móc Nguyễn Đình Thi đác chuyán tá Công giùo vó Dán tác vó cho linh móc Tráng Bá Cón. Báo đác ra mát só đáu tiên tái Sài Gòn vói giùy phép cóa Bá Văn Háa Thông tin chính phá cách máng Lám thái ngáy 4.7.1975. Đáu nám 1980, có Đáy ban Vón đáng Công giùo xó dáng vó bóo vó Tá quùc. Gái tát lá Đáy ban Vón đáng Công giùo (UBVĐCG)

Tháng 8.1983, có Hái nghá Đáy ban Liín lác Công giùo Toán quùc (UBLLCGTQ) tái Tp HCM quyùt đánh triíu táp Đái hái nhùng ngùi Công giùo xó dáng vó bóo vó Tá quùc, bóo vó Hoát bình cóng đác gái lá Đái hái Đáy ban Đoàn kót Công giùo Yêu nùc Viít Nam. Lm Nguyễn Thá Vónh lám chó tách UBLLCGTQ, nhùng đáu náo cóa Đáy ban lá 4 linh móc đádác 'xó dáng' nhá chính hác công nhùn: Cón Tá Minh Bích. Lá nhùng ngùi trá thác, máy ông náy tá nhá, hián tá chó kháng hung háng nhá máy ông miín Bác trác kia. Đá chính danh, phái gái lá Đáy ban Đoàn kót Linh móc Yêu nùc. Cón giùo dán yùu nùc thá cóng quyùn dáng vó viíc khác háu hiáu hán, chóng hán lám trong Ban Tán giùo chónh phá. Đáy ban tuy láo táo nhùng rát mánh: sác mánh cóa ông chó nó.

Ngáy 19.10.1983, Đác cha Nguyễn Kim Đìnán đác gái thá cho linh móc Nguyễn Thá Vónh, Chó tách Đáy ban Liín lác Công giùo tán quùc, phán đái ý đá thành láp Đáy ban Đoàn kót Công giù

Tác Giả: Đò Mónh Tri.

Thứ Tư, 03 Tháng 11 Năm 2010 08:12

Yêu nùc Viêt Nam. Ngài viêt: "Ai cũng biêt êy ban Liên lóc Công giáo ó Trung Quãn dòa biên thành Giáo hãi Tò trò, tách lóa khãi Giáo hãi tòng truyên Ròma. Đòng nhiên, Đòc cha thòa biêt ngài khóng thò ngăn chòn dòc viêc đó, vì đây là mòt cò quan do chính quyãn thiêt lóp. Nhóng bón phón còa ngài và còa mói giãm mòc lóa phói ngùn còn. Ngài còm các linh mòc Gião phón Huãn tham dò. Và treo chòn linh mòc Nguyãn Vàn Bãnh, dòi quyãn ngài, vì dòa gia nhóp UBĐKCGYN. Nhóng lóy do khiên Tgm Huãn chòng lói viêc thành lóp UB năy să đòc nhóc lói cách chi tiêt cho các linh mòc quùc doanh trong mòt dòp góp linh mòc Huãn Công Minh.

Nói vói các linh mòc trong UBĐKCG.

Linh mòc Minh, đòi biêu Quãc hãi, Phó Chá tòch UBĐKCGYN VN có tòi góp Đòc Đòn, xin tha vó cho linh mòc Nguyãn Vàn Bãnh. Đòc cha trò lói: Ngùi muên tha phót linh mòc Bãnh nhót, chính lói Tgm Huãn. Tuy nhiên, là linh mòc, chòc Huãn Công Minh dòa biêt: Giã phút năo linh mòc Bãnh khóng theo UBĐKCGVN năa, thì tòc khóc khói vó ngay. Nhận dòp năy, Đòc Đòn năoi vói linh mòc Huãn Công Minh đò ông vó nói lói vói các đòng chí còa ông:

1) Đòng còng săn dòng hã đò phá Giáo hãi. Hãy đòc Bài mò i mòt "Chã nghĩa Xã hãi và Tòn gião" trong quyãn CHã NGHĨA XÃ HãI KHOA HãC, chòng trình trung còp. Nhà xuít bón sách Giáo khoa Móc-Lónin, Hã Năi 1978, trang 18: "Nhó năc xëa hãi chã nghĩa đoàn kòt các tò chòc tôn gião trên cò să lói ích chung, trong mòt mòt tròn dân tòc thêt ng nhót, còng toàn dân đòu tranh cho đòc lóp dân tòc dân chã và chã nghĩa xëa hãi, đòng thòi xêt dòng gião hãi đòc lóp, thoát ra khói să ló thuêc còa gião hãi năc ngoói". Chính sách lói thò. Hã phói đòem thòc hành, nhó các năc xëa hãi chã nghĩa khóp năi, đòn hãnh lói Trung Quãn. Nău các linh mòc viêt nam minh khóng lóm "gião tò u da... chòc, còi đò u nău đò u" thì Nhà năc să thành lóp cách khóc.

2) Thòc tò thi UBĐKCGYNVN dòa tò ra mònh đòc lóp vói Gião Hãi ròi:

a- êy ban Liên lóc Công giáo Yêu năc dòa biên thò mói tròc tiêp các linh mòc hã nhóm đò vào UBĐKCGYNVN mà khóng qua các Giãm mòc, lói nhó Nhà năc làm áp lóc bóo các giãm mòc phói tòo đòn hãnh cho các linh mòc kia đòi hãp tòi Hã Năi vào cuêt năm 1983.

b- Linh mòc Nguyãn Vàn Bãnh (Huãn) lói LM đòn hãnh còa LM UBĐKCGYNVN, bót chòp Gião luít 278c và Tuyàn còo còa Thònh bót Gião săi 8-3-1982, bót kò khuyên còo còa GM minh,

Độc cha Nguyễn Kim Điền nói gì về UBĐKCGYNVN (b)

Tác Giả: Đỗ Minh Tri.

Thứ Tư, 03 Tháng 11 Năm 2010 08:12

còn nghe nói nghe tin xin GM mình cấp cho giấy phép trại cđ đi hập thành lop UBĐKCGYNVN năa; khi bỗ phật rai còn thách thắc là mình không bao giờ đai ý rút tên khai UB kia, chđ chđ GM đai ý sai thoi. TGM Huân không muôn có mít LM nhđ thđ trong giáo phđn.

c- Về mít tđ trđ, thì thđc tđ Nhà nđc chđ xem UBĐKCGYNVN là giáo hội chính thđc. Bđng chđng: Tđt năm 1984, Chđ tđch Hđi đđng Bđ trđng Phđm Văn Đđng vào ăn Tđt đ Huân, thì chính quyđn đđa phđng chđ mđi LM Nguyễn Văn Ngđc (có cđ lòng đđi hập UBĐKCGYNVN lđn đđu mà khi vđ thì bđ cđt chđc Quyđn Tđng đđi diđn và Cđ vđn cđa Giáo phđn) làm đđi diđn cho giđi Thiên Chúa giáo tđnh Bình Trđ Thiên mà không đđm xđa gđ GM sđ tđi. Mđy mđđi năm qua, các linh mđctrong đy ban Liên lđc Công giáo Yêu nđc, và chđ có các ngài, đđđc đđi hập quđc tđnhđ là đđi diđn Giáo Hđi Công giáo Viđt Nam. Ngày nay, bđ nhiđm, thuyền chuyđn hay phong chđc linh mđc chđng hđn... nđu không có “placet” cđa UBĐKCGYNVN thì không xong.

d- Tđi sao chính sách Nhà nđc là diđt đđo, mà logich là các linh mđc đđu bđ chđn ép mđi mđt, còn linh mđc thuđc UBĐKCGYNVN đđc đđu đđi cách? Nhà nđc lđi tđn phí hđng mđy triđu bđc đđi giúp thành lop UBĐKCGYNVN vđa qua? Và GM chđng đđi viđc thành lop đy ban đó thì bđ thđm vđn 120 ngày?

TGM Huân nói tiđp vđi linh mđc Minh là ngài không tin linh mđc sđ làm nhđng đđi Hđi Thánh công khai đđau, nhđng thđ hđ sau linh mđc Minh hay kđ tiđp sau nđa kđa..., vì đđi là công cđ cho chính sách Nhà nđc rđi. Do đó, TGM Huân thđy, theo lđng tâm đđn, cđn phđi báo đđng công khai, dù chđ đđn đđc mđt đđn. Vì TGM Huân không muôn gián tiđp tham gia vào viđc phá Giáo hđi. (Thđ gđi hai đđi Vatican và Veritas ngày 10.5.1985).

Nhđng thđ hđ sau: mđt lđi báo đđng đđng cho chúng ta hôm nay phđi giđt đđn.

(UBĐKCG hđt thđi hay ít hiđu quđ hđn, thì chính quyđn làm cách khác: UBĐK hóa hàng Giáo phđm: diđn tiđn sđ viđc xđy ra đđng nhđ nhđn xét cđa Đđc Đđn. Dđ hiđu: lđgich cđa Đđng).

Tđđng đđi cđ đđn nhđng đđđc nđng đđ

Đđc Đđn nói vđi Huân Công Minh: "TGM Huân thđy, theo lđng tâm đđn, cđn phđi báo đđng

Độc cha Nguyễn Kim Diệu nói gì về Đức Cha Đêm đen (b)

Tác Giả: Đỗ Minh Tri.

Thứ Tư, 03 Tháng 11 Năm 2010 08:12

công khai, dù chò đòn đòc mút múnh". Sã thò ra sao? Độc Giám múc Ban Mê Thuãt hoàn toàn lóng hóp tròng cúa TGM Huó. Sau khi vài linh múc cúa ngúi dúi tham dú cuúc hóp thành lóp UBĐKCG túi Hà Nội vò, thì ngúi bòo hóp phúi rút ra khói cho mau. Các linh múc đó làm đòn cho ngúi xin vóng phúc múng thòi chònh quyún cúng lói biút đòu đó, nún gúi Độc Cha ra công an và cúm Độc Cha khóng đòng cún ngúi ta nhó vòy, và núu ngúi muún tú do đúi kinh lý trong giúo phún thì sú đòc vòi đòu kiún đòng cúm cún viúc kia. Độc Cha Xuân Lóc thì núi: các anh đúi hóp Hà Nội trong lóc tôi núm bónh viún. Nhóng bóy giú anh núo ra mút hoút đòng thì sú biút túi! Theo mút giúo dân trong UBĐKCG nhún đònh, thì trong sú 142 LM tham dú, nay chò có chòng vài LM là theo hón lóy ban lóy thói, cún lói thì vòi sú khóng dúám công khai rút ra, nún chò theo cách tiúu cúc. Nhóng phúi ghi nhún: trong toàn Hói Thònh túi Viút Nam, chò có 1 linh múc bót treo chén vì gia nhúp UBĐKCG, linh múc Nguyễn Văn Bính.

Thòc tú chò có Độc Diệu cúm ngút các linh múc dúi quyún ngúi tham gia UBĐK. Vìúc chòng dúi quyút liút UBĐKCG là nguyên do chính khiún chính quyún trú dúp Tgm NKĐ và nhiúu ngúi khóc. Độc biút nhóng ngúi cúng túc gún gúi cúa ngúi nhó lm Nguyễn Văn Lý, lm Trần Văn Quý, nú tu Tròng Thò Lý bót thòm vòn, bót bó, giam cúm.

Nhóng:

"Các linh múc bót đi "lóm viúc" nhó thò nói các ngúi đau khó cho phún múnh thòi ít, mú xót xa cho Bó trên thòi nhóu. Tút cú an lói nhau đú kiún tú chòu tú đúo mún vòi Chúa". Các linh múc Huó cho là vì linh múc Nguyễn Văn Bính bót phút treo chén, nún chính quyún đú trú thòu bóng cách tàn phúa, bót bót Giúo phún Huó. Các ngúi e sú TGM Huó đau lòng trú cú áp lóc, rúi múm đúi chóng, nún hót vò núy túi vò kia đún thòm chòng, coi Độc Cha có nao lòng mà nghĩ đún viúc đúu dúu hay đúu hàng chóng. Các ngúi khóng đúnh: chúng con vui lòng chòu bót bó, xin Độc Cha đúng vì chúng con mú bó cuúc. Chúng con cúu ngúi thêm đú Độc Cha trung kiún đún cúng".

Và Độc cha đã trung kiún đún cúng.

Lói trún trúi: Thủ Chung gúi Túng Giúo phún Huó ngày 19-10-1985

Kính gúi các Linh múc, Tu sĩ nam nú và Anh Chò Em tín hóu Giúo phún Huó

Anh Ch Em rrt thán mìn

Năm 1971, tôi i Thống Hồi đng Giám mtc Th gi i, tôi có phát bi u: “Đã có nhng Giám mtc ch u ch t vì bênh v c quy n l i c a H i Thánh. Nhng ngày nay có Giám mtc nào dám ch u ch t đ bênh v c quy n l i c a con ng i khong?” Hnh phúc thay, hôm nay chính tôi đc Chúa g i đ ch u tù ng c, ch u ch t vì bênh v c nhân quy n, chân lý và công bình.

“Séc lnh v Tôn giáo” đ ký t i Hà Nội ngày 14-06-1955 do Ch tch ncc Vi t Nam Dân ch C ng hòa H Chí Minh và Ch tch Qu c h i Ph m Văn Đng, ch ng b n, điều 13: “Chính quy n dân s khong can thi p vào n i b Tôn giáo. Nhng liên h gi a các Giáo h i Công giáo Vi t Nam và Tòa thánh La Mã là v n đ n i b ”. Điều 14: “Các t ch c Tôn giáo ph i tôn trung lu t pháp ncc Vi t Nam Dân ch C ng hòa nh m i t ch c nhân dân khac”.

Tuy nhiên, n u lu t pháp đ ng i c v i ý Tr i, ch đ p các quy n c a con ng i, trong đó có quy n t i th ng là t do tín ng ng, thì nh trong biển b n làm v i Công an Bình Tr Thiện ngày 15-10-1984, tôi d kh ng đ nh: “Nh các Thánh Tông đ ngay x a và các Thánh T đ o tr i qua các đ i, tôi ph i v ng l i Thiên Chúa h n tuân lu t pháp c a con ng i”. Dĩ nhiên h u qu s là t ng c và ch t chóc. H u qu đó, ch ch n c a Anh Ch Em hôm nay s n sàng và vui lòng đon nh n nh ph n th ng Chúa ban sau 25 năm Giám mtc mà đ 22 năm đc ph c v Gi i ph n Hu .

Khi tôi b b t r i, thì xin Anh Ch Em đ ng ai tin l i khai n o, dù có kèm theo ch ký mà ng i ta k l a c a chính tôi.

Gi đây ch c còn m t vi c là t i tha thi t xin Anh Ch Em cám n Chúa v i t i, đ ng thi i t ng th m và ti p t c c u cho t i đc tuy t đ i trung thành v i Chúa và H i Thánh cho đ n h i th cu i cung.

Tôi xin phó thác Anh Ch Em trong tay Chúa và Độc M La Vang.

Thân ái chúc lành cho Anh Ch Em. Ng i khen Chúa Gi s Kt.

Huʼ ngày 19 tháng 10 năm 1985

Ph. Nguyʼn Kim Đʼi n. Tʼng Giám mʼc Huʼ.

Kʼt

Sau 120 ngày bʼ thʼm vʼn, hʼi 1984, mʼc dʼu là Tʼng Giám mʼc giáo tʼnh miʼn Trung, ngài không đʼc phép đi thăm viʼng các giám mʼc thuʼc giáo tʼnh, các giám mʼc khác cũng không đʼc tʼi thăm ngài, ngài không đʼc phép đi hʼp hʼi nghʼ thʼng niên cʼa HʼGM/VN, không đʼc phép ra khʼi chu vi Tp Huʼ đʼ thăm các giáo xʼ và làm các công tác cʼn cʼa mʼt giám mʼc.

Ngày 08.06.1988, 11 ngày trʼc lʼ Tuyʼn Hiʼn thánh cʼa 117 Chʼân phʼng Tʼ đʼo Viʼt Nam, Đʼc cha đã qua đʼi tʼi bʼnh viʼn Chʼ Rʼy, Sài Gòn. Theo nhʼng nguʼn tin khʼt tín, Đʼc cha bʼ đʼu đʼc. Nʼu ngài bʼ đʼu đʼc thì ngài là mʼt vʼn tʼ đʼo. Nʼu không, thì ngài cũng vʼn là mʼt vʼn tʼ đʼo, nhʼng tʼ đʼo cách đau thʼng hʼn, tʼ đʼo triʼn miʼn nhʼ bao nhiêu con cái Chúa dù bʼ hành hʼ, chèn ép, lăng nhʼc, đánh đʼp, vʼn hiʼen ngang, vui tʼi và kiên vʼng, tʼ đʼo mòn. Mʼi mòn Tin, Cʼy.

Hôm nay đây, tiʼng nói nóng bʼng cʼa cʼ Tʼng Giám mʼc NKĐ tiʼp tʼc vang dʼi trong lòng Giáo hʼi và Đʼt nʼng. Có lʼ vang dʼi hʼn khi nào hʼt. Tòa Khâm sʼ, Thái Hà, Đʼng Chiêm, Cʼn Dʼu, Hoàng sa, Trʼng sa, Dân oan... Tôi vui mʼng vì mʼt linh mʼc công dân rʼt già đã có lúc im hʼi sau mʼt đʼi tranh đʼu nay lʼi gióng lên tiʼng nói báo đʼng. Tôi giʼt mình thʼy bên cʼn nhʼng ngʼng liʼu mình đʼu tranh cho tʼ do dân chʼ, cho chʼ quyʼn đʼt nʼng, có hai linh mʼc già thông thái, đʼo hʼnh bao nhiêu năm tháng chuyên chú vào khoa Kinh Thánh hʼc, mà nay 'xuʼng núi', nhʼp cuʼc, nhʼ chʼng còn biʼt dʼt, khôn ngoan là gì nʼa. Lʼi nói năng thʼng thʼng nhʼ không biʼt đʼn 'bác ái'. Chʼng tʼ hoàn cʼn cʼp bách đʼn chʼng nào. Đây là thʼi đʼm cʼa Caritas in Veritate. Bác ái trong sʼ thʼt, bác ái vì sʼ thʼt. Không phʼi thʼbác ái nhʼt thʼch, bác ái nʼng bʼt mà là bác ái thí mʼng, bác ái nʼy lʼa.

"Anh em đʼng tʼi ng Thʼy đʼn đʼem bình an cho trái đʼt; Thʼy đʼn không phʼi đʼ đʼem bình an, nhʼng đʼ đʼem gʼ m giáo. Quʼ vʼy, Thʼy đʼn đʼ gây chia rʼ giʼa ngʼng ta vʼi cha mình, giʼa con gái vʼi mʼ, giʼa con dâu vʼi mʼ chʼng. Kʼ thù cʼa mình chính là ngʼng i nhʼa" (Mt 10, 34-36).

Độc cha Nguyễn Kim Đìn n ngợi i tháp Đuông giã a Đêm đen (b)

Tác Giả: Đỗ Minh Tri.

Thứ Tư, 03 Tháng 11 Năm 2010 08:12

Đó là một mâu thuẫn mà người Kitô hữu gọi là Tin Mừng, Tin Lành; một lối mà người công giáo gọi là Lối Chúa.

Thì ra bình an của Chúa khác với bình an của thời gian. Bình an gồm cả giáo. Và Thiên Chúa Tình Yêu là Thiên Chúa gây chia rẽ, chênh lệch. Và khi nghe "Kẻ thù của mình chính là người nhà", có lẽ ta柘 hãi:

Nhà nào? Nhà Chung? Nhà Thủ? Nhà xã? Nhà Chùa? Nhà Dòng? Nhà Quốc? Câu trả lời thường trách nhiệm của mọi chúng ta.

Xin cảm ơn Quý vị và các Bạn.

31.10.2010.

[1] Lévy Lối tớ Echange France – Asie, Việt Nam, Janvier 1987.

[2] Coi Chứng từ của Trần Đông Phong.

[3] Một lần phát biểu vào , Đức Đìn ghi lại. Ngài viết :“Có thời khi phát biểu Ông không khen câu văn và không đụng ‘nguyên văn’ nhau trong bài ghi lại. Những tôi cam đoan vẫn ý và thời tờ các ý nghĩ thì trung thực”. Đức cha quá biết, mỗi lần phát biểu có thời bỗng nói ta có ý xuyên tạc.

[4] Về nội dung số kiêm, đây là chứng từ của HT Thích Quang Đạo : “Tình hình mới ngày một căng thẳng và ngày 3.3.1977 đã đột nhiên cao nhút khi cõng sốn đột chiêm dâng cô nhi viện Quách Thủ Trang ở đường Trần Quốc Toản (phía sau Việt Nam Quốc Tự mà trước đó đã

Độc cha Nguyễn Kim Diệu và những đặc điểm đen (b)

Tác Giả: Đỗ Mạnh Tri.

Thứ Tư, 03 Tháng 11 Năm 2010 08:12

chiêm rọi và bảy giờ mươi phút chiêm bóng rọi lòn đã đục cọc xây lên tó i đó), giờ tám bốn mươi mang danh hiếu GHPGVNTN và linh xung lòn đục ng. Ngày 11 giờ hôm ấy, nhân danh Tông thầ ký Viễn Hóa Đạo, tôi đã ký một thông牒 kêu gọi tăng ni sinh sàng hy sinh đập bù o và đập o pháp và danh đền Giáo hội. Đến ngày 6.4.1977, TT Huyền Quang và tôi cùng mệt sù vù khác bùt vào nhà tù Phan Đăng Lưu và Bà Chiểu Gia Định. Ít lâu sau, tôi đục biết có thòng toà Thích Thiện Minh cũng bùt và đã chốt mệt cách bí ẩn tó i sù Công an Sài Gòn và đục ng Trại Hỏng Đạo” (Phật giáo Thống nhất/Thống nhất Phật giáo. NXB Tin, Paris 1994, tr. 26)