

Đ&#227;c bài ph&#227;ng v&#227;n Giám M&#227;c Nguy&#227;n Chí Linh, Phó Ch&#227; T&#227;ch H&#227;GMVN hi&#26583;n nay, c&#227;a ph&#227;ng vi&#26583;n M&#227;c L&#227;m, đ&#227;i RFA, v&#227; s&#227; “im l&#227;ng” c&#227;a H&#227;GMVN đ&#227;i v&#227;i vi&#26583;c “t&#227; ch&#227;c” c&#227;a T&#227;ng Giám M&#227;c Hà N&#227;i Ng&#227;o Quang Ki&#227;t tr&#227;n c&#227;c m&#227;ng, kh&#243;ng m&#227;t t&#227;n h&#227;u Vi&#227;t Nam n&#227;o th&#227;t s&#227; c&#227; lòng v&#227;i Gi&#227;o H&#227;i, đ&#227;t n&#227; c&#227;m mà kh&#243;ng đau l&#227;ng.



Các giám m&#227;c kh&#243;ng bi&#26583;t ph&#227;i đ&#227;i phó nh&#227; th&#227; n&#227;o... Gi&#227; im l&#227;ng thì b&#227; d&#227; lu&#26583;n công kích; l&#227;en ti&#26583;ng c&#227;ng s&#227; b&#227; n&#227;m đá. Ra th&#227; chung thì kh&#243;ng bi&#26583;t ph&#227;i vi&#26583;t g&#227;, c&#227;o vi&#26583;t c&#227;ng kh&#243;ng ch&#227;c thuy&#227;t ph&#227;c đ&#227;c ai, v&#227; c&#227;o th&#227; tr&#227; thành bia cho ng&#227;i ta b&#227; n&#227; phá nhi&#26583;u h&#227;n... N&#227;o t&#227;m, H&#227;GMVN ho&#26583;n to&#26583;n b&#227; t&#227; li&#26583;t tr&#227;c “s&#227; ki&#227;n Ng&#227;o Quang Ki&#227;t!” Su&#227;t chi&#227;u d&#227;i 50 n&#227;m t&#227; ng&#227;y đ&#227;c ch&#243;nh th&#227;c th&#227;n l&#227;p, 1960-2010, ch&#227;a bao gi&#227; uy t&#227;n c&#227;a H&#227;GMVN đ&#227;i v&#227;i gi&#227;o d&#227;n, đ&#227;i v&#227;i c&#227;c tôn gi&#227;o b&#227;n &#227; m&#227;c th&#227;p k&#227;m nh&#227; hi&#26583;n nay.

Đ&#227;i u ngh&#227;ch lý và đ&#227;ng x&#227;u h&#227; là cái H&#227;i Đ&#227;ng này đang tr&#227;ch nhi&#26583;m t&#227; ch&#227;c Năm Thánh 2010 c&#227;a Gi&#227;o H&#227;i Vi&#227;t Nam đ&#227;i k&#227; ni&#26583;m 350 n&#227;m th&#227;n thành l&#227;p hai gi&#227;o ph&#227;n Đ&#227;ng Trong và Đ&#227;ng Ngoài, v&#227; 50 n&#227;m H&#227;GMVN đ&#227;c ch&#243;nh th&#227;c th&#227;n l&#227;p! Đây là m&#227;t trong nh&243;ng ngh&#227;ch lý to&#26583;n c&#227;a th&#227;c tr&#227;ng đ&#227;t n&#227; c&#227;m th&#227;i CHXHCNVN!

## TH&#227;C TR&#227;NG

H&#227;GMVN t&#227; l&#227;u l&#227; m&#227;t t&#227; ch&#227;c g&#227;n nh&#227; t&#227; li&#26583;t, phân hóa, thi&#227; u vi&#26583;n t&#227; l&#227;ng l&#227;nh đ&#227;o, kh&#243;ng c&#227;o m&#227;t ti&#26583;ng n&#227;o duy nh&#227;t, b&#227; l&#227;ng đ&#227;o n&#227; b&#227;i m&#227;t s&#227; ch&#227;c s&#227;c do CSVG g&#227;i vào. Đ&#227;a s&#227; Giám M&#227;c, thành vi&#26583;n c&#227;a H&#227;i Đ&#227;ng, c&#227;o đ&#227;o đ&#227;c nh&243;ng thi&#227; đ&#227;ng, c&#227;u an, ch&#227; bi&#26583;t quy&#227;n l&#227; i gi&#227;o ph&#227;n đ&#227;a ph&#227;ng, qu&#227;n quy&#227;n l&#227; i to&#26583;n c&#227;a Gi&#227;o H&#227;i, c&#227;a đ&#227;t n&#227; c&#227;m, dân t&#227;c. Chính v&#227; hi&#26583;u rõ cái “t&#227;m lý” n&#227;y m&#227; CSVG l&#227;u&#26583;n th&#227;n c&#227;ng trong vi&#26583;c mua chu&#227;c, h&#227; hóa và d&#227;n d&#227;n bi&#26583;n t&#227; ch&#227;c l&#227;nh đ&#227;o cao c&#227;p nh&243;t c&#227;a GHVN th&#227;n m&#227;t b&#227; ph&#227;n trong gu&#227;ng m&#227;y tuy&#227;n truy&#227;n qua s&#227; h&#227; tr&#227; c&#227;a m&#227;t s&#227; giám m&#227;c t&#227;i ch&#227;c v&#227; ngh&#227; h&#227; u (\*).

HĐGMVN hiện nay rẽ vào tình trang không phải “một tiếng nói” mà nhiều tiếng nói đều màu sắc đeo, tím, vàng, trắng.

Đeo, tím ít mà nồng nàn, tích cực hoặt động trong hữu trang đều chỉ phai, chẽ đeo đeo lõi của HĐGMVN.

Vàng còn bao nhiêu, an phòn chẽ chẽ nghẽn húu.

Đa số thời điểm chẽp nhõn màu trắng : Im lặng đều hàng đeo đeo chút lõi lõi cho cá nhân và đeo phõng. “Nõc Ta không thuõc võ thời gian!” Chuyển đeo i gác bõ ngoài tai; chẽ chẽm lo mõc võ. Nõu đeo c làm “mõc võ hõi ngoõi” hay “mõc võ di dân” càng tõt...

Có ngõi khen HĐGMVN có đeo c tính thõy chung, trõi sau nhõ mõt. Trõi im lõng, bây giờ lõng im. 35 năm im lõng! Mõt thành tích kõ lõi! Im lõng lúc đeo đeo c xem là thái đeo khôn ngoan. Nhõng sau 10, 15, 20... và 35 năm, im lõng trõ thành bõn tính cõ húu. Khi có võn đeo, giáo dân ngóng cõ mong chẽ HĐGMVN lãnh đeo o, lén tiõng, hõng dõn đeo cõng lõi. Nhõng hõ ngóng cõ mãi mà HĐGMVN võn chẽ a ra khõi não trõng “Lên Tiõng hay Không Lên Tiõng” và đeo n khi dám lén tiõng thì... chung chung, ba phai, sao cũng đeo c... nên nhõu ngõi nói “Lên tiõng nhõ không lên tiõng!”

Tõ kinh nghiõm đó, khi HĐGMVN lén tiõng, giáo dân không nghe. Vì biõt giáo dân, dõ luõn không lõng nghe, HĐGMVN tiõp tõi con đeo cõng riêng là “không lên tiõng” cho “tõt đeo i” – làm đeo lòng và đeo cõ CSVG tâm đeo c, khuyõn khích – và “đeo p đeo o” ... đeo đeo cõp tõi cõ hành lõi và ban phát ít quyõn lõi cho giáo phòn đeo a phõng mình. Cõ nhõm mõt, bõt tai, đeo c kinh “Nõc Ta không thuõc võ thời gian,” nhõng... ta đang “sõng giõa lòng dân tõi c” và cùng “đeo ng hành või dân tõi c!” Tõ lõa dõi mình, lõa dõi tõi chẽ c, tõi p thõi mình lãnh đeo o!

## NGUYÊN NHÂN CỦA TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

Võy tình trang không tõt đeo p cõ a HĐGMVN hiện nay do đâu? CSVG, giáo dân, hay chính HĐGM?

## Oan ủi Ông Đavenport

T&#225;c Gi&#7843;; Thiên Hử Sứ  
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 23 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2010 20:29

CSVG thì trộc sau nhữ mệt, không có gì thay đổi. CSVG luôn luôn tìm cách tiêu diệt tôn giáo, cho tôn giáo là thuỷ phiến mê hoặc con người. Càng sốn không chấp nhận bất cứ điều gì nào có thể tranh giành với hồn haling vui mình đù đù điều quyển cai trị, áp bức dân lành.

Người tín hữu Việt Nam vẫn có truyền thống hiếu thảo, vâng phục nhường người lãnh đao tinh thần. Thế sao hôm nay họ không còn vâng phục, kính trọng các đồng bào người thiểu số?

Theo thuyết nhân quyền, bất cứ điều gì xảy ra cũng có nguyên nhân, không tự nhiên, tình cờ mà đỗn. Đeo Phét dãy gieo nhân nào, gặt quỷ ấy. Liên hệ nhân quyền cũng đã đặc khoa học tự nhiên và khoa học xã hội minh chứng. Nhân quyền là một hiện tượng tự nhiên, không có gì khó hiểu.

Vậy HĐGMVN rải vào tình trạng nhữ hiện nay cũng là việc tự nhiên, thành quả của 35 năm gieo trồng.

### CSVG ném giám mục

Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Cung Hòa, trước tháng 04-1975, nhu tình trạng bắt công xã hãi, áp bức, cấm quyền tự do tài sản dân chúng, phế nô, trẻ em bắt xuất cảnh sang các quốc gia lân bang làm mài dâm, đốt-biến-đảo bỗn đang hiện cho ngoại bang... chung bỗng 1/10 nhu tình trạng hôm nay thì HĐGMVN đã phán rằng nhữ thế nào?

Có chung đồng hành, sống giũa lòng dân tộc nhữ 35 năm qua không? Hay đã có hàng trăm Trần Hửu Thanh, Đinh Bình Đanh, hàng trăm Nguyễn Ngọc Lan, Chân Tín, Phan Khắc Tú, hàng trăm Thanh Lãng, cùi giáo dân Xóm Mới, Gò Vấp, Hố Nai, Gia Kiệm... xuất ng đồng đồng hành với dân tộc “bỗn áp bức?”

Cái khác biệt là chung dù Việt Nam Cộng Hòa có thể do, có nhân tính, biết tôn trọng con người mà chung dù CSVG hiện nay thì không!? Đó là bắt mệt, bắt tai, bắt miếng nhường tín hữu có thể chung đồi chung đồi, CSVG đã khôn ngoan ném đúng số vâng phục của giáo dân Việt Nam bỗng cách... ném các giám mục. Nhà cầm quyền Cộng sản đã thành công nhường thái độ “im lặng là vàng” và nhường “thế... chung chung” của hàng giáo phái mệt làm “tết đói, đói p đói.” (Xem bài “Khôn

ngoan hay Hèn Nhát:" CSVG dùng các đòn phép ma giáo để bắt ép giám mục và linh mục làm việc cho mình.)

## Lãnh đón IHC hùng

Là mục tử, chánh chiên, trách nhiệm của giám mục là chăm sóc đàn chiên, tông giáo dân, chung lòng mến thương để dâng tinh thần ngoài, nói chung là sự đồng lòng, làm một sự bình an của chiên. Khi lang sói rình bắt chiên ăn thịt, người chánh chiên thoát sự, khác với người làm thuê, phái hành động ngay để bảo vệ chiên bằng cách này hay cách khác, ngay cả khi không có sự đồng ý. Nhưng đó mà suy nghĩ "lên tiếng hay không lên tiếng" và khi quyết định lên tiếng rõ ràng, thì "lên tiếng không lên tiếng" và quay nhìn lối đi, chiên đã bị... sói ăn hết. Nhưng con chiên không ngoan đã là đàn mà chánh chiên tìm sinh lối khác. Nhưng con trâu Panurque là nán lối bòi tiếng hát êm đềm "đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thương vào nơi lăng nhục..." để rồi lẩn lẩn chui vào bỗng sói. Sau đó, ngay cả sinh mạng của người chăn cũng không chánh được bảo tồn.

## Cứu an làm "chó câm"

Giám mục phái NÓI lên những bài công NGHE, THỎ Y, những sự thật bộc lộ che dấu, phái dám bênh vực người công chính. Nhưng HDGMVN hiện nay gồm những mục tử thích làm "chó câm" để tránh phiền toái, né tránh xung đột, quên lối nhớ về cõi Đất Giáo Hoàng đong đongs kiêm ngay sau khi đón cõi phong chánh:

*"Giám mục phái nói lên cái xưng, cái nguy của thiền đế, phái nhận những tâm nhũng kinh cõi mộng quyến, nhận kinh thỉnh, hỷ hỉ hồi trống nỗi thiền khẩn của thiền đế. Là giám mục tôi thấy có nghĩa vụ phải làm chuyện đó. Tôi nghe vang tiếng bên tai những lối cõi của Thánh Kinh và cõi của các giáo phái kinh án rõ ràng nghiêm khắc nhưng mục tử làm chó câm để tránh bị phiền toái và vì thế đã cho nỗi đắc lan tràn. Tìm yên ổn không phải là bỗn phồn hàng đ礌 u cõi của công dân; tôi ghê sợ hình ảnh một giám mục chia lo an phồn và tìm hệt cách che đậy và né tránh mội thiền xung đột. Chính cái can đảm nói lên sự thật là sự cõi nhau là cõi của Giáo Hội, mục dù lúc đó nó có vẻ tác hại, làm mất vui đùa mến cõi của Giáo Hội, đày Giáo Hội vào chốn cô lập." ("Muối Cho Đất," Giáo Hoàng Bên Đất XVI, Bên dưới Viết ngữ cõi Phẩm Hùng Lam và Trần Hoành).*

## Hồi Ức Giám Mục Khoa bỗng

HĐGMVN hiện nay gồm rất nhiều khoa bìng. Các giám mục thường có 15 năm qua hưu hật có bìng tìn sỹ, không du học Pháp thì cũng du học Roma. Nhưng người này có thể là thày giáng lùu loát, nhưng không nhận cậy Tin Mừng, cái mà Giáo Hội Việt Nam đang cậy, thì không thể có nhu cầu. Tình trạng này cũng là tình trạng chung cho cả nước dù i chà đà XHCNVN. Cả nước có gần 20.000 thày sỹ và tìn sỹ (?), già và trẻ, nhưng có bao nhiêu người dám suy nghĩ, dám làm đúng chàc năng cậy người trí thày? Số trí thày dám hy sinh cho quyền lợi dân tộc, cho tội do dân chà, nhân quyền, dân quyền có thể đâm đòn cùi trên đầu ngón tay. Phân còn lài chà là chuyên viên... đòn nô, thày nô, tìn nô... vì mỉm cùi mạnh áo bì CSVG bùt mứt đứt đì, rì tò an i bìng não tròn “gập thày thày, thày thày i phày thày!” Đây là nhùi cùi đòn cậy người có hìn các quâc gia đòn tài toàn tròn. Đòn tò hìn nhiều quá nên số bì “tròn tay, cháy túi,” nhét là khi con đòn tìn thân phày i nhù đòn phe cánh, đòn đòn hay chày chày, mua bán mì thành, thay vì khù nang.

### Lãnh đòn nhát sù (hay bì lũng đòn?)

Nùu phày chà có đòn đòn kìn thuòn lài 100 phòn trăm rì mì hành đòn thì không bao giờ lãnh đòn thành công, và không bao giờ chày ngòi đòn cùi khù nang lãnh đòn. Người lãnh đòn phày biết mìo hiìn (risk taking). Cái mìo hiìn là đây không phày là không suy nghĩ, liùu mìng mà là số phòn trăm chà a nùm chàc, chàc có sau khi đã suy nghĩ cùn thày.

Chǎn chiên, tòc lãnh đòn tinh thày, không phày là công viêc đòn giòn và nhù nhàng nhù chà cù hành thánh lò mà là công tác khó khăn và phòn tòp, nhùt là trong thày giòn ngày nay. Chính vì hiìn lò này mà Đòn Kitô đã cùn kù hòi Phêrô ba lòn tròn cùi khi giao trách nhiệm: “Simon, con có yêu mìn Thày không?” Và chà sau khi Phêrô cuòng quyết tròn lòi và tròn lòi ngay, lòn thày ba, Đòn Kitô mìo nói, “Vì y con hãy chǎn chiên cậy Thày.” Số viêc xùy ra thày nào nùu chà mứt lòn, dù chà mứt lòn thôi, Phêrô tròn lòi do đòn:

“Thày a Thày con sù,” hay “Thày a Thày, con không dám,” hoặc “Thày a Thày, con không biết ăn nói,” “Thày a Thày, con chà a phân biết đòn cùi chiên lành hay sói đòn,” “Thày a Thày, cho con thày i giòn suy nghĩ thày t cùn thày?”

### Liùu Đòn Kitô có dám giao cho Phêrô làm đòn Hồi Thánh không?

Quòn chúng, giáo dân đi theo người lãnh đòn biết đòn đòn, đi tròn cùi, không theo người lãnh đòn

đi sau. Đi sau là đi theo (following/follower), sao gọi là lãnh đao (leading/leader) đao cát? Lãnh đao có nết quyết định và hành động, không phải đao suy nghĩ “lên tiếng hay không lên tiếng.” Lãnh đao phải biết mõm không phải đao rứt rè, hèn nhát. Lãnh đao là người của chúng ta, không phải là người của chúng nó; là người bao vỗ, chăm sóc chúng ta, không phải bao vỗ, chăm sóc chúng nó. Lãnh đao khó cho nên phải lòng尊敬 súc mình.

Đức Kitô không bắt ép ai phải theo Người. Bằng cách này hay cách khác, Đức Kitô đã hiện tông ngõi trung trinh khi chén làm giám mục nhão đã hiện Thánh Phêrô xá kia. Khi đã chấp nhận trách nhiệm chăm sóc đàn chiên rồi thì phải can đảm lên. Chén chiên thật sự theo Đức Kitô, sống điều tu hành rứt đao dàng, đâu phải quan tâm, bù ràng buộc bởi cõi thiêng gian. Chúa đâu đòi hỏi, bùt buộc phải có, phải xây dựng nhà thờ hoành tráng, trung tâm mục vụ, Tòa Giám mục tiền nghi, hiến đài! Chúa muốn mọi người xây dựng nhà tâm lòng. Chúa muốn giáo hội Chúa xây nhà thờ trong tâm hồn mọi tín hữu. Nhưng cõi sự vĩnh cửu chờ đợi sẵn, lòng lạy chén dành cho người đời, người thiêng gian, không phải cho Chúa, chờ đợi cho chén chiên nhuộm hồn đàn chiên (!).

Giáo dân đều cảm thông, quên mình hy sinh vì những chén chiên sống đói giặc đao, nghèo khổ, đao hành vũ trụ, vì đất đai của giáo dân cũng như quan chúng Việt Nam nghèo đói, ăn bùa nay lo bữa mai! Trong suốt thời gian rộng rã 35 năm, 1955 – 1990, Giáo Hội miền Bắc áp bức vĩnh vici chén lòn tinh thần: linh mục thiêu, nhà thờ bị tách thu, trống đồng làm cõi sự hổn táct xã phân bón hay hổ sáp mà lòng sùng đao có giặc đao đói chút nào đâu!

Nhưng lời của ngôn sứ Amos dặn dò đây còn đặc biệt các giám mục Việt Nam quan tâm suy nghĩ:

*“Làm chán ghét khinh thênh ngang; hối hận căm các người, Ta chán ng hối thích thú. Các người có dâng lên Ta căm hối toàn thiêu... nhường lối vĩnh cửu các người, Ta không vui nhão, chiên bò béo đao các người đem hồn đao, Ta chán ng đau hoài. Hãy dập bùi tiếng hát om sòm cõi các người, Ta không muốn nghe tiếng đàn căm các người nữa. Ta chán muôn cho lối phái nhão nỗi tuôn trào, cho công lý nhão dòng suối không bao giờ cõi.”*(Am 5:21-28)

*“Không cho nhão kinh sòng yên ở núi Xi-on, và sống an nhiên ở trên núi Sa-ma-ri, hối là nhão nhà lãnh đao căm dân đao u các dân khốn khổ nhà Ít-ra-en phải đao cõi u cõi nh. Chúng nỗi dài trên gò ngang ngà, nhão ngón trên trênh kẽ mà ăn nhão ng chiên non nhão tôm béo, nhão béo nhão t chuối. Chúng đàn hát nghêu ngao; nhão Đa-vít, chúng dùng nhão cõi mà sáng tác. Chúng sống rãnh cõi bùu, xõa cõi u thê m hao hao ng, nhão ng chán biết đau lòng trênh cõi nh nhà Giuse sáp đao.”*(Am 6:1-6)

## Oan ủi Ông Đavenport?

T&#225;c Gi&#7843;; Thiên Hộ Sứ  
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 23 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2010 20:29

Uy tín HĐGMVN suy giảm đeo i vui lòng i trong đeo và ngoài đeo. Giáo dân không còn tin tưởng nỗi sô lãnh đeo cõa Hội Đặng Giám Mõc, nghi ngờ sô “im lặng” kô bí... nhõ thõa hiõp vui bao quyến, hy sinh quyến lõi chánh đáng cõa giáo hõi, đeo t nỗi c... Oan hay ỏng?

Không oan chút nào! Đây là mõt sô kinh. Chính HĐGMVN đã tõo cho mình tình trang khó khăn nỗi y: mõt uy tín đeo i vui lòng hõu giáo dân bao ng thái đeo im lặng hèn nhát; thõa đeo ng không dám lên tiếng binh véc cho lõi phõi, công bõng, hòa bình và sô thõt; không dám binh véc ngõi công chính; cá nhân thõp thõt đõi cõa sau, thõa hiõp đeo đeo cõi lõi riêng tõ thay vì hiõp thông, đoàn kõt; không dám binh véc con chiên bõ áp bõc, dày đõa, bõ cõi p mõt sô sõng. Thành viên HĐGMVN sinh hoõt và sõng nhõ ngõi tõ hành tinh khác xuõng trái đeo. Nhõng ông thõy giõng truyõn giáo bao ng lõi nói, không bao ng hành đeo ng nhân chõng, chõng chút chõnh lòng thõng, sõng xa cách giáo dân, thích đeo cõi phõc véc ...

Đây chính là cái giá mà Giáo Hội Hoàn Vũ và Giáo Hội Việt Nam phõi trõ cho chõ trõng “thõc đõng,” thà có còn hõn không , khi chõp nhõn cho kõ vô thõn có quyến quyết đeo nh trong viõc bõ nhõm giám mõc, tuyõn lõa chõng sinh, phong chõc linh mõc... Sô nhõng bõ trái giáo luõt đă tõo nõn mõt Hội Đặng Giám Mõc Việt Nam nõa nõc nõa mõ, “không phõi quõc doanh mà nhõ quõc doanh” hiõn nay, nguyên nhân chánh khiõn uy tín cõa HĐGMVN xuõng dõc!

Nõu chõ “đeo ng cõm mà không đeo ng hành” thì làm sao dám đeo ng sanh, đeo ng tõ? Nõu không đeo ng sanh, đeo ng tõ thì làm sao có cái hiõp nhõt đeo tõo ra sõc mõnh lõit thõng sô dõ đeo lõi phúc lõi cho mõi ngõi trong đeo và ngoài đeo?

Hõn ai hõt, HĐGMVN phõi tõ đeo m ngõc minh trõng, “lõi tõi tôi, lõi tõi tôi mõi dàng,” ăn năn sám hõi nhõn lõi, nhõn tõi và bõt đeo mõt nõp sinh hoõt mõi, canh tân tõ chõc, thay đeo i não trõng ngay tõ bây giõ đeo lõi lòng tin yêu cõa hõn bõ y triõ u giáo dân Việt Nam.

Giáo Hội Việt Nam, giáo dân Việt Nam đang cõn, rõt cõn, không phõi thõy giõng và thõy cúng/làm lõi, mà là chõng nhân sõng thõt Tin Mõng! Do đó, giám mõc phõi thõt sô “đeo ng cõm, đeo ng hành, đeo ng sinh, đeo ng tõ” véc i giáo dân và dân tõc, không thõa an phõn làm “chó câm” đeo tránh né phiõn toái.

Nõu không, HĐGMVN sô phõi trõ lõi trõng Đặng Tõi Cao véc nhõm véc không làm tròn cõa minh, cũng nhõ trách nhõm đeo i véc lõi ch sô dân tõc.

**(\*) Chú Thích:**

Hỗn hột các giám mục nghịch hùn trộn nay sống đồi yên lồng, rút lui hòn khô sinh hoặt giáo phòn, trộn hai ngõi, một là Đàng Trong và một là Đàng Ngoài.

**Người Đàng Ngoài** đóng vai “người quan sát,” năng nổ mệt ngoài, thích lên tiếng góp ý nhỉng khi giáo hội “có vấn đề” với CSVG.

**Người Đàng Trong** giữ im lặng mà bí hiểm, tích cực hòn, cự vùn cho CSVG đeo “giáy quyét” các vùn đeo liên quan đeo n Giáo Hội Công Giáo, thích khôi dại vùn đeo “Công Giáo và Dân Tộc,” tò hào khoe mình là chử thân tình vùi thái thú Nguyễn Tôn Dũng. Người Đàng Trong thích dùng Lời Chúa đeo “chửi sù” (chửi sù ?!) người em mình vì thèm ngửi em không tiếc thu “con đeo ng phòn vùi nhì mình,” nhỉng đeo c giáo dân mòn phòn hòn mình, lùi đeo c cái chửc mình... ham muộn mà không đeo! Năm 1988, người Đàng Trong sang tòn Vatican đeo yêu cầu Tòa Thánh hỷ bùi viếc phong thánh 117 vùi tòn đeo Việt Nam. Dù lùn nói người Đàng Trong bùi “vuông bùi,” bùi cùy “sinh tòn phù?”

Cả hai giám mục nghịch hùn này đã đeo c CSVG vinh danh, ban huân chửng cao quý “Đội Đoàn Kết Dân Tộc” ngày 18-11-2006 nhỉ lòng hào hiền, bác ái, “*yêu người Công Sản hơn yêu đàn chiên cùa mình!*”