

32 năm trước, vào sáng sớm ngày 17 tháng 2, 1979 Trung Quốc bất ngờ mở cuộc tấn công trên toàn tuyến biên giới đất liền với Việt Nam thuở đó a phòn 6 tòn khac nhau tí Móng Cái (Quảng Ninh) đín Phong Thí (Lai Châu).



### Bản đồ cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung Tháng Giêng 1979. (Hình: Internet)

Và sau một tháng thì Trung Quốc rút lui khi cả hai bên đều thiết hối nồng nàn về ngõ hẻm, phía VN còn bùi bùi thút thít vùi tài sỉn do bộ phá hoại tinh tinh, làng mạc, khu vực mà lính Trung Quốc đã chiếm đóng hoàn toàn lui quân.

### Một cuộc chiến không ngon ngọt nhưng khốc liệt!

Trong suốt bao nhiêu năm qua, cuộc chiến tranh vùi Trung Quốc năm 1979 và sau đó, năm 1984, đã trở thành một chủ đề nhạy cảm mà đằng và nhà nước Cộng Sản Việt Nam hoàn toàn không muốn nhắc đến dân nhục đón.

Ngày 17 tháng 2, 2011 vừa qua cũng vậy. Toàn bộ hệ thống báo đài của nhà nước đều “im thin thin.” Báo Thanh Niên có nhắc nhở qua bài “Lê Đình Chinh trong ký ức người mìn” nói về liệt sĩ Lê Đình Chinh và báo Sài Gòn Tiếp Thị có bài “Lào Cai ngày 17 tháng 2” càng nhói lòng nữa khi viết: “Không có nghĩa ký ức về ngày này 32 năm trước tột thành pháo Lào Cai. Tôi đi rãc chân quanh thành pháo, hồi thăm kháp lõi, mới nhận ra tôi hồi đó u lõi đùa không biết quanh thành pháo Lào Cai có tẩm bia kẽ ném nào và cuộc chiến tàn khốc trong 16 ngày của 32 năm trước... Ngồi ở Lào Cai giờ không đủ quá nhiều đùa óc vào cuộc chiến năm xưa, đó là thời điểm mà tôi cảm nhận深切...”

Còn lõi báo chí chật chật theo khai thác những tin tức hàng ngày. Trang blog Da Vàng trong bài “Khi chiến tranh biên giới 1979 không đánh nỗi đám cõi Đan Lê” có một nhận xét chua chát

rõng trong lúc hàng trăm tờ báo chính thống không có một dòng nào về cuộc chiến 1979 thì hàng loạt báo lối đua nhau đưa tin, bài về đám cháy lớn hai cửa ngõ i dãy Đan Lê!

Cuộc chiến tranh chật đột c nhóc đón qua báo chí nói c ngoài, báo chí của ngõ i Việt hời ngoái, các diễn đàn đột lop, các trang blog cá nhân. Nhiều thông tin, tờ liều và cuộc chiến đột công b. Trang blog của Tiết Sĩ Nguyễn Xuân Diện đăng bốn dãch bài nói chuyện của Đông Tiết Bình mệt hời nghĩ nói b ngày 16 tháng 3, 1979, đúng ngày Trung Quốc rút khói VN. Qua đó, Đông gi i thích nguyên nhân, lý do của cuộc chiến tranh mà phía Trung Quốc luôn luôn tuyên truy n là “đánh trả thù v,” là “một số trung phật có gi i hòn” đai v i Việt Nam xâm l i c, “Cu Ba phỏng Đông.” Theo Đông, có 3 lý do lòn phai đánh VN. Một là “một trận thùng nhét chung bá quy n quoc tò đòi hời có số chung tài sản thiết đai v i Cu Ba phỏng Đông đai thúc đai y mệt trùn thùng nhét chung bá quy n quoc t,” hai là Trung Quốc côn có môi trường tòn đai i n đnh đai “xây b n hi n đai hóa,” th ba n a quân đai gi i phóng nhân dân Trung Hoa 30 năm nay không đánh trả n, cũng côn phai t p đai l i mệt chút.

V sau này, nhiều nhà nghiên cứu, bình luận chính trị VN và quốc tế đã có các bài viết phân tích nh ng toan tính của Đông khi quyết đnh ti n đánh VN lúc đó. Và rõ ràng, Đông đã “tính đúng,” dù cũng b thiết hời nhân mông nòng n nh ng Trung Quốc đã “đột c” khá nhiều t cuoc chiến này. Trong đó, cái đột c lòn nhét là quan h v i Washington, đánh VN là “món quà tòn dành cho M” đai đai l y lòng tin của M và việc m c a cho Trung Quốc v i th gi i phỏng Tây, b t đai 3 th p niên làm ăn và phát triển c a Trung Quốc.

Bài nói chuyện của Đông Tiết Bình còn có một chi tiết khi n các th hời h u sinh VN b y gi đai c mà c m th y r n ng i, đó là “Mỗi mệt ngày nay trên đai ng tr v đã quét d n mệt s hang, có m t s v t t gi u hang này hang n , m t s thon trang, cũng quét d n m y ngàn ng i, trên v n ng i.” Th n n là “quét d n m y ngàn ng i, trên v n ng i”?

Bài “K ni m chiến tranh 1979, lính Trung Quốc thua nh h n đai c l nh gi t dân Việt Nam” đăng trên trang Bauxite VN số gi i đáp th c m c đó. Một người lính Trung Quốc tên là Võng Chí Quân, khi đó là t i u đai trai đai Dao Nh n S Đoàn Binh 163 Quân Gi i phóng Trung Quốc đánh ch m L ng S n đai vi t nh ng dòng ký c nh sau: “V sau c p trên c a S Đoàn 163 ra l nh: gi t ng i khong b bu c t (nguyên văn: 'cách sát vô l n'), c d i dùng pháo h a ti n, súng phun l a, b c phá và xăng tiêu di t s ch ng i Việt Nam h t l ng nay đai n l ng khac. Đêm đai th y ai đai ng thi coi đó là k đai ch, c vi c x súng b n coi nh b n l n r ng. Khi đánh ch m các th tr n, ch m đai u trên đai ng ph c cũng b t ch p nh d n, c quan b u đai n, c d i dùng m y trai t n thu c n đai s p và san b ng toàn b c u c ng, sân bay... t t c các ki n trúc công c ng c th y h n 2,900 ch t th tr n L ng S n.”

Quân Giữ Phóng Trung Quốc rút về nước qua thềm trũng Đăk Khoan và Trung Quốc “tất cả những thứ gì có thể mang đi đều máy móc, hàng thóc, thiết bị văn phòng; tháo tất cả các thanh ray đường sắt; cái gì không mang đi đều tung tóe.” Và “không ai mất thứ đeo nào để giành chiến thắng”!

Một tài liệu khác cũng đưa ra dữ kiện và đăng trên trang Bauxite Vietnam thì cho biết: “Khi niêm chiến tranh 1979 Trung Quốc thả a nhún gài 10 triệu quân mìn tại vùng biên giới Việt-Trung trước khi rút quân về nước.” Tác giả, một người Trung Quốc tên Vương Quốc Hiền viết: “Loại vũ khí này nếu không lõng lõng mìn rì thì sẽ lõng lõng, gây tai nạn trầm trọng cho người dân trong vùng. Nghe nói mỗi xóm 87 người thì chỉ còn 78 chân, bình quân mỗi người chỉ có 0.9 chân. Mìn còn có thể tác động tới vùng biên giới này trong 20 năm.”

Tính chất dã man của giặc lanh đao và binh lính Trung Quốc đã bức lõi rõ ràng trong cuộc chiến dù là ngón ngón này. Chưa kể, sau đó, có những vùng đất đã bị mìn vĩnh viễn vào tay Trung Quốc.

Thật mà đao và nhà nước Cộng Sản VN có tình nhân mìn bắt tai, có tình quên. Không cho báo chí nhắc tới, không thể chép lõi tin tức nào, giặc lanh đao cũng không có người nào cất công thăm, nhang khói cho các liệt sĩ.

Những người VN thì không thèm quên. Trên rết nhieu dùn đòn đao lõi p, các trang blog cá nhân, những kí chuyễn gia đình, cái chết của người thân, những kí lõi chuyễn đi thăm và nói chuyễn về những mìn có mìn nguy hiểm con trai đã hy sinh, những ghi lõi những cảm xúc vào thời gian xưa ra cuộc chiến khi hãi còn là mìn đao trả, những vết thương lõi nhún nhún vẫn còn gái-thù hờ hững nay... mỗi người mỗi cách nhớ về cuộc chiến đã có tình bùi lõng quên.

Và câu hỏi nhức nhối nhất trong tâm khảm người VN suốt bao nhiêu năm nay là vì sao các thằng lanh đao đao và nhà nước Cộng Sản VN lõi luôn hèn hù khiếp nhau c đòn thõi trõi Bồ Kinh? Trong cuộc chiến với Pháp với Mười trõi kia thì thái độ của họ khác hẳn. Trên toàn bộ các phõi ng tiễn truyễn thông, sách giáo khoa các cấp, nhà bảo tàng... trong suốt thời gian xưa ra chiến tranh và cho đòn trả bùi giõ, họ công khai nói về những cuộc chiến tranh này, công khai chép “kỷ thù” bằng mực cách có thõi, hàng năm họ rẽ mìn rẽ kẽ nõi m ngày chiến thõi Biên Phõ, ngày 30 tháng 4, 1975...

Còn vài Trung Quc? Ngay tối i Bắc Kinh vào chiều ngày 18 tháng 2, 2011, Hoàng Bình Quân, ly viên Trung ương Đảng, trưởng Ban Đảng i Ngoi Trung ương, đắc phái viên ca Tổng Bí Thu Nguyễn Phú Trường, dã góp Hội Cộm Đào dài “thông báo và kết quốc Đảng i Hội XI ca Đảng Cộng Sản Vit Nam” (!) dài ng thời i hai bên cùng cam kết “đăa quan hội ‘đăi tác hợp tác chin lị co toàn din’ Trung Quc-Vit Nam phát triển lên tối m cao mỗi”!

Hàng ngàn năm sóng bên cônh Trung Quc đã cho người i Vit Nam quá nhiu kinh nghim và bài học. Chỉ có đảng Cộng Sản VN tại trường đài nay vì luôn luôn đặt quyền lị ca đài ng lên trên quyền lị ca dân tộc nên mỗi i như n kết thù truyền kip ca dân tộc làm bìn, rất bây giờ cũng vì quyền lị riêng, vì không muốn mỗi thế đài nên cúi đầu cam tâm thìn phúc Bắc Kinh. Và còn bất nhân dân phố i đài n hèn theo họ!

Nim an i là người i Vit Nam chỉa bao giờ mỗi tđi lòng tại hào cao mình. Ngày 17 tháng 2, nhéc lị cuc chin tranh biên giới, nhé như u người i Vit Nam cũng dàin lòng và dàin nhau, không có nghĩa là đài khói lị i căm thù, nhéng đài luôn luôn tính táo và cônh giác, nhét là ngày nay, khi Trung Quc lị i càng giàu mónh hìn góp béi và ngày càng béc lị rõ tham và ng bành trường không che giờu!