

Khi chính phủ Hoa Kỳ chấp nhận cho con lai Mô tái định cư theo điều luật Home Coming Act vào tháng năm 1990,

hàng trăm con lai Mô đã rời Việt Nam đến sinh sống rải rác khắp các tiểu bang trên đất Mô.



Nhân viên trung tâm Good Shepherd Services cắt chúc mừng sinh nhật cho Sứ Christine Trương Mô Hạnh hôm 7/5/2010.

Photo courtesy of shepherdatlanta.org

Bà kô thô và quê cha...

Rất nhiều người trong số họ đã chịu rất nhiều thử thách thời, bão công hay bão bão rải ngay trên đất nước của cha mình. Hàng ngày, họ vẫn phải đang tiếp tục đối mặt với các khó khăn, thử thách trong cuộc sống cô đơn mang theo suốt cuộc đời nhặt đi tìm câu trả lời mình là ai giữa hai dòng máu Mô - Việt?

Vào năm 1990, sứ Christine Trương Mô Hạnh, hiện là Giám đốc Trung Tâm Giáo Dục Thanh Thiếu Niên và Gia Đình ở Atlanta, Georgia, tình cờ đến thăm các gia đình người bạn xa nhà phòng. Bà đã gặp một số người Việt lai Mô này, bà kể lại:

“Năm 1990, khi tôi về thăm Georgia, tôi thấy trong một chung cư gồm khoảng 200 gia đình thì có đến 180 gia đình là con lai, đa số là phò nô khoảng từ 30 đến 35. Nhìn bao ngoài thì y hệt nhau người Mô hay người bạn xa nhà, nhưng các em không nói được tiếng Mô, cách suy nghĩ của các em hoàn toàn khác với xã hội Mô. Các em sống với nhau rất gần gũi, và đang ở trong tình trạng gần như là tuyệt vọng ngay trên quê cha của họ.”

“Khi ra đường, một số người Mỹ thấy các em không nói được tiếng Mỹ thì nghĩ là các em người Mỹ và kệ thôi. Vì nỗ lực đó vẫn xảy ra hàng ngày cho đến ngày hôm nay./Sứ Mĩ Hạnh

Khi ra đường, một số người Mỹ thấy các em không nói được tiếng Mỹ thì nghĩ là các em người Mỹ và kệ thôi. Vì nỗ lực đó vẫn xảy ra hàng ngày cho đến ngày hôm nay. Các em gặp rất nhiều chuyện buồn khóc đùi cõi, nhieu vui nỗ lực.”

Theo lời Sứ Trưởng Mỹ Hạnh thì có lý vì đường chính ngang, cho nên họ thường lùp gia đình với nhau, thênhullsing, một điều vô cùng khó khăn khi có con cái, họ không biết làm cách nào để dạy dỗ con mình. Bởi lẽ, họ chưa bao giờ được học cách làm mẹ hạnh phúc gia đình. Bà nói tiếp: “Các em không biết làm sao trong vai trò làm cha làm mẹ, không biết cách giáo dục con cái. Các em con của những người con lai thì rất xinh đẹp, nhưng cũng không thành công trong học vấn, vì bao các trai em khác kệ thôi. Cha mẹ các em không giúp các em làm bài tập đố học, không tham gia các buổi họp, hay gặp gỡ thầy cô giáo để theo dõi việc nỗ lực học vấn của con cái vì không biết tiếng.”

Chị Nhung, một phu nhân Mỹ năm 1992, nay đã có 3 mợt con tâm sự rằng họ i chung mợt qua phái đi làm bông xe đạp, sau này chị nhận người bao trùm mua xe cho chị. Nhưng điều khó khăn và buồn nhất là chị sống ở Mỹ mà không biết nói tiếng Mỹ, lý không có tiền nên con cái thiếu túc hồn hồn bèn cùng trang lorra.

Chị tâm sự: “Mỹ em còn sống ở Việt Nam mà em không về thăm đố học vì không có tiền. Mình không đi học đố học, tiếng Anh không biết, đi làm cho các hàng xóm cũng bao thời, người ta không coi trọng mình.”

...lòn quê mợ



Sister Mô Hạnh cùng các cháu thợ hàn sau cưa con lai Mô đón hàn cát trung tâm Good Shepherd Services. Hình do Sister Mô Hạnh cung cấp

Riêng với chị Mô Tho, đã đâm c nhập quoc tách Mô nhau vào nỗi lòng của chính bà n thân khi theo hàn lạp luyễn thi Quốc Tự ch do Sister Mô Hạnh tự chép, thì lời là trung hàn khá đặc biệt, vì ngay cái tên ghi cũng không có vì chúng có đón mặt mũi giày tự tùy thân.

Khi nập hàn sô theo dinh con lai, chị vui quê đón xin giày khai sinh, ngang qua chị Mô Tho nhanh lén, chị bèn lạy tên đó là tên của mình. Chị kể có nhiều người hỏi chị sao lạy tên Mô Tho, chị không biết nói làm sao. Chị rất mặc cảm.

Chị tâm sự: "Hai nhau, em đã bỗng thổi rủi, em không đâm c hàn. Cứ mài lòn đâm hàn thì bỗng chèi đá, chèc, bỗng chèi là đón con lai, mà cút vú Mô đì, không cho màys đây, bà ngoái và má nuôi em mài đón em vui quê tròn, sau này người ta mài đón em lên thành phu..."

Cũng như bao người con lai khác, nập hàn sô đi Mô cũng không phải là dễ dàng, vì chị chúng có mặt ai, mà cũng chúng có mặt đâm xu dính túi. Một người Việt ở Sóc Trăng đón nói chị lên thành phu đón ông ta có thể giúp làm hàn sô. Chị đong ý đi theo, thử nhau, chúng bao lâu, sau khi đã hăm hih phu thì hàn đì vui vẻ biên và bỗng chèi ngay giày lòng thành phu.

Tự cô vô thân, chị phu i bỗng chèi, lang thang ngoài đường kiêm tống bỗng ăn chèi ngày sinh nhật. Một anh xe ôm thường tình đón chị vui nuôi và sau này nên duyên chúng vui. Người nái, anh cũng quá nghèo nên không đón tiễn lo lót.

Tác Giả: Phóng Anh, phóng viên RFA
Thứ Sáu, 18 Tháng 6 Năm 2010 12:06

Chị khen: “Chị làm giày tết ngón i ta đòn tết 3 đòn 5 cây vàng, em không có tiền, em nhặt ngón i ta việt dòn đòn i, đi đòn c thì đi, không đi đòn c thì thôi. Lúc đó, chị mua tuôn vào ngày tháng năm, em mua xe đạp ngón i ta em đi đòn đòn Ngụyễn Du hay Nguyễn Trãi, đó có phòng vé n con lai, em cõi lên hoài.

“Em bõ ngón i Việt Nam hót hót, khi đó. Ngón i ta không tiếc p nhén mình, không coi mình là ngón i Việt Nam. Ngón i ta chê coi mình là mõt đòn a con lai bõ bõ rõi, không có cha và xem thõng mình./Chị Mèo Tho .Tôi mõt bõ a tình cõi có mõt ông Mèo tõ Bangkok qua, có cõi mõt cô ngón i Việt Nam. Em nói là em có đăng ký diòn con lai, nhõng không ai gõi giày tõ cho em hót và vng coi i trong computer, nói là em đã có giày mõi rõi, mà ngón i ta không đòn a cho em hay sao?”

Và chính nhõ sõ liõu lõnh và kiên trì này mà cõi gia đình cõi a chê gõm hai võ chõng và 3 con đõn đõn đõnh cõi vào năm 1993. Đó là trõng hõp cõi a Mèo Tho, còn riêng või chê Duyên, cùng chõng và 5 con đõn Mèo vào năm 2000 thì còn cõi cõi cõi hõn. Cõi cuõc đòn i, chê bõ bán cho hót ngón i này sang ngón i khác đõ trõ nõ, mãi cho tõi khi chê lõp gia đình. Chị khen ngày trõng cõi đõn i quê không có tiền, không có ngón i thân vì mõi chõt, không đõn cõi hành, không có giày tõ tùy thân. “Đõn khi gõp ông xã em bây giờ mõi làm đòn i, ai dè đâu đõn năm 2000 thì Mèo kêu.”

Chê nhõ lõi “hõi đó đõn i quê, em hót cõn lõp hai, con cõi a “Cách Mõng” tõi nó “quýnh” hoài, em đâu có hót cõn lõc, em lõ trong đõng khõ cõi cháy mà, bõ chõi là “đõ đõ quõc Mèo”. Chê i quá bà ngoõi đâu có dám cho em đi hót nõa. Lõn lõn thì đòn i cõi a em cõi bõ bán, ngón i này bán cho ngón i kia, bà ngoõi nuôi bán đõt em bao nhiêu gõi lúa, cho em làm mõi nõn làm thuê, trõ nõ cho ngón i ta. Nhõng mà bán đõn làm ruõng thôi, chê không phõi là làm tõ m bõ y, tõ m bõ. Cuõc đõi em còn hên đõn cõi cái đó!”

“Tôi là ai?”



Các phụ nữ lai Mỹ trong một bữa tiệc gây quỹ cho Good Shepherd Services. Hình do Sở Mỹ Hạnh cung cấp.

Có thể nói, đa số những phụ nữ, hay nói đúng hơn là các bà mẹ Việt lai Mỹ đều có một quá khứ thật đau lòng. Khi có chương trình con lai thì họ coi nhau đặc biệt đỗi, và tất cả đều hy vọng vào một ngày mai tươi sáng.

Giờ đây, bao năm sống trên quê hương của cha mình, họ vì không đặc biệt hành, không đặc biệt duy nhất nên họ vẫn đang đặc biệt muốn vui biết bao khó khăn và trắc trở.

Điều đáng quý hơn cả là họ vẫn còn gìn giữ được con mình theo phong tục truyền thống của Việt Nam, họ là những bà mẹ Việt Nam. Họ rất chịu khó, còn cù làm việc. Có nhiều em vẫn còn giúp đỡ nuôi mèo hay bà nai, bà ngoi còn sống ở Việt Nam. Các em thích giao lưu với nhau, và giúp đỡ nhau trong tình cảm, không bao giờ các em oán thù cha của họ. Đó là điều mà mình đặc biệt nói về các em. Bài hát vui lòng tha thứ và quan trọng nhất."

Chị Nhung thì vẫn còn thay khó khăn và lắc lõng, vì "sống ở đây chưa yếu là tiếng Anh thôi, mình không biết là thua. Em ít có đi đâu lắm. Nếu cho em về Việt Nam, chắc em về liền, sau này con cái lớn chắc em cũng về VN sống, còn bây giờ thì không nói gì trước đặc biệt."

"Cuộc đời của em sao khứ quá, em không biết cha là ai, mà thì chả t, em cũng không biết em là ai...Mẹ hay Việt, là nước nào em cũng không biết.../Chị Duyên

Riêng về i chung Mỹ Tho thì chung nhaun mình là người Mỹ vì “em bao giờ là người Việt Nam hờn hảm, khi đó. Người ta không tiếp nhận mình, không coi mình là người Việt Nam. Người ta chỉ coi mình là một đứa con lai bao bao rỗi, không có cha và xem thường mình. Nhau bao giờ khác, người ta là người Việt Nam thì rõ ràng là hân hạnh, nhưng em thì khác. Dù đất Mỹ này không công nhận em là một đứa con, nhưng em vẫn hân hạnh như ở Mỹ là đất nước của em. Em không biết nếu em còn ở Việt Nam thì sẽ như thế nào, em có còn sống được hay không...”

Dù sống ở Việt Nam trại kia hay trên đất Hoa Kỳ hiện nay, họ vẫn vui nhoài ai tìm đất cát trại lí thi thoảng, cho câu hỏi “tôi là ai?” như chung Duyên tâm sự:

Em nói em con lai thôi, mình nhà Việt, nhà Mỹ không biết làm sao nhà, em thì cũng không ăn hắc nhĩu. Mình cầu xin cho 5 đứa con mình cứ sống đàng yên tĩnh, không nhau cuỗc đói cặc mồ nó. Cuộc đời cặc em sao khứ quá, em không biết cha là ai, mà thì chết, em cũng không biết em là ai ... Mỹ hay Việt, là nước nào em cũng không biết...(khóc)