

Niệm Phật và niệm Bồ tát khác nhau thế nào?



Ý nghĩa không có khác nhau, chỉ khác nhau về cách phát âm. Phật và Bồ tát đều là cách phát âm cõa ngõi Việt từ chung Buddha. Cách phát âm chung Phật có trong ngôn ngữ Việt nam, ít nhất là trải dài hai ngàn năm và cách phát âm chung Bồ tát có trong ngôn ngữ Việt nam, nhưng ngữ điệu Việt ít sỗ sàng.

Tại sao tôi niệm Phật? Vì tôi muốn nhứt định nhứng lời dặny cao quý và tất đập cõa đục Phật, và tất nói nhứng lời dặny cao quý và tất đập lời vào ngay trong đầu súng hổng ngày cõa chính tôi; vì tôi muốn tất p làm theo hồnh nguyễn cao đập cõa đục Phật, ngay trong tưng đống tác hổng ngày cõa chính tôi, để cho nhứng hành động cõa tôi không dặny tôi đi vào con đường xấu ác và khứ đau; và vì tôi muốn nghĩ đún nhứng gì cao thênh và tất đập mà đục Phật đã nghĩ, để cho nhứng ý nghĩ không lành mạnh, không đù thênh cõa tôi đục c chuyen hóa, và đục c tháp sáng bối nhứng ý nghĩ cao quý và tất đập cõa Phật. Vì vậy mà tôi niệm Phật mãi ngày.

Niệm Phật và niệm Bồ tát khác nhau thế nào? Ý nghĩa không có khác nhau, chỉ khác nhau về cách phát âm. Phật và Bồ tát đều là cách phát âm cõa ngõi Việt từ chung Buddha. Cách phát âm chung Phật có trong ngôn ngữ Việt nam, ít nhất là trải dài hai ngàn năm và cách phát âm chung Bồ tát có trong ngôn ngữ Việt nam, nhưng ngữ điệu Việt ít sỗ sàng.

Khái niệm Bồ tát trong thíc tết đã bao “dân gian hóa” trở thành một kiêu thênh tiên cõu nõn (nhõ

đó là cthy rõ trong các truyền dân gian) chđ khđng còn là hình nh vđ Phđt tđ bi giác ngđ. Chđ Phđt đđc trđc tiđp tđ chđ l hayđi cđa Trung Hoa. Ngđđi Trung Hoa, chính xác là vào đđi Hán, dùng nhđng chđ này đđ phiđn âm chđ Buddha và đđc theo âm riêng cđa hđ, nhđng ngđđi Viđt chúng ta lđi tđ mô phđng theo đó đđ hình thành hđ thđng ngđ âm riêng cđa mình gđi là âm Hán-Viđt, đđn nay vđn tđn tđi, trong khi ngđ âm gđc cđa Trung Hoa thì đđn các đđi Đđđng, Tđng... đđa thay đđi rđt nhiđu.

Ngđ âm Phđt (cđa ngđđi Viđt)-, ngđ âm này đđa trđ thành đđnh âm cđa truyđn thđng ngđđi Viđt và đđc phđ cđp trong mđi thành phđn xã hđi Viđt Nam tđ tín ngđđng, đđo đđc tâm linh đđn văn hóa giáo dđc và ngay cđ các văn bđn pháp quy thuđc các tđ chđc hành chánh xuyên suđt mđi thđi đđi. Ngđđi Trung Hoa ngày xđa phát âm Buddha là Bđt-dđà hay Bđt-tha và ngày nay ngđđi Trung Hoa l Bđc kinh phát âm Buddha là Fó. Vì vđy, Phđt hay Bđt đđu là cách phát âm cđa ngđđi Viđt có tính cách đđc lđp vđi ngđ âm Trung Hoa.

Ta niệm Phđt hay niệm Bđt vđi tâm không chuyên nhđt, vđi tâm cđu kđ lđp dđ, tranh chđp mđi cđ, đúng sai, bđn ngđ phđnh to, thì cho dù ta niệm Phđt hay niệm Bđt cũng chđng có hiđu quđ gđ.

Trái lđi, có nhđng ngđđi chđng niệm Phđt, niệm Bđt gđ cđ, nhđng hđ sđng vđi tâm khiêm tđn, nhđt tinh đđi vđi hđt thđy công viđc bđng tâm vô cđu, nói cđđi đđng đđi trong giác niđm và tĩnh lđng, thđ mà hđ thành tđu vô lđng công đđc, và liđn đđđc sanh vào cđi Phđt ngay trong hiđn tđn.

Vì vđy, nđu ta niệm Phđt hay Bđt vđi tâm khiêm tđn, không lđp dđ, cđu kđ, không liên hđ mđi cđ, không thiên chđp đúng sai, bđ thđ, thì phđđc đđc cho ta và lđi ích cho muôn loài biđt mđy!

Tây Phđđng Tđnh Đđ Và Phđt A-di-dđà

Có nhđng vđ thđy giđng nói rđng Tây phđđng Tđnh đđ cđa Phđt A-di-dđà (Amitābha) không có thđt, nhđ vđy có đúng không? Không đúng! Tây phđđng Tđnh đđ không có là không có vđi ngđđi không có đđc tin Tđnh đđ, chđ không phđi là không có đđi vđi nhđng ngđđi có đđc tin đđy.

Không có sao đỗ cõi! Đỗ i vui không gian, đã có đông thì phật có tây, đã có nam thì phật có bắc, đã có phõng trên thì phật có phõng dưới. Trong không gian đã có các phõng hõng nhõ thõ, thì sao lõi bõo rõng không có phõng tây? Nên nhõ, các phõng hõng đông, tây, nam, bắc, trên, dưới i đỗ i vui ngõi mù, thì hõ hoàn toàn không thõy gì hõt. Tuy ngõi mù không thõy, chõ không phật các phõng hõng õy không có.

Phật A-di-dà cũng vui, đỗ i vui ngõi không có Tín Hõnh Nguyõn, ít thiõn căn phõc đỗ cõi, thì Ngài không có đỗ i vui hõ, chõ không phật Ngài không có đỗ i vui nhõng ai có thiõn căn phõc đỗ cõi và nhân duyên đỗ i vui Ngài.

Trong các kinh đõn thuõc văn hõ Āgama và Nikāya có nói cho ta biõt vui sõ tu tõp, chõng đõ o và hành hóa cõa sáu đõc Phật quá khõ nhõ: Phật Tõ-bà-thi (Vipaśyin), Phật Thi-khí (Śikhin), Phật Tõ-xá-phù (Viśvabhū), Phật Câu-lõu-tôn (Krakucchanda), Phật Câu-na-hàm-mâu-ni (Kanakamuni), Phật Ca-diõp (Kaśyapa), cũng nhõ Phật Thích-ca Mâu-ni (Śākyamuni) đỗ i hiõn tõi và Phật Di-lõc trong đỗ i vui lai. Nhõ vui, đã có mõt đõc Phật, hai đõc Phật, ba đõc Phật... thì cũng có thõ có vô sõ đõc Phật. Và đã có nhiõu đõc Phật nhõ vui, tõi sao lõi không có Phật A-di-dà nhõ!

Nên nhõ, Phật A-di-dà không phật là Phật quá khõ mà là đõc Phật hiõn tõi đang giáo hóa cõi Tõnh đõ phõng Tây, cũng nhõ đõc Phật Thích-ca hiõn tõi đang giáo hóa cõi Ta-bà (Sahā) này. Và Bõ Tát Di-lõc cũng sõ giáo hóa cõi Ta-bà này i thõi vui lai. Cũng vui, Bõ Tát Quán Thủ Âm và Bõ Tát Đõi Thủ Chí sõ là nhõng vui giáo hóa cõi Tõnh đõ phõng Tây thay cho Phật A-di-dà trong tõng lai. Và cũng nên biõt rõng, i phõng Tây không phati chõ có mõt thõ giõi Tõnh đõ cõa Phật A-di-dà mà còn có vô sõ thõ giõi Tõnh đõ cõa chõ Phật khác nõa.

Kinh A-di-dà bõn Hán dõch cõa Ngài La Thõp và ngay cõi nguyễn bõn tiõng Phõn cũng nói cho ta biõt đõc đõu này. Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Bi Hoa... cũng đõu có nói cho ta biõt vui thõ giõi Tõnh đõ cõa Phật A-di-dà.

Phật Và Tõ

Có nhõng vui giõng sõ nói kinh A-di-dà không do đõc Phật Thích-ca nói, mà do chõ Tõ vui sau kõt tõp. Có phati vui không? Või cõ chõ Tõ kõt tõp là đúng, còn bõo không do đõc Phật Thích-ca nói là sai, vì không có căn cõ. Nhõng không chõ riêng mõt kinh A-di-dà do chõ Tõ vui sau kõt tõp, mà tõt cõ kinh đõn hiõn nay ta đõc biõt đõu do chõ Tõ vui sau kõt tõp cõ, bao gõm cõ các kinh đõn đõc gõi là “nguyễn thõy” nhõ Āgama và Nikāya. Nhõng hiõu biõt vui mõt lõch sõ hiõn

nay cho ta biết nhau thay.

Phật chia sẻ kinh, còn viết kinh tlop kinh đền là cõa chua Tù. Và với trí tuệ Toàn giác, với trí tuệ Chánh biền tri, với trí tuệ Minh hành túc, với trí tuệ Thủ gian giái, nên không có điều gì còn thiêt cho sự tu tập đỗ o giái thoát mà đỗ c Phết Thích-ca không giái ng dỗ y cho đỗ tõ cõa Ngài mõt cách tõng tõn khi còn tõi thi. Ngài đã tõng giái ng dỗ y với nhung hõnh nguyễn mà Ngài và chua Phết đã tõng tu tập trong quá khứ, tõ mõt đõi cho đõn nhiu đõi, tõ mõt kiõp cho đõn nhiu kiõp, tõ mõt thi giái cho đõn vô sõ thi giái và nhung tri kiõn cũng nhõ nhung sõ hành không thiõn nghĩ bàn cõa chua Phết, và các kinh đền ãy đã đõõc chua Tù kõt tõp qua nhiu thi i kõ khác nhau, mà trong đó có cõ các kinh đền mà đỗ c Phết Thích-ca giái ng dỗ y với Tõnh đõ cõa chua Phết, khiõn cho ta ngày nay có đõõc các văn hõ kinh đền nhõ Agama, Nikaya, Bõn sanh, Bõn sõ, Nhân duyên, Võ tõng hõu, Võ vñn tõ thuyết... Đõc lõch sõ các tôn giáo lõn trên thi giái ta cũng thiõy nhõ võ y, các võ giáo chua cõa các tôn giáo chua thuyết giái ng, còn nhung võ kõ thi a võ sau mõi viõt lõi, khai triõn và hõ thiõng hóa giáo lý cõa nhung võ giáo chua. Ngay cõ các sách Nho giáo nhõ Dõch, Lõ, Thi, Thõ đõu không phõi do Khõng Tõ viõt và nói ra, mà chua san đõnh và hõ thiõng lõi. Và ngay cõ Cõu õõc cõa Do Thái giáo, Tân õõc cõa Thiên chúa giáo La Mã, Koran cõa Hõi giáo, cũng đõu do nhung ngõõi kõ thi a san đõnh.

Cũng võ y, trong Phết giáo đõõc Phết Thích-ca chua giái ng dỗ y kinh đền, còn viết kõt tõp, san đõnh kinh đền là viết làm cõa chua Tù võ sau võ y.

Phết và Tù khác nhau thiõ nào? Quõc sõ Thông Biõn đã trõ lõi ý nghĩa võ Phết và Tù cho Thái hõu Lõ Lan đõi Lý nhõ sau: "Thõõng trú thiõ gian, không sinh không diõt gõi là Phết. Hiõu rõ tâm tõng cõa Phết, làm và hiõu hõp nhau thì gõi là Tù. Phết Tù là võ y. Õy bõn lõm xõng hõc giái tõ dõi, nói có hõn thua võ y. Võ lõi, Phết nghĩa là giác ngõ. Và sõ giác ngõ õy xõa nay võng lõng thiõng trú. Hõt thiõy hàm linh đõu cùng mõt nguyên lý õy. Chua bõi bõi lòng che khuõt, theo nghiõp nõi trõi mà chuyõn nén các cõi. Đõc Phết vì lòng tõ bi, nên thiõ hiõn sinh Lõ Tây Trúc, bõi nó là nõi đõõc gõi là trung tâm cõa trõi đõt. Ngài mõõi chín tuõi xuõt gia, ba mõõi tuõi thành đõo. Õ đõi thuyết pháp bõn mõõi chín năm, mõ bày các phõõng tiõn, dõ y cho ngõõi, khiõn hõng nhõp đõõc đõo. Õy gõi là sõ hõng khõi cõa mõt thi i đõi kinh giáo.

"Khi sõp Niõt bàn, sõ ngõõi sau mõ chõp sinh tõ, nên bõo Văn Thủ rõng: Suõt bõn mõõi chín năm, ta chua tõng nói mõt chua, sao lõi bõo có đõu đõ nói? Rõi, Ngài cõm mõt cành hoa đõa lên, mõi ngõõi đõu ngõ ngác. Chua riêng tôn giái Ca-diõp mõt mà rõng rõ, miõng nõ nõ cõi mõm. Đõc Phết biõt Ca diõp đã tõ ngõ, liõn đem Chánh pháp nhän tõng trao cho. Õy là võ Tù thiõ nhõt. Đó gõi là tâm tõng truyõn riêng ngoài giáo đõn." (Thiõn Uyõn Tõp Anh)

Nhõ võ y, qua sõ trõ lõi võ ý nghĩa Phết và Tù cõa Quõc sõ Thông Biõn cho Thái hõu Lõ Lan õõc ghi lõi trong Thiõn Uyõn Tõp Anh đõi Trõn đã cho ta thiõy, Phết và Tù đõng thiõ või nhau võ mõt giác ngõ, nhung khác nhau võ mõt trao truyõn. Nghĩa là Phết tõ thân Ngài giác ngõ, Tù

cũng giác ngộ nhau Phật, nhưng số giác ngộ của Tỳ kheo là đặc Phật là nỗ lực và trao truyền. Vì vậy, ý nghĩa này giúp cho ta nhận ra rằng: “Nhưng gì chư Tỳ kheo là nói tánh tâm tông, yếu chỉ có a Phật.”

Lời nữa, chư Tỳ kheo là Tăng. Phật Pháp Tăng là trong ngôi Tam bảo, danh xưng thường có từ sau, nhưng đồng một bộn thề giác ngộ. Do đó, từ nỗi buồn thề giác ngộ mà Phật vẫn khai tâm từ bi để nói kinh và cũng từ nỗi buồn thề giác ngộ ấy, mà chư Tỳ kheo khai tâm từ bi để kể tiếp kinh điền. Ấy là ý nghĩa Phật và Tỳ kheo, mà những người đồng thời Phật còn phái hiếu, đồng đồng rủi vào tình trạng nhau Ngài Thông biết nói: “Ấy bộn lõm xung hắc giặc từ dại, nói là có hồn thua.”

Niệm Phật, khiêm cõi sòng cõi ta tột cùng là vui đón sòng Tịnh đế và có khả năng thiền lõp quê hồn ng Tịnh đế cho ta và cho hết thảy chúng sanh vui bặt cõi đâu và lúc nào.

Nên, niệm Phật là điều kiện quý báu nhất, giúp ta tiếp xúc trực tiếp đặc biệt với chư Phật mõi phật pháp và ba đế, và là điều kiện gối mõi hay đánh tháp Đế Phật trong tâm ta đón sanh hay tháp hiến giặc cuộn đế, để giúp chúng sanh thoát khỏi khổ đau và cùng nhau đồng xây Tịnh đế.

Ta niệm Phật như vậy, là mỗi ngày đi qua đế ta, là mỗi ngày đón ta đi vui vui số giác ngộ, vui quê hồn ng đế tháp rỗng lõn, từ do và bình an.

Vậy, ta muốn chuyển hóa những khổ đau trong đế sống cõi ta và ta muốn có thể do, muốn có một quê hồn ng đế tháp rỗng lõn và bình an cho tất cả chúng ta, thì chúng ta hãy cùng nhau niệm Phật!

Thích Thái Hòa
(hoangphap.info)