

Sự mến hoằng dharma Phật pháp tại Phi châu cảng Thượng tọa Hui Li đang đón hoa khai trái.



Tuy nhiên, trong những ngày đầu của sự mến cao quý, có dân đà phật ng, các quan chúa chính quyến, và tín đồ các tôn giáo khác gởi Thượng tọa là loài “quý sủng” và “cố đắc”.

“Tôi bỗng thấy dân đà phật ng, các quan chúa chính quyến, và tín đồ các tôn giáo khác lên án, chêp mũ. Họ không biết Phật giáo là gì, và trước đó họ cũng chưa từng thấy bóng dáng một tu sĩ Phật giáo trong chiếc y vàng,” Thượng tọa Hui Li nhận lời.

Thượng tọa phái đến một vùng nông thôn kháng tảng giáo hội và có dân đà phật ng qua việc xây dựng ngôi Tam Bảo tảng lõi ở Bronkhorstspruit, gần thành phố Pretoria. Mặc dù vậy, Thượng tọa vẫn kiên trì thắc hỏi những vướng mắc của mình, bất chấp những đe dọa r้าย ngôi chùa số bốn chính

Tác Giả: Thích Minh Trí theo The Star
Thứ Năm, 21 Tháng 1 Năm 2010 21:56

quyền tách thu. “Trong khi vượt qua những chặng đường duyên này, tôi phai giữ vững tâm an tĩnh, thíc hành nhén nhéc và yêu thương,” Thanh tâa Hui Li chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại.

Đó chặng minh minh là nhà tu chân chính và đỗ lôi cuốn mọi người, Thanh tâa Hui Li xúc tiến hoét đống tro thiến để giúp đỡ người nghèo và người bệnh bằng việc chia sẻ quần áo, thíc phim và thuoc men. Là tu sĩ Phật giáo Phi châu nổi tiếng, Thanh tâa Hui Li phát nguyễn dành 5 kiếp để phát triển và hoằng dharma Phật pháp tại Phi châu.

Thanh tâa Hui Li sinh năm 1955 trong một gia đình nông dân nghèo ở miền quê Pington, Đài Loan. Từ nhỏ Thanh tâa đã nhén chân curly dài là mong manh. Ngôi trại có tên Thanh tâa nằm cạnh nghĩa trang và nhén đám tang diễn ra thường xuyên đã để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm khâm ông. Năm 1987, Thanh tâa phát tâm xuất gia với đùi lão Hòa thượng Hsin Yun (Tinh Vân), người sáng lập Hồi Phat Quang Sơn Quốc tâ.

Một năm sau đó, Thanh tâa đỗ cúng giái Tự kheo, trở thành số giái cua đúc Nhâ Lai. Năm 1992, thíc hiến tâm nguyễn cua Hòa thượng Tinh Vân là xây dựng một ngôi chùa trước đây là một công trình nghĩa trang và nhén đám tang diễn ra thường xuyên đã để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm khâm ông. Năm 1987, Thanh tâa phát tâm xuất gia với đùi lão Hòa thượng Hsin Yun (Tinh Vân), người sáng lập Hồi Phat Quang Sơn Quốc tâ.

Thanh tâa đỗ nam Phi, một miền đất xa lắc. Trong nhu cầu tuân lối, Thanh tâa tham quan đó đây và gop không ít khó khăn để có đỗ cung mện cái nhìn rõ ràng hơn về đất nước Nam Phi. Cogiai đoạn, Thanh tâa bỗng nhiên sút rét, nhưng kiên quyết không chùng bước trong số mện phoc vui Phi châu. “Nếu không bỗng nhiên sút rét, bạn sẽ không có visa để làm việc ở Nam Phi,” Thanh tâa bùi ngùi chia sẻ.

Năm 1994, lô khánh thành trại Cao đài Phat hoc Phi châu - trại cao đài Phat hoc đỗ u tiên ở Phi châu – đỗ cung tâa chuc tâi chùa Nan Hua (Nam Hoa Tự) ở Bronkhorstspruit để giảng dạy Phat pháp cho thanh niên, mục đích giúp họ thông qua giáo dục.

Năm 1998, khi đỗ n Malawi tông xe lăn cho người tàn tật, Thanh tâa Hui Li chia tay nh rong, 40% dân số Nam Phi bị nhiễm HIV đang tính và trên mện triều trẻ em họ có đă mện cha hay mện, họ có đă mện cùa lòn me, hiện đang đỗ i diệu vui i căn bệnh thô kô - AIDS.

Thanh tâa hiện rong số có rât mện thô hòi trai mện cô. Những đâa trai này, trong giai đoạn chúng

Tác Giả: Thích Minh Trí theo The Star
Thứ Năm, 21 Tháng 1 Năm 2010 21:56

đến tu viện trung thành, họ không có sự giáo dục đúng cách, họ có nhu cầu của sự giáo dục rất ít. Vì vậy, Trung tâm Giáo dục Phật A-Di-Đà (Amitofo Care Centres - ACC)

Năm 2001, Thủ tướng tân Hui Li đã chỉ định viễn chánh chùa Nan Hua để đỡ đầu thành lập công tác phật sự ở Phi châu. Thủ tướng tân nên nhớ tên tiếng Anh bác sĩ Albert Schweitzer (*) của Phật giáo đỡ đầu. Sau những lần vận động thuyết phục các nhà hảo tâm thành lập nhánh Trung tâm Giáo dục Phật A-di-Đà ở Cộng hòa Malawi là Ethel Mutharika thành công, một lô đất nằm ở thành phố Blantyre, miền nam Malawi, đã được cúng dường đỡ đầu thiền sư Án Cửu Thủ tướng tân. Dự án xây dựng Trung tâm Giáo dục Phật A-di-Đà ở Cộng hòa Malawi đã được khởi công năm 2003. Các nhà mạnh thường quân, chủ yếu từ Đài Loan, đã đóng góp tài chính cho công trình này.

Qua năm 2005, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành và 120 em có thể tu học 3 đến 12 tháng chay trong đây. Qua năm 2008, Trung tâm Giáo dục Malawi đã tiếp nhận giáo dục 300 trẻ mồ côi và những trẻ em còn cha mẹ.

Hiện tại, một trường tu học đang mở rộng thêm một trại mồ côi trong những ký túc xá của trung tâm cho đến khi một ngôi trường dành cho 500 cháu mồ côi có thể được xây dựng.

Bên cạnh là xây dựng một trung tâm học và trung tâm đào tạo nghề. Một phòng khám chánh do 2 bộ trưởng, các y tá có thể tay nghề và các tình nguyện viên nước ngoài đảm trách. Đào rèn luyen và thám hiểm tính khí lười, đặc biệt kiên trì, và tinh thần hợp đồng, một chương trình giao lưu văn hóa bằng môn võ Thiếu Lâm để đưa vào dạy tại Trung tâm Giáo dục Blantyre.

Khoảng 100 cháu mồ côi đang luyen tập võ nghệ do các võ sư nhà sư đỡ đầu tân chùa Thiếu Lâm, tọa lạc Nam Trung Quốc. Mọi sáng, các em đều tham gia các khóa thi và học lý nhà Phật.

Trung tâm Giáo dục Phật A-Di-Đà cũng hỗ trợ các tu chánh trong các cộng đồng khác ở các huyệnlân cận. Các tu chánh này hiện đang sống trên 2000 thiền nhi và hơn 1500 thanh niên.

Trung tâm Giáo dục Phật A-Di-Đà (ACC) có các chi nhánh ở Harare (Zimbabwe), Nhlangoane (Swaziland), Mafikeng (Lesotho) và Yaound (Cameroon). Khi hoạt động theo là thành lập các trung tâm ở Zambia và Tanzania.

Tác Giả; Thích Minh Trí theo The Star
Thứ Năm, 21 Tháng 1 Năm 2010 21:56

Thứ trưởng tía Hui Li và 30 em cía trung tâm sí có chuyín thăm viíng tí thiín & Malaysia và Brunei víi chí dí Truyín bá Hít giíng Tình thíu ngíng (Spread The Seeds Of Love) tí ngày 28-11 đín 30-12-2009.

Phái đoàn sí có chíu ngíng trính biùu diùn tí thiín tí các thânh phí : Ipoh, Penang, Johor, Petaling Jaya, Kuantan, Kuala Lumpur, Kelantan, Muar, Malacca, Kota Kinabalu, Miri, Bintulu, Sibu và Kuching.

Các nhà tí chíc cía chuyín thăm viíng này là Viín Giâo díng Trí em Đíi tí (Persatuan Anak-anak Yatim Eduwis Selangor), Trung tâm NSS (mùt tí chíc tí thiín & Ipoh) và Quù tài trí Hai Tao.

(*) Theo wikipedia.org, Albert Schweitzer (14 tháng 1 năm 1875 - 4 tháng 9 năm 1965) là tiùn sí, bâcsí, nhà triùt hùc, nhà thùn hùc ngù i Đíc, sau mang quùc tùch Phap. Ông đoùt giùi Nobel Hòa bình năm 1952 ví dà có công lao to lòn giùp dùngùi chàu Phi, bùt chùp gian khù, bùnh tùt. Ông dà có khoùng 50 nàm chùa bùnh cho ngù i dân Gabon, mùt dùt nù i c nù m & miùn tùy Trung Phi. Khi qua đùi, ông đù i c an tùng tí đày. (ND)

* Thích Minh Trí theo The Star.

Đíi đùc Hui Li :

« Mùt trong nhùng bài hùc đùu tiên trong Phùt giâo là Vô thíu ngíng »

* **Bài phùng vùn cía nù ký giù Béatrice HOPE**

Lùi giùi thiùu cía ngù i dùch: Phùt giâo nay khòng nhùng đù i c phù biùn trong câc quùc gia tân tiùn & Âu chàu ví Mù chàu mà còn dí sâu vào nhùng vùng xa xôi mà phùn đòng chùng ta khòng ngù đùn. Dù i đùy là phùn chuyín ngù mùt bài báo phùng vùn mùt nhà sí ngù i Đài Loan rùt tích cíc trong viùc hoùng phap trèn lùc đùa Phi chàu. Bài báo đù i c đăng ngày

30.10.09, trên tờp chí L'Express bằng tiếng Pháp có a xưa Maurice và trên mạng epaper.lexpres.mu. cũng có a quýc gia này.

Lời giải i thiếu u có a ký giải Béatrice Hope: Nhà sứ Hui Li đã ghé vào đỗ o Maurice tại 26 đỗ n 28 tháng 10, năm 2009. Ông dù đã nhm một tuổi năm đã nuôi trái một côi tại đây. Như có u nuôi dong và chi phí giáo dục trái một côi sứ đã có chu cấp đỗy đỗ, đỗng thứ i giáo lý có a Đức Phật cũng sứ đã có mang ra giải ng dỗy cho các em. Đài i đài có Hui Li là một nhà sứ đã có nhiều u ngoài bit đỗn, nhưng tài là giải i phật tại trong các quýc gia như Đài Loan, lịc đài a Trung quốc, Nam Phi. Dài i danh nghĩa Phật giáo Đài Loan và chùa Fo Guang Shan (Phật Quang Sơn ?), chính ông đã đóng ra xây dựng ngôi chùa đài u tiên và và cũng là ngôi chùa lịn nhưng tài trên lịc đài a Phi châu vào năm 1992, ngôi chùa này mang tên là Nan Hua và cũng là nơi i dùng đỗng dỗy Phật Pháp. Ngôi chùa Nan Hua tại a lịc trong vùng Bronhorstpruit, Nam Phi.

Thứa ông, ông thuộc vào trường phái Phật giáo nào ?

Tôi là đỗ tại có a Hòa thượng Hsing Yun, người i đã thành lịp ngôi chùa Phật Quang Sơn ở Đài Loan. Tôi thuộc học phái Thiền tông, tiếng phật thông gọi i là Chan và tiếng Nhưng gọi i là Zen, đó là một học phái chú trái ng đỗn sứ suy tại và nhưng p đỗnh.

Nhưng sinh hoặc tại a ông hiểu n nay là gì ?

Ngoài ngôi chùa Nan Hua, tôi còn xây dựng đài có nhiều u trung tâm khác ở Phi châu đã nuôi dỗy trái một côi. Tôi xây dựng trung tâm đài u tiên Amitofo Care Centre (Trung tâm Bồ o dàing A-Di-Đà) vào năm 2003.

Hiểu n nay thì tôi đang quýn lý tại tại năm Trung tâm nhưng thứ : hai ở Malawi, một tại Zimbabwe, một tại Lesotho và một tại Swaziland . Tôi cũng đang dù tính thành lịp thêm nhiều u trung tâm khác trên phốn lịc đài a này. Có khoảng 3000 trái em đang đài có nuôi dựng trong các trung tâm A-Di-Đà trên đây. Các em thuộc vào lịa tuổi tại 4 đỗn 15. Chúng tôi chăm sóc chúng nhưng con nuôi vì cha mẹ chúng đã chết vì bệnh SIDA/HIV. Chúng tôi muốn một ra cho chúng một chút viề n tại ng có a tại ng lai.

Ông đã dặ y dặ cho chúng nh&ng đ&nh u gì?

Các môn nh&ng ph& thông, cách hành thi&n và v&o thi&u lâm là các môn chính đ&nh c đem ra d&y d& cho các em. Hi&n nay, chúng tôi ch&a đ& s&c ph& trách gi&ng d&y đ&n c&p ti&u h&c. Tuy nhiên c&p trung h&c s& đ&nh c m&t thêm trong t&nh lai g&n đây.

Đ&ng c& nào đã thúc đ&y ông ghé đ&n đ&o Maurice ?

Tôi nh&n l&i m&i c&a Ni s& Shi-sen Miow sinh s&ng & Maurice. Bà đã ng& l&i m&i tôi nhi&u l&n, tuy nhiên tr&nh c đây tôi ch&a tìm đ&nh c d&p nào thu&n ti&n.

Ông có d& tính thi&t l&p m&t trung tâm hay m&t ngôi chùa nào & đây hay không ?

Tôi cũng đang nghĩ đ&n vi&c &y. T&t h&n h&t có l& nên thành l&p m&t tu vi&n ti&p nh&n tr& m& c& tr&nh c&d. Dù sao thì tôi cũng đang b&n r&n trong vi&c qu&n lý và xây d&ng thêm các trung tâm A-Di-Đà trên l&c đ&a Phi châu... H&n n&a, còn nhi&u tr& ng&i trong công tác v&n đ&ng trên ph&n đ&t này vì chúng tôi không nói đ&nh c các ngôn ng& c&a quý v&. Ngoài ra còn m&t đ&nh u n&a là chính quy&n Maurice có s&n sảng c&p cho chúng tôi gi&y phép xây c&t hay không. Hi&n nay , tôi ch&a có th& tuyên b& gi& c&...Còn ph&i ch&a xem sao.

Ph&t giáo đã hi&n di&n trên l&c đ&a Phi châu. V& l&i cũng ph&i nói là Ph&t giáo ngày càng ph&c&p kh&p n&i trên th&t gi&i. V&y ông có th&t gi&i thích th&t đ&n gi&n giáo lý c&a Đ&c Ph&t là g& ?

Ph&t giáo đ&nh c thi&t l&p b&i m&t ng&nh i mang tên là Sĩ-d&nh-ta C& -đàm. V& &y là v& Ph&t đ&nh u tiên.

Đ&i v&i các tôn giáo khác, Tr&i chính là v& đã sáng t&o ra Đ&a c&u. Đ&c Ph&t không h& t& gán cho mình cái ch&c n&ng &y. Ngài không đòi h&i chúng ta ph&i tin m&t cách mù quáng vào các l&i giáo hu&n c&a Ngài. Trái l&i Ngài ch& đ&n gi&n khuyên b&o chúng ta hãy đ&nh đ&nh c hành nh&ng l&i giáo hu&n &y tr&nh c đ&a và sau đó t& mình xác đ&nh xem có thích h&p cho mình hay không.

Một trong những bài học đắt tiền trong Phật giáo là vô thường. Chúng tôi hiểu rằng tất cả mọi hiện tượng đều đổi thay. Chắc có chính sự kiện đó [tức là vô thường] là không thay đổi mà thôi.

Chúng tôi cũng quán nhận được là những cảm nhận của chúng tôi về thế giới này đều có do những gì đang xảy ra theo từng giây phút một trong con tim của chúng tôi, những phát hiện đó xảy ra một cách thật trung thực trong từng giây phút một.

Chính vì thế mà suốt trong 24 giờ, trong mỗi cá nhân con người đều hiện ra 1 000 ý duy khác nhau chung với thời khắc hiện thời đồng tâm khác nhau, từng đồng với con số những ý duy.

Mỗi con người đều cảm nhận được sự vui mừng, giận dữ, buồn khóc... Tất cả những giác cảm ấy đều phát sinh từ một con tim duy nhất.

Một bài học khác là sự tách rời liên canh tất cả những gì hiện hữu. Chúng tôi hiểu rằng mỗi ý vắng đều độc lập với nhau và không thành phần. Khi đem tách rời các thành phần, thì ý vắng không còn nữa. Bởi vì tất cả đều liên kết với nhau.

Tuy nhiên một trong những lý do căn bản nhất của Đức Phật là trong cuộc sống này ta phải luôn luôn canh chừng tinh tú duy và tinh hành đồng cảm của mình. Chúng ta tích lũy và ẩn hưởng đến nghiệp của chính mình. Vì lý do đó mà chúng ta phải hành động một cách thật chính chắn. Vì lý cũng có thể nói rằng « Phật » chính là sự « Giác ngộ ».

Ghi chú của người dịch:

National C殞ing Hòa Maurice độc lập chính thức thành lập vào ngày 12 tháng 3 năm 1992 sau khi dành độc lập lập vào năm 1962. Thủ tướng là Công hòa Maurice là một hòn đảo nhỏ nằm ở phía tây nam của Ấn Độ Dương bên cạnh Madagascar, thuộc bờ đông nam của lục địa Phi châu.

Tác Giả; Thích Minh Trí theo The Star
Thứ Năm, 21 Tháng 1 Năm 2010 21:56

Đảo có diện tích 1866 km², dân chúng sống nhau vào kinh nghiệp trồng mía và trà, vì thời rồng bờ tàn phá gần hết còn lại một vài đầm nhạt trong các vùng núi. Người Hòa lan tìm ra đảo này trước nhất. Người Pháp tuy đến sau nhưng lập tức thành lập đặc khu thương mại đây. Dân số hiện nay là 1 268 835 người (thời điểm ngày mùng 1 tháng 7 năm 2008).

Trước tiên là người Pháp kéo nhau đến bờ lênh đảo thi đấu lopp thu hút du khách, sau đó đến là người Anh và tiếp theo đó là các sắc dân khác do người da trắng đến lập đặc khu thương mại. Sau hết là người Trung hoa và người Ấn Độ cũng di dân đến đây. Ngôn ngữ chính gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng creole và một số ngôn ngữ pha trộn của dân đảo phòng sinh sống trên đảo. Các ngôn ngữ phổ biến có các tiếng : hindi, bhojpuri, ourdu, tiếng phồn thông, hakka và tamoul.

Hiện nay người gốc Ấn chiếm 68% dân số, trong số này có 16% theo Hồi giáo. Nhóm người này đang tích cực « ấn hóa » toàn đảo Maurice, họ chiếm giữ chính quyền mà trước đây thuộc vào tay của người da trắng. Dân lai da trắng sinh sống tại đây là dân Creole chiếm 27%, số người này theo Thiên chúa giáo. Người Trung hoa chiếm 3% nhung là nhóm dân tích cực hơn cả, họ nắm giữ thương mại và kinh tế. Sau hết là thiểu số người da trắng gồm 2%, tên tiếng trống cho tên lopp « quý phái » của thời kỳ thuộc địa rất rõ.

Bures-Sur-Yvette

* Hoàng Phong.