

Ý nghĩa và Quan niệm về Ma trong Phật giáo

Tác giả: Hoang Phong

Thứ sáu, 08 Tháng 11 Năm 2010 16:10

Người ta nghĩ rằng ma chỉ có thể hiện ra trong kinh cõa hay trong những nơi đây bóng tối, những thứ ra thì chúng đang ở nấp trong các ngõ ngách u tối phía sau tấm màn vô minh trong tâm thíc cõa mỗi i trong chúng ta.



Có Ma hay không có Ma ? Ma là gì ? Ma ở đâu ? Ma có làm hại được ta hay không ? Phật trả Ma nhau thay nào ?... Đó là những câu hỏi có thể nêu lên cho mỗi người trong chúng ta, vì có thể có người chia sẻ « gấp ma » bao giờ, nên tờ mờ cũng muốn biết xem Ma là thay nào, hoặc có người đã từng « thấy ma » nên vẫn còn băn Ma ám ảnh và muốn biết xem cái thấy cõa mình, hay là cái con Ma họ thấy có thật hay không. Vậy ta hãy xem quan điểm của Phật giáo về Ma nhau thay nào.

Tìm hiểu đền nghĩa cõa Ma trong kinh sách

Ma là gì ? Chỗ Ma do chỗ Phùn Mâra mà ra. Tiếng Tây tạng là bDud, người Nhập cũng gọi là Ma hay Hajun, tiếng Hán là Mo hay Mó, những người Trung Quốc thường âm từ tiếng Phùn và gọi là Ma-la, vẫn r không có trong tiếng Trung hoa nên người Trung hoa thường gọi là Ma-la thay vì là Ma-ra. Khi dài dòng ra nhau thay đền thấy rằng không phải chỗ có người Việt Nam ta mới « thấy » Ma.

Kinh sách đền nghĩa chỗ Ma (Mâra) là « Quỷ súc cám đền », mặt thay « Quỷ tinh ranh » tống trống cho những xu hướng tâm thay bẩn loãnh và lõm lõnh, cõi trai con đền tu tập cõa mặt hành gi.

Phù dien Kinh (Latitavistara), là bộ kinh kể lại cõi cõa Đắc Phật, cho biết Ma đã dùng mồi xero thu hút ma quái để quỷ nhửu và cõi trai không cho Vô Phùt tống lai là Đắc Thích-Ca Mâu-Ni đết đền Giác ng. Trong đêm trống khi Ngài thành Phùt, Ma đén ba con ma nõi đền quyến rũ Ngài, lôi đền ma quân đền đền ném đá nhau mõa vào Đắc Phùt. Tên cõi mõi đòn Đắc Phùt phai nhõng ngai lôi cho hõn, vì hõn nhau đền bao rồng không có gì chênh thay Phùt đã đết đền Giác ng. Phùt lõi đền dùng tay phai chõi mõi đết, mặt đết lõi đền bõi chõi đòn và rung chuyễn lõi mõi, chêng minh cho sự Giác ng đích thíc cõa Ngài. Cõi đòn Ma lõi đền mõi nhau bõi phù phép vây.

Nhà vua kia trên đây, nếu ta có ma quân... thì ta cũng phải có tên cầm đầu tộc là Ma vương. Ma vương cũng là cách dịch khác của chư Mâra. Ma vương là Vua các loài Thiên ma, ngự ở cõi nhữn trai giới là Tha-hoa Tứ-tổ thiêng (Paranirmitavasavartin), tộc là cõi nhữn trai thay sáu trong cõi Dục giới, một cõi nhữn giới thiêng nhứt trong Tam giới. Ma vương có phép thần thông, chuyên dùng ma thuật đâm phá rì, ngăn cản sự tu thiền của những vị Bồ-tát. Ma vương còn có tên là Ma vương Ba-tuôn, tộc là tên của Tha-hoa Tứ-tổ thiêng vương.

Vậy theo Kinh sách, có bao nhiêu tên Ma thật? Thật ra Ma nhiều lối, nhưng tóm trung đỗi cõi phân loại ra làm bốn tên. Có vài khác biệt trong cách định nghĩa của bốn loại Ma giao Tha Kinh đản (Sutrayana) và Kim cương Tha (Vajrayana). Vì tên này đều mang ý nghĩa có đễn tám tên Ma (Bát ma).

Theo Tha Kinh đản (Sutrayana) có bốn loại Ma (Tứ ma) là :

1. Ma cõi hỷp (Skandhamara) : đó là tên ma quái làm cõi sáu cho khứ đau và cái chết mà ta phải gánh chịu trong cõi luân hồi. Con ma đó gọi là « con ma gánh chịu cái chết ». Kinh sách tiếng Hán gọi là 五 魔 ma, 五 毒 ma, hay Ngũ chúng ma.

2. Ma đỗi vương (Klesamara) : bao gồm những đỗi vương, ham muốn, thèm khát, xui khivre ta phảm vào nhũng hành vi tiêu cãi, tạo ra nghiệp xấu, thu nhận kiếp nhân sinh, đỗi a ta vào vòng khứ đau cõi luân hồi. Đó là « con ma đỗi a đỗi n cái chết », kinh sách gốc Hán gọi là Phiền não ma.

3. Ma thay chết (Mrtyumara) : đó là sáu hỷ hoại, cõi cánh tột nhiên cõi sáu sinh, hỷ hoại cõi bốn chết cõi hỷp cõi mõi hiền thayng, tộc là quy luật Vô thường. Con ma này có tên là « con ma vô thường », kinh sách tiếng Hán gọi là Tứ ma.

4. Ma con trai (Devaputramara) : bao gồm những tên ma làm cho ta đăng trí, phân tâm, xúi đỗi ta bám víu vào o giác bên ngoài làm cõi trai sáu tu hỷc. Đó là « con ma bốn loài », kinh sách tiếng Hán gọi là Tha-hoa Tứ-tổ Thiêng tứ ma, gọi tết là Thiêng ma, tộc là tên thánh tay sai cõi Thiêng-hoa Tứ-tổ vương.

Theo Kim cương thera (Vajrayana) thì Ma là i đắc đính nghĩa khác hòn :

1. Ma xiêng xích (tiếng Tây tông : thogs-bcas-kyi bdud) : con Ma này rất hung tàn và lố lỉnh, gây ra phiền não, binh tật và chướng ngại ở bên ngoài. Đây là con Ma cùa sứ bám víu và ghét bỏ ở i vui nhỉng vui tết và hiến tết chung quanh. Con ma này luôn luôn tìm cách trói buộc ta vào nhỉng thô lợy. Kinh sách tiếng Hán ghi con ma xiêng xích là Phiền não ma.

2. Ma thê lóng (tiếng Tây tông : thogs-med-kyi bdud) : đó là ba ma nặc đắc chính và năm ma nặc đắc phò, tức là nhỉng độc vong chính yếu và thê yếu, nhỉng tết tết hay tết duy bén lòng chúa đắc khóc phòc, xâm chiếm tâm thêc ta và gây ra khóc đau cho ta. Kinh sách ghi tiếng Hán ghi con ma này là Tâm ma.

3. Ma khánh hỷ (tiếng Tây tông : dga'-brod-kyi bdud) : đó là con ma đắc lợt hân hoan, vui thích, thêa mãn vui chính mình, xem ta hén cõi mõi ngõi, xúi dắc ta bám víu vào nhỉng « kết quết » và « kinh nghiêm » thiến đính đã thêc hiến đắc và cho đêy là cao siêu, rải rác nênh hành dien, không chêu cõi gõng tu tlop thêm. Kinh ghi tiếng Hán ghi là Thiến căn ma.

4. Ma kiêu căng (tiếng Tây tông : snyems-byed-kyi bdud) : đó là con ma ngõo mõn, tõ mãn, tõ kiêu, tõ đắci. Đó là bén chết căn bén cùa con ma mang tên là cái « ta », cái « tôi », cái « ngã ». Kinh sách ghi tiếng Hán ghi là Tam muối ma.

Có sách (kinh Hoa nghiêm sứ sao) còn phân chia Ma ra làm mõi i thê ghi là Thêp ma, trong sứ mõi i loài ma này nhỉu thê đã đắc liết kê trên đây, tuy nhiên cũng xin kể ra hết theo thê tõ nhõ sau :

1. Uôn ma

2. Phiền não ma

3. Nghiệp ma : tõc các nghiệp tiêu cõi ngăn trai viết tu tlop.

Ý nghĩa và Quan niệm về Ma trong Phật giáo

Tác giả: Hoang Phong
Thứ sáu, 08 Tháng 11 Năm 2010 16:10

4. Tâm ma

5. Tự ma

6. Thiên ma

7. Thiên căn ma

8. Tam muối ma

9. Thiên trí thục ma : tức là những kẻ thông hiếu độc ác dâm ô, những vì ích kỉ tham tiếc đeo lý lỵ mà giấu riêng cho mình, chung chung dâm ô cho kẻ khác. Những kẻ này thường cũng độc ác xem là mệt mỏi ma.

10. Bồ-đề Pháp-trí ma : là những kẻ tuy đã phát lòng độc ác trí tuệ, nhưng vẫn còn chấp持 cõi không quán thấu đáo cõi chính đeo.

Đã nói đến danh tự và định nghĩa thì cũng muốn phép kể ra thêm :

Ma cõi nh : khung cõi nh do ma quái tạo ra để phồn衍 gột và ngăn trại ngói i tu hành.

Ma chướng : những chướng ngại vật, ngăn chia viễn tu hành và sập thăng tiến cõi a trí tuệ.

Ma duyên : còn gọi là ác duyên, tức là những xui khiên đe dọa đe n ghê gớm cõi nh, bắt lôi hay đe dọa hãi.

Tác Giả: Hoang Phong

Thứ Hai, 08 Tháng 11 Năm 2010 16:10

Ma đàm : là sỗ bồ thí cõa ma, không phải là cõa ma ngỗng. Đó là sỗ bồ thí cõa nhõng kẽ mang lòng tà, lòng tham, cõu danh, cõu lõi mà bồ thí, sỗ oai lõc cõa ma quỷ mà bồ thí, muôn tránh tõi nõn mà bồ thí. Loại ma này nhan nhẽn chung quanh ta, rõt dõ thõy, không cõn đõn « Kính chĩu yêu ». Chỗ Ma đàm nghịch nghĩa vãi chõ Phõt đàm, tõc là bồ thí mà không biết là đã bồ thí, không biết bồ thí cái gì và bồ thí cho ai, bồ thí chõ vì lòng tõi bi vô biên mà thôi. Bồ thí nhõ thõ còn gõi là Bồ thí Ba-la-mõt.

Ma đõo : đõng đi cõa ma, chõn lui tõi cõa ma, còn gõi là ma giõi, tõc cõnh giõi cõa ma.

Ma lõc : sõc mõnh tiêu cõc, kích đõng nhõng hành võ xu hay hung ác.

Ma ngoõi : là nhõng kõ phõ báng, chê bai Đõo pháp.

Ma Phõm : (Mâra hay Brâma) tõc là Ma võng cõi Phõm võng, gõi tõt là Ma Phõm. Chỗ Ma võng đã đõng giõi thích trên đây, đó là Thiên-hoá Tõi võng, còn Ma Phõm hay Phõm võng hay Phõm thiên võng (Mahabrahma) là võ Chúa tõi cõa cõi Ta-bà, quyõn lõc cõa Ma Phõm hay Phõm thiên võng võng tõi lên võ thõ cao nhõt trong cõi Dõc giõi, cai quõn và đõi u hành cõ thõ giõi này. Kinh đõi n gõc Hán gõi « Ngài » là Ngõc Hoàng Thõng đõ.

Ma thiõn : phép thiõn đõnh tà mõ, sai lõm, liên hõi või ma quỷ, đõi ngõng või chánh đõo. Ma thuõt : nói chung là nhõng hành vi mê tín, dõ đoán, phõn khoa hõc.

Ma sõ : ý nghĩa cõa ma sõ khá rõc rõi, đõi cõng là nhõng sõ viõc, nhõng hành vi sai lõm, ngãc cõn sõ tu hõc trên con đõng chánh Pháp. Nhõng ngõng i thõc thi ma sõ có thõ xem nhõ nhõng con ma chõy theo lõc trõn : yêu sõc đõp, thích tiõng êm tai, lõa thích mùi thõm, miõng ngon, thích đõng chõm và sõ mó nhõng gõi lõa thích, lõc mong nhõng cõnh huõng tiõn nghi sang trõng. Ma sõ cũng là nhõng cám dõ kích đõng ngõng i tu hành phá giõi, chõy theo danh lõi, sõc dõc. Ma sõ cũng có thõ dùng đõ chõ ngõng i ngõng i thiõn u mê và ngõ gõc, hoõc trõ vào nhõng cõnh hiõn ra khi thiõn, hoõc cõm thõy bõn loõn trong tâm thõc, thõy cõnh dõ mà bõ thiõn... Ma sõ cũng dùng đõ ám chõ nhõng ngõng i đã xuõt gia tu hành nhõng còn ham thích luõn bàn thõ sõ, chiõn tranh, tình yêu nam nõ, hoõc xu nõnh bõn cõ sõi và bá tánh lui tõi chùa có nhõu cõa cõi, cúng dõng nhõu, hoõc võng vào phép bói toán, đoán sõ mõnh, lõm ma, trõ quõ ...

Về Ma thuộc số là gì ?

Ma hay Mâra là một biến thể trong Phật giáo và có tên đeo giáp, dùng để chỉ một vị trùm hay vua tham lam vào hàng đế chế, cao siêu và mạnh mẽ, giống như đeo nhau nghĩa của chữ Ma Phẩm và nói trên đây. Tên của Ma có nghĩa là tham chát. Ma là chúa tể của mọi điều cõi vui ng, thèm khát, ham muốn, mọi thứ khoái lạc do thân xác. Đó là Chết nhân ôngh cõi a thê giác vui tết chát và hiền túc. Trung trách và bốn phun cõi a ngõi Chết nhân ôngh này là phái diệu kinh và canh chung sô vui n hành cõi a thê giác đang diễn biến chung quanh ta.

Ma không những tặc ng trung cho đặc vui ng hiền hiền nhau và mà còn tặc ng trung cho nhau ng thèm khát tiêm mòn bên trong ta, không bao giờ ra ngoài, chúng thuỷc vui bao nồng, có thể phát sinh từ tâm thêc mõi dù rất tinh khiết, hoặc từ nhau ng nghiệp sâu kín và nhau ng cõi u hối cõi a thân xác. Con Ma này nõi trong da thịt cõi a ta, trong tâm thêc ta, trong số vui n hành cõi a cõi thê ta.

Ma còn mang một cái tên nữa mà Kinh sách ít nói đến, đó là con ma Ái đặc (Kâma, xin đeo ng lõi n vui karma), đó là số yêu mõi, lòng yêu thêc, nói nôm na là tình yêu. Con ma Ái đặc ấy là một thứ bao nồng, tinh anh cõi a số sòng, luôn luôn « canh chung » và « chăm lo » cho ta rất cõi n thê. Con Ma đó hiền hiền một cách tuyệt vời, thật đặc biệt, nó làm phát sinh ra mọi hình tặc ng, màu sắc và âm thanh đặc loài. Con ma đó hiền dâng cho ta nhau ng o giác biến đeo nhau vui a kí do chính nó tõi ra, kèm theo mọi thứ lõi cõi thú và mọi cõi nhau giái tuyệt đặc biệt thuỷc vào thê giác i luân hối, và tõi ra mọi thứ hõi nh phúc cõi a thê têc.

Vui n đeo mõi chát và gay go là Ma không bao giờ chú ý đeo n hõi quõi cõi a nhau ng thê mà nó đã tõi ra. Nó rất hào phóng, cho không tiếc tay, « tham » bao nhiêu nó cũng cho, « yêu » bao nhiêu nó cũng khuya n khích thêm, « bám víu » bao nhiêu nó cũng sốn sàng tiếc tay. Nhau ng hõi quõi cõi a nhau ng o giác ấy mà Ma đem tõi ng cho ta chép là khõi đau mà thôi : cõi p giái, mõi mô, thêt tình, tõi tõi, lõi cõi gõi, đâm chém... Nhau ng khõi đau ấy Ma không cõi n biến. Ma cho ta lõi cõi thú, nhau ng đeo ng thêi cũng tõi p cho ta thèm khát lõi cõi thú. Điều này có nghĩa là Ngũ uôn quen đeo vui vui nhau ng lõi cõi thú, lõi thuỷc vào lõi cõi thú và bao Kích đeo ng bõi lõi cõi thú. Ma vui a là Kõi sáng tõi và đeo ng thêi cũng là Kõi phá hoại là nhau thê đó.

Khi nhìn Ma đặc i khía cõi nhau này, ta số hiền ngay là ma ở đâu. Ma ngõi trê chính trong đeo u cõi a ta. Ma nõi sốn trong tâm thêc ta, trong da thịt ta, trong số vui n hành cõi a thân xác và tâm trí ta. Nói cách khác Ma không nõi bên ngoài ta, không có ta thì cũng không có Ma. Ma quân hay nhau ng đeo o binh ma chính là số thèm khát nhau cõi đặc, thêt vui ng, buõi bõi, đói khát,

Ý nghĩa và Quan niệm về Ma trong Phật giáo

Tác Giả: Hoang Phong

Thứ Hai, 08 Tháng 11 Năm 2010 16:10

bám víu, tham lam, chiêm giỗ, lười biếng, đờ đẫn, sỗ hãi, nghi ngờ, hờn thù, tiếc nuchi, kiêu căng, tò phò, yêu thèm mót cách ích kỉ, tò móm vội cái « tôi » của chính mình v.v. và v.v. Tất cả những thứ này đều là Kinh sách phân ra làm tám thứ hay mươi thứ ma : Uẩn ma, Phiền não ma, Tù ma, Thiên ma, Tâm ma, Thiền căn ma, Tam muội ma...như đã đề cập trong phần trên đây. Những nỗi suy nghĩ sâu sa thì ta sẽ thấy Ma như sau hồn, đồng đao hồn nhử thứ nỗi a, Ma hồn hồn cùng khép trong thứ giới luân hồi này.

Trên đây là những gì Kinh sách nói về Ma, đính nghĩa về Ma. Dựa theo đó ta có thể phân loại và tóm tắt thành ba loại như sau :

- ma tòe ng tròn nhòng cùu hóp do nghiêp của một cá nhân hay những con người bút lối xay ra bên ngoài : chung hồn nhử ma nghiêp, ma duyên, uẩn ma, ảm ma, ngũ chúng ma, ma chém ng, ma cùnh, ma đao, ma duyên...

- ma tòe ng tròn cho nhòng hành vi sai lầm hay bút chính : ma phiền não, ma khánh hồn, ma kiêu căng, thiền ma, tâm ma, tam muội ma...

- ma tòe ng tròn cho nhòng chúng sinh thèc thi nhòng hành vi sai lầm, tai hói : chung hồn nhử ma phòm, ma vòng, nhòng ngòi thi ma số, ma thuột...

Điều lõi là Kinh sách nói vô kỉ nhòng ít thày nói đòn nhòng con ma có thể làm cho ta đòn tóc gáy, hét lên và phóng chém, hoặc làm cho người nghe mê kêu ú ò, tay chân lanh ngắt và toát mồ hôi đòn đòn. Ta thử tìm hiểu loài ma này xem sao.

Một thí dụ về Ma

Đó tránh cách nói tòe ng quát, siêu hình nhòng trên đây, ta thử đưa ra một vài thí dụ thèc tòe n hồn, đòn giòn hồn vòi nhòng con ma thèc ng hồn ra đòn nốt nhòng con người bình đòn nhòng chúng ta đây, kí cùi tròn con cho đòn người lòn. Chung hồn khi ta bước vào một căn phòng tối, ta thấy trong một góc phòng có một con Ma, tóc xõa, một xanh mét, đang nhẹ răng tròn một,... và cùi vòi ta một cách thèt rùng rợn. Nếu ta bình thòn, tòe tòn, không khiếp số, tìn thòn đòn con Ma, ta sẽ không thấy nó khi ta đòn gòn. Vì đây chỉ là nhòng ảo giác do ta tạo ra trong đầu hay

do bóng thi mu o nuôi thêm trí tho ng ca ta. No u nhu ta vun « khong dam » tin đun gon, ta co but đèn len, thi con Ma cung bin mut. Nhung no u ngoc lui, ta het len mut ting, « vut gio len co » mua chy, thi nhut đun hong con Ma so đu i theo, vut nhut đun ta so khong thu no chy nhanh hun no đu c, vut chinh ta cong no mua chy. No o trong đu u ca ta, trong thun xác đang « noi da ga » ca ta.

Thu hun noa, có thu sau đó ta lui đem chuyn « thy ma » o y mà vua thu hun hun, vua ko nhu thut vui ngo i khoac, thc là ta gioi thiu con Ma mà ta thy cho mut ngo i thu hai. Ngo i này có thu vua thuch thú vua so sut mà đon ruc no, đem cot gio nó vào trong đuu. Ngo i này lui ko cho ngo i thu ba, ngo i thu ba lui ko cho ngo i thu th. Moi lun nhu vuy thi con ma mà ta thy truc đây lui tru noen hung thn hun và khip đum hun mut chut, mut no trun to hun, rung nodài hun, và no coi rùng run hun. Bit đu sau mut vong, ngo i nghe sau cung lui votinh ko lui cho ta nghe vu con ma o y, có thu ta con so no hun ca con ma mà chinh ta dua thng thy « thut » truc đây.

Phut có đua ra mut thí du du hiu. Khi bulc ngang ngong cata lúc nhá nhem thi, ta thy mut con run. Ta hong hut và giot lui lui. Nhung nhin ko thi đuy chu là mut cun dây thung. Con run o trong đuu ta. Con Ma cũng o trong đuu ta là nhu vuy.

Khi ta ngo muê, ta thung chiêm bao « thy ma ». Ta het len hay la ú o ...Giot munh thc duy, ta khong thy con ma noo co. Khi ngo, ta nhum mut, nom trên giong và trong gian phong thi om, lam gi ta có thu dùng mut mà thy đuc. Cái thy o y là do tâm thc cata thy, hình o nh con ma hiun len th tim thc ta, th noi a-lli-i-da-thc (âlayavijnâna) cata, sinh khoi thnh xuc cam bun loun và tim o non trong ta, th nhung nghip sâu kín cata, th nhung ám o nh bunh hong cata, th nhung đam muê, tham duc cata, th nhung bám víu vào o giác, sân hun cata...Nhung ngo i tu thp cao, nhut là tu thp theo các phép thiun đun ca Phut giáo Tây thng, hu ít chiêm bao hay hoàn toàn khong còn chiêm bao noa, hong nou có chiêm bao thu chu « thy » nhung phun o ng và hành vi cata hu thm đu m lòng th bi, yêu thung, khoan dung và đu lung truc nhung conh đau thung truc mut hu, nhung tuyt đui hu khong còn thy ma noa.

Tóm lui, Ma nom trong tâm trí ta và tâm thc ta. Thi sao ? Vì Ma chính là Chu nhun ông ca mui th duy và hành vi duy ý cata ta. Vu Chu nhun ông o y thng trung cho so vun hành caa nghip, co so caso vun hành o y là ngu un (skanha), ngu un tác đung vui ngoic conh thc là co duyên đu giúp cho nghip bin thành quu. Vuy con Ma, hay Vu Chu nhun ông cata chính là cái ta, cái ngã, cái tôi đang o nop trong ta, đang đuu khin ta. Con Ma đó chính là vô minh, thc nhung bun nong thu tính, duc vung, thèm khát, bám víu, sân si, o giác..., chúng kích đung ta, đuy ta vào nhung hành vi vui muc đuch làm thou mân nhung thèm khát và duc vung trong ta.

Ý nghĩa và Quan niệm về Ma trong Phật giáo

Tác Giả: Hoang Phong

Thứ Hai, 08 Tháng 11 Năm 2010 16:10

Hỗu quỷ đùa đùn là khứ đau. Trong đùu ta, Ma luôn luôn nhử ta phai bao vùi cái tôi, cái ngã của ta, nó rất khôn ngoan và khéo léo, tùy theo tông ngõi, tông hoàn cảnh và trung hỷ p, nó sử dụng cách quát nứt, ra lỏng hay vù vù bung nhửng tiếng êm ái, đù thèng, hoặc hét lên the thé..., mặc đích đùi đùm trong tâm trí ta sẽ hiến diến cùa cái ngã.

Ma là cái ngã đang thèng trù ta, làm cho ta tham lam, ích kỷ, nó xúi dắc ta, nịnh hót ta, biến ta thành đùn mệt, nói dối và quỷ quyệt. Ma không phai chỉ biết do nết suông mà thôi, nhửng chính nhửng hành vi do Ma xúi dắc đã làm phát sinh ra Thù giỗi luân hỷ i. Thù giỗi luân hỷ i ném trong số kiêm tò a cùa Ma, đùng thèi Ma lòi ném trong tâm thèc ta. Đánh đuối con Ma lòi ra khứ i tâm thèc có nghĩa là xoá bỏ cùa thù giỗi luân hỷ i này. Vì thù có thể nói Ma chính là biến hiến cùa luân hỷ i, cùa số hãi, đùa đày và khứ đau. Ma hay Vô minh tung hoành trong tâm thèc ta, tò o ra u mê, lòi lòi và đau khứ, kích đèng ta tò o nghiêp, trói buộc ta vào thù giỗi luân hỷ i.

Chu kù cùa số sòng là số vùn hành cùa bánh xe luân hỷ i mà đùng cù là con Ma trong đùu ta. « Tùnh thèc » hay « Giác ngò » tò cù là nhữn thèc đùng quá trình đó, số vùn chuyễn đó không thèt, chúng chù là lò o giác, chù là Ma. Tóm lòi, ta không thè đuối con Ma ra khứ i phòng, ta cũng không thè chùy trùn nó đùng, mà ta phai đuối con Ma ra khứ i đùu. Ta không thè dùng bùa chú, phù phép hay nghi lò đù đùi Ma. Ta chù có thè đuối Ma bung tu tò p, bung cách khứ c phai Vô minh, mang lòi cho ta mệt tâm linh minh mòn, an bình, trong sáng và ròng ròng, không còn bóng dáng mệt con Ma nào nà a.

Trù Ma theo Phật giáo Tây tòng

Theo số trình bày trên đây, Ma lòi ném trong đùu ta, tu tò p tò c là tìm cách đánh đuối con Ma ra khứ i đùu. Lý thuyễn là nhữn thè, nhửng đánh đuối bung khí giỗi i gi, bung cách nào ? Xin trích ra đây câu chuyễn trù Ma hay trù Ma cùa Mùt-lòc-Nhùt-ba (Milarepa) do Kalou Rinpoche thuở tò i trong mệt quyển sách cùa ông. Kalou Rinpoche (1904-1989) là mệt Đùi số Tây tòng rùt uy tín đã thuyễn giếng trong hai mươi năm lòi tò i các nùc Tây phai lung trùc khi ông qua đùi. Mùt-lòc-Nhùt-ba (1052-1135) là mệt thánh nhân Tây tòng, đù tò cùa Mă-nhĩ-ba (Marpa). Câu chuyễn nhù sau :

Mùt-lòc-Nhùt-ba lòi cù trong mệt hang đùng trên Hy-mă Lòp-sùn. Mệt hôm, khi ông quay vào hang thì bùt gòp mệt đòn quù rùt hung tò n đang chù đùi ông, chúng nhe răng và trùn hai mệt to nhù hai cái dĩa. Chúng dùa nùt ông, đùm chân làm mệt đùt rung chuyễn, hò hét thèt khứp đùm. Mùt-lòc-Nhùt-ba tìm mệt i cách đùi xua đuối chúng : ông kêu gòi đùn sùc mìn cùa

Ý nghĩa và Quan niệm về Ma trong Phật giáo

Tác Giả: Hoang Phong

Thứ Hai, 08 Tháng 11 Năm 2010 16:10

thì y ông là lõt-ma Mā-nhī-ba và quán tánh ngỗn các thền linh phù trù, nhung đùu không hiểu ; ông quay ra hăm dọa lõi đàn ma quỷ, tìm mồi cách đánh đuối chúng. Chứng nhung chúng không sợ mà còn chửi nhéo ông nha :

« Nhìn thấy mi nhéo thì, chúng ta thấy biết mi hoango sõ lõm rõi. Mi mõt hõt trõm tĩnh và sõ an bình rõi. Ha ! ha ! »

Một-lõc Nhõt-ba lõn tõ nhéo :

« Mā-nhī-ba thấy ta có dõi rõng nhung biếu hiến bên ngoài chõ là nhung phóng õnh cõa tâm thõc, bõn chõt cõa tâm thõc thõt ra là trõng khõng và trong sáng. Nõu xem ma quỷ thuõc bên ngoài tâm thõc đõ mà đánh đuối chúng ra xa thì cũng giõng nhéo là nhung hành đõng õo giác mà thôi ».

Một-lõc-Nhõt-ba lõn hiến rõng ông khõng đõõc phép đõ cho tâm thõc bõ ám õnh bõi nhung biếu hiến nhéo thì, phõi giõ tâm thõc võng vàng trõõc nhung đàn ma quỷ dù cho chúng hung tõn đõn đâu cũng thõ. Ông cũng quán nhõn đõõc rõng ma quỷ chõ là nhung bám víu, và nhung tõ duy nhéo nguyên phát sinh tõ trong tâm thõc. Ông bèn hõt sõ, chõp nhõn sõ đõi diõn või ma quỷ, đõng thõi ông phát lõi lòng Tõ bi vô biên đõi või chúng.

Ông tõ nhéo nhéo sau :

« Nõu chúng nó muõn ăn thõt ta, ta sõ hiến dâng thân xác này cõa ta cho chúng ; sõ sõng là tõm bõ, đõy chính là mõt dõp tõt đõ ta đem thân xác này làm mõt viõc thiõn ».

Thõt bõt ngõ, thái đõ Tõ bi và sõ quán nhõn Tánh khõng cõa Một-lõc-Nhõt-ba đã làm nguôi cõn thõnh nõ cõa đám ma quỷ và tên cõm đõu liõn nói või Một-lõc-Nhõt-ba nhéo sau :

« Chúng ta cõ tõõng là mi khiõp sõ chúng ta ; nào ngõ các ý nghĩ đen tõi võ ma quỷ khõng thõ nào hiến hiến ra đõõc trong đõu mi, võy thì mi chõng có gì đõ sõ hãi cõ ».

Ý nghĩa và Quan niệm về Ma trong Phật giáo

Tác Giả: Hoang Phong

Thứ Hai, 08 Tháng 11 Năm 2010 16:10

Dết lời, toàn thề đám ma quỷ đùu bỉn mệt.

Người ta nghĩ rằng ma chỉ có thể hiện ra trong kinh cõa hay trong những nơi đây bóng tối, nhưng thật ra thì chúng đang ở nấp trong các ngõ ngách uất i phía sau tấm màn vô minh trong tâm thõc cõa mõi người trong chúng ta. Khi nào chúng ta vun xôi tâm thõc mình để biến cõi nó thành một ngôi vịnh đây hoa thõm và cõi lõi, tràn đầy lòng Tứ bi và rỗng lõi ng, chan hòa ánh hào quang cõa Phõt tính, thì khi ấy trong tâm thõc ta tức là ngôi vịnh chan hoà ánh sáng đó sẽ không còn có bóng dáng cõa mõi con ma nào ở nấp.

14.12.06