

Ông Tù bỗng thở và biết chắc không thể sống lâu hơn sáu tháng.



Ông bình tĩnh chờ cái chết, và vui vẻ sống những ngày ngắn ngủi còn lại, mà không bi ai, không sầu hãi. Ông muôn sau khi chết, gia đình làm đám tang theo ý riêng của ông. Bà vui nghe đồn dò cách thức làm đám tang kia đó, thì nói giọng buồn, vui đôi mắt của khôn:

- Em nghe nói ngày xưa ở Huế, người đàn bà đầu tiên đi xe đạp, bộ cửa thành phô phô nhỉ, xem nhỉ là Mẹ Tây, nhỉ kinh phá hoại phong hóa nỗi đột thốn kinh.

Cho đến khi chiếc xe gỗ n máy hiếu "Velo solex" ra đời, người đàn bà đầu tiên xin dùng, cũng bộ xem nhỉ là thứ côn đồ, cao bồi du đường, chẳng ng ai dám giao du thân mệt.

Đến nhỉ bà Thu, vẫn là một công chúa, dù là con của phu đế, là người đàn bà có xe hơi, và lái xe hơi đầu tiên ở Huế, cũng bộ thiêng hờ nghi ngờ oan cớ đồn cái đếch hờnh cửa bà, mà suýt đeo kiêm đeo mệt tèm chêng.

Thôi mà bây giờ, anh bộn em làm đám tang khác thiêng hờ, không giêng ai, thì chêu sao nỗi lòng tiêu đàm cửa bà con, hờ hàng!

Ông Tề cõi, nhìn vui và nói :

- Cái gì cũng phai có khói đùu, có ngói làm trống, vui sau thiên hỷ thỷ hay mà làm theo. Không ai khói đùu cõi, thì làm sao có tiễn lõi đù mà bột chõi c?

Thôi trống nõu không có cô, bà nào dám tiên phong leo lên xe đùp, thì bây giờ đàn bà đi bộ cho rã cõng ra. Ngày nay, còn có ai xì xõm khi thỷ các cô, các bà đi xe đùp, xe gõn máy và lái xe hối đâu?

- Sao anh bột em phai làm cái viếc khác đùi, cho tôi cho nghiệp em. Em đâu phai là hông ngõi thiền gan đù, đù có thể phết lõi đù luõn, khen chê cõi a thiền ?

Ông Tề trõi vui giõng rõt bình tĩnh:

- Chõi là cõi mong nhõi nhoi cuõi cuõc đùi cõi a anh, mà em cũng không giúp anh đùi sao? Ai có nói gì, thì em cõi bõi đó là ý nguyõn cõi a anh trống khi chõi. Mà có lõi, mõi ngõi đùu biõt anh muõn nhõi vui, em khõi cõi giõi thích cho ai. Em không làm theo ý nguyõn, anh chõi tõi không nhõm mõi, làm sao linh hõn siêu thoát? Nhõi thiõi, em không sõi anh vui quõy phá em mãi sao?

Nghe đõn đây, thì bà Hoa tái mặt. Bà vui nõi ma, sõi ngõi chõi, sõi bóng tõi, sõi sõi thiêng liêng. Bây giờ ông chõng còn sõng, bà có thể lõi áp, bột nõi ông đùi cõi, chõi sau khi ông chõi rõi, thì bà phai chõi thua, phai sõi ông.

Ông Tề biõt tính vui, nên đem ma quõi ra mà dõa trống, may ra sau khi ông chõi, thì bà chõi theo lõi cõi nguyõn cõi a ông.

Nõu có ai biõt ông Tề đang cõi kõi cái chõi mà ái ngõi cho ông, thì ông cõi i vui mà anõi hõi - chõi không phai là hõi anõi ông - rõng, nõu tin theo đõo Chúa, thì khi chõi đùi cõi vui thiên đàng, ngõi đùi cõi chân Chúa, sung sõing thõi sao mà ai cũng sõi chõi?

Nõu theo đõo Phõt, thì khi chõi cũng sõi vui Tây Phõng Cõi Lõc, vĩnh cõu an bình, thì mõng vui chõi sao lõi bi ai? Võ nõu nói theo đõc Đõt Lai Lõt Ma, thì cái xác thân lõi trõn gian, có thể ví nhõi bõi áo quõn ta mang, khi nó dã sõi cũ, xõu xí, rách rõi mõc nát rõi, thì nên bõi đi, mà mang bõi áo quõn khác, đõi ý nói đi đõu thai kiõp khác, mang thân xác mõi hõn.

Ông Tề nói vui bõi rõng, thân xác ông bây giờ nhõi cái quõn đã mõc mõng, rách đáy, không còn che đùi cái muõn che, thì phai bõi đi, không xài nõa là hõn. Bõi vui, ông bình tĩnh đón chõi cái chõi cõi kõi.

Khi biết ông bỗng ung thư sùp chật, thì phút đầu tiên, ông lồng ngón tay đi. Nhưng rốt mau sau đó, ông nghĩ ra rằng bây giờ chưa còn hai con đênh đênh lúa chín. Một là rủu rỉ bi ai, than thân trách phèn, oán thán trai đất, làm cho nhung ngày ngn ngón còn lồi thành u ám, khô sicc, muộn phiền. Hai là bình tĩnh chép nhén đênh không thể tránh đênh cùi thái đê tích cùi, lùc quan, vui vui. Làm cho nhung ngày còn lồi thành tết vui, tết đêp và ý nghĩa hơn. Khi ra đi sẽ không có chút tiếc thênh vênh bến. Ông chén con đênh sau, nên không buồn bã, không hoang mang, không bi ai.

Ông thấy cuộc đời bỗng đáng yêu hơn, đêp hơn. Ông mỉ lòng vui vẻ đón nhén tết thui khóc, tết ngày còn lồi. Mỗi sáng dậy, ông ca hát nhéc vui, và nói chuyện khôi hài cùng với con. Ông cứ làm đêp lòng mỗi ngày, vì ông nghĩ rằng, sau khi nhém mặt ném xuông, thì dù có muộn tết vui nhung ngày i thân thênh, cũng không còn làm đênh nỗi. Ban đêu, với con, gia đình, ai cũng ái nhèi, nên cứ xem như, dè dặt, ghen nhèi vui ông. Về sau, thui thái đê bình tết nh cùa ông, mỗi ngày quên đi chuyện ông sùp xa lìa cõi đêi nay, mà cứ xem vui ông không khác gì nhèi bình thênh. Đôi khi bỗng gật gùng, bỗn con gién hên, bỗn bèn bè to tiếng, ông không buồn gién, mà cùm thui tết cùi, và thui thênh hên hên.

Ông Tứ đên thêm vui rong đêng báo, không đêng cáo phó gì cả. Đêng làm rên, bỗn trí bà con ghen xa, buồn hèn phai thăm viếng. Không nên đê phiền ai phúng đêu chia buồn. Ông đê a tết báo cho bà, và nói:

- Em nhìn vào mày cái cáo phó nay đây, đêc thui buôn cùi : Chúng tôi đau đên báo tin cho thân bỗng quyến thuêc: Ông Nguyễn Văn Mù đã đênh Chúa gõi vui vào ngày , tháng, năm, hènh thui 82 tuê... Đênh Chúa gõi thì phai vui mèng, sung sướng, chỉ sao lồi đau đên báo tin ? Vui vui Chúa là khôn lâm sao? Có đi tù cùi tết đâu mà đau buồn? Đêng ra phai cáo phó bỗng câu : "Chúng tôi hoan hèn báo tin cùng thân bỗng quyến thuêc rong, Ông Nguyễn văn Mù đã đênh Chúa gõi vui vào ngày, tháng, năm,..". Và đây, mệt cáo phó khác, cũng "khóc báo" vui thân bỗng quyến thuêc là thân nhân chúng tôi đã vui cõi Phết. Vui cõi ma vui lòng quen sicc mèi khóc báo, chỉ vui cõi Phết, sướng quá, mà khóc cái nỗi gì?

Bà Hoa nhăn mặt nói :

- Anh đêng chi li bết bết tết câu tết chui . Đó là mệt lồi nói thôi. Vì có ai biết chiec đi vui đâu mà dám vui, buồn. Nhưng cù cho là vui thiên đàng, cùc lùc, vui vui Chúa Phết, cho ngõi sicc an lòng. Không lù báo tin ông nỗi tôi đênh cùi quen sicc rùc đi rùi. Dù sicc có gian ác đên đâu, khi chiec cũng có quyến hy vui nỗi lùc phúc, bình an.

Ông Tứ lùc đêu nói tiếng :

- Em có thấy ông cù Trênh ném lìt giênh hai năm, không cù đêng đênh, nhè bù hành hình, cù nhà lao đao lòn đên chăm sóc. Hai vui chêng bác Thu con cù, vì khôn nhéc quá, gây gù nhau,

gia đình suýt tan vỡ. Khi cõi mõt, cõi nhà thõ phào sung sõi ng cho cõi, và cho mõi ngõi trong gia đình. Thõ mà khi cáo phó, cũng đau đón báo tin. Bà con bõn bè đăng báo chia buồn, cũng là vô cùng thõi ng tiõc, vô cùng đau đón.

Tang gia mõng, mà bà con lõi chia buồn. Bà con muõn cõi nõm đó mãi, đõ khõ thân cõi, khõ con cháu cõi lâu dài hõn nõa hay sao? Hay là hõ khõng phõi khõ cõc chăm sóc cõi, khõng phõi đau lòng khi thõ y cõi nõm liõt ra đó, nõn cõi chõt hõ buõn đau? Bõi thõ, khi anh chõt, anh khõng muõn cáo phó, khõng muõn ai phân rõ u chia buồn. Chõt cũng là mõt tiõn trình cõi a tõ nhiên cõi a trõi đõt, thì có chi mà phân rõ u, chia buồn. Có ai sõng mãi đõõc?

Bà Hoa khõng đõng ý, nói lõn:

- Mõt mát nào mà khõng đau buồn? Dù biõt chõc rõng, ông cõi Trõõng chõt là thoát đõõc khõ đau đang hành hõ. Nhõng khi cõi mõt, cõi nhà cũng buồn vì mõt cõi, mà vui vì cõi tõi đõõc gánh nõng, bõt đõõc mõi thõõng tâm khi thõ y ngõõi thân yêu cõi a mình khõ cõc nõm đó.

- Thõ thì khi cõi mõt, chõc chõn cõi nhà vui nhõu hõn buồn, mõng nhõu hõn tiõc. Khõng ai dám nói mõng khi thõ y thân nhân mình chõt, vì sõ thiêng hõ hiõu lõm, tiõu đàm. Thõ thì đõng giõ dõi, nói là đau đõn, tiõc thõõng, mõt mát. Mõt cái gì mõi ngõi, chõ mõt cái khõ đau hành hõ, thì cõu cho mõt sõm, mõt đi càng nhõu càng mau, càng tõt. Anh nghe nói ngõõi Lào có quan niõm rõt hay võ lõ sõng sõ chõt. Khi trong gia đình có ngõõi chõt, hõ khõng bao giõ khóc lóc rõ u rĩ, mà bình tõnh an nhiên, chõc rõng hõ đã thõm nhuõn cái lõ thâm sâu cõi a Phõt giáo, biõt chõt là giõi thoát, rũ sõ ch nõ đõi.

Bà Hoa hõi:

- Hay là đõi sõng dân hõ đau khõ lõm than quá, nõn chõt tõi là khõe chõng? Chõt là hõt lo cõi áo, khõi đói khát bõnh tõt?

Bà Hoa nghĩ là ông Tõ khõng thõõng bà đõ nhõu, nõn cõi thõn nhiên trõõc cái chõt cõi n kõ. Bà khõng biõt làm sao chõu nõi cõi nh cô đõn khi sõng thiõu ông trên đõi.

Ông Tõ thõõng nói või bõn bè rõng, rõi ai cũng phõi chõt. Khõng chõt sõm thì chõt muõn. Khõng chõt lúc ba bõn mõõi, thì bõy tám chín chõc tuõi cũng phõi chõt. Cuõc đõi, có thõ ví nhõ mõt đẽm, khõng đõi ngõi lúc chín mõõi giõi, thì mõõi hai giõi, mõt giõi sáng cũng phõi đõi ngõi.

Nếu đau đớn không vui, thì tôi gì không đi ngõ sỏi mòn cho khóc, mà phai thiếc đeo nón buôn gốm nhém. Nếu đau đớn nay đau răng thì cõi thắc làm gì, ngõ sỏi đi mà quên đau. Nhịu người sống vui thái đeo nhõ sỏi không bao giờ chết, cho nên tích tảo cõi a cõi, bao nhiêu cũng không vui a, làm nhieu đau đớn không đúng, không phai. Bởi vậy, khi biết mình sắp chết, thì hurt hoảng khóc lóc, bi ai, mà vẫn không tránh đeo cõi.

Nhiều vua chúa đeo i xá a cũng muôn sòng đeo i, nên uống thuốc trấn ng sinh, mà ngõ đeo cõi chết sỏi. Còn gia đình, thì thõi gian đeo u thõi y thiêu vui ng, mệt mát, nhõng rã sau cũng quen dòn, vì phai lo lõng nhieu công việc khác trong mệt cuoc sòng bình thường, không còn có thì giờ mà tiếc thời ng, mà bi ai. Phòn ngõi chéo, buông tay là xong tết cõi, bình yên vĩnh viễn.

Không còn phai lo công việc làm ăn, lo cõi m áo gõ o tiõn, không còn lo làm giàu, lo tích trữ cõi a cõi, không còn ghen tuông, giõn hõn, không còn phai thiếc khuya hõc hành, hoõc viết văn làm thõi mệt nhõc, không còn theo đuổi mõng lõn mõng bé, không ùu tõ dòn vút vì thõi thõi, vì đeo tõnõc, quê hõng... Bởi hõt. Tất cõi cũng chéo là tro bụi. Thiên hõ còn ngõi ng mõ, còn khen ngõi nhõng anh hùng liõt sĩ trong lõch sõ, nhõng chính các ngõi nõy có còn biõt gì nõa đâu? Cũng là mệt mõ xõng khõ mõc nát, đâu có nghe, có cõi m xúc, hân hoan, vui thú gì. Có ca ngõi, nhõc nhõ thì đeo các thõi hõ con cháu vui sau noi gõi ngõi đi trấn cõi mà dìn giờ quê hõng, mà sòng cho đàng hoàng, cho nên ngõi, đeo ng làm viõc xõu xa đẽ tiõn.

Ông Tõ dòn vui làm mệt đám tang đòn giõn, không mõ nõp hòm cho bõn bè thăm viõng nhìn mõt. Hát nhõc vui trong tang lõi, không khóc lóc, mà vui cõi tõ nhiên. Sau khi thiêu xong thì gõi tro xõng vui quê nhà, đeo ng xây mõi, đeo ng đeo pbia.

Bà Hoa thì chéo muôn làm giõng nhõ tõt cõi mõi ngõi. Ai làm sao minh làm vui y trong khõ năng tài chánh cõi a gia đình. Bà không muôn làm khác ai, đeo hõi có thõi nghõ dõi, bàn ra nói vào, thêm thõi t thêu dõi. Nhõng bà cũng không nõi chéo iõi cõi nguyõn cuoi i cùng cõi a ông. Hai ngõi i con cõi a ông bà, đeo a con gái đeo u thì tán thành, muôn làm theo ý kiõn cõi a bõi, đeo a con trai phòn đeo i, vì sõi thiên hõi chê cõi.

Ông nói vui con : Con nêu vì bõi, không nêu vì thiên hõi. Ông Tõ xin nghõ viõc, đi thăm bà con hõi hàng, đeo n đâu ông cũng nói chuyõn khõi hài, vui vui, nõng nàn vui bõn bè bà con, thõi cõi đêm, uõng rõõu, hát hõi, ngâm thõi, ăn uống không kiêng cõi.

Theo ông, thì kiêng cưng chật, mà không kiêng cưng chật, chật sầm hòn vài tháng, vài tuần, cũng chẳng nghĩa lý gì. Còn chặng bao lâu nữa, kiêng cậy làm chi cho khôn thân, cho đói mệt đi mệt phun ý vả. Ông cho rằng, đã sống đón trên năm mươi tuổi là quá lão, quá đỗi, không có gì đỗi nuối tiếc.

Thế y ông tôi i vui, nghe i biết ông có bịnh sập chật, cũng quên mất là ông đang bịnh, nghe i không biết bịnh trung cậy ông, thì ông cũng không muốn nói ra làm gì. Ông đà a bà và hai con đi chật mệt chayn trên du thuyền. Ông tham gia các cuộc chật thi>p thuyền trên du thuyền nhảy hát hò, nhảy múa ca hát, tham gia các buổi hòa nhạc, uống rượu, cho đến khi mãn cuộc. Ông vui vẻ, bình tĩnh đón nỗi niềm khi bà quên mất là vẫn chặng không còn bên nhau bao lâu nữa.

Ông Tự chuỗn bỗ tinh thần cho vả, cho con, đập chật nhện mệt sập thuyền không tránh đỗi c. Chập nhện vui sướng bình thường, sáng suốt, không vui vui nhưng không biết ai. Có nghe i nói cho ông Tự nghe vui kinh nghiệm cậy a nhện kẽ đã chật thuyền rải, mà sống lâu i nhện sập mưu nihil nào đó. Rõng khi chật, thì thế y mình đi vào mệt vùng ánh sáng ló, rớt hân hoan sung sướng, khoái cảm tràn trề. Bởi vậy, nên nghe i đã trải qua cơn tột, thì không còn sập chật nữa, mà đón nihil là mệt ân huệ cậy a trại đỗi.

Ông Tự không tin chayn cơn tột, vì ông vui con nghe i thắc tột và lý trí, cái gì chậy a kỉm nihil thì chậy a tin. Nhưng cho rằng, nếu đỗi c nhện vui thì càng tột. Nếu không đỗi c vui, thì cũng thôi.

Cuộc đời ông Tự đã trải qua nihil giai đoạn sống khôn. Chạy a xong đỗi i hặc thì bỗ kêu đi lính, tham dập nhện trộn chiến kinh hoàng, ngày đêm trộn đóng nỗi ma thiêng nihil đỗi c, đã từng bị bắt làm tù binh, đã vui tột nihil.

Khi miền Nam thua trận, phai đi tù nihil năm. Đã sống trong chật đập hè khôn kìm khôn p, bỗ a đói bỗ a no. Đã đi qua biển tìm tột do. Vài lần nguy hiểm rỗng, đỗi c sống thêm mệt ngày trong xó tột do, thì có chật cũng không có gì tiếc nuối. Thế mà ông đã sống thêm đỗi c nihil năm trong mệt xã hội có tột do, dân chậy. Con nghe i đỗi c pháp luật bỗ o vui, tôn trọng. Ông biết i n trại đỗi cho ông cái phòn thắc ngô cùng quý giá đó trong nihil năm qua.

Ông Tự chậy là mệt nihil bình thắc ngô, có đập cậy tột xó u. Có chút rỗng chè, nihil không ghi nhớ và say sưa. Khi vui bỗn vui bè, thì ai đỗi n đâu, ông đỗi n đó. Ông hòa đỗi ng cùng đám đông.

Thỉnh thoảng ăn nhau cùng bạn bè, nói chuyện trêu đùa, vui chơi. Cả bắc ông cũng có chút chyện, tèo xi phé, bài cào, cờ tướng, cờ vua, đi sòng bài.

Nhiều khi ông xoa mặt chải tóc cùng bạn bè, mặt mày chải tết sáng thì bấy giờ cho đến chiều chưa hết, ai vào nhà này đã chuồn bùa cho ngày đi làm vào thứ hai. Ông không mê, không lờ m, biết đúng lúc, không phải khi thua cả bắc thì nóng mặt cay gắt, và gật cho đến bán nhà. Trai gái ông cũng có, nhưng không làm hại đến ai, biết giữ hôn nhân của cả chung. Không làm khinh con, không gây khổ đau cho người khác phái.

Thuốc lá, cà phê hàng ngày, ông không ghiền, nhưng cũng không bao giờ thuỷc. Ông Tú còn có chút máu nghệ sĩ. Ông thường khen họa tiêu rất đẹp, nên lâu lâu theo người bạn Mạc gác Phi Châu đến các hộp đêm khen chung, không lờ y thù lao. Ông có chân trong một ban nhạc tài trợ, lâu lâu đi trình diễn ở các nơi công cộng.

Ông Tú có sáng tác vài bản nhạc, nhưng không ai hát, và hát không ai nghe, không ai khen, nên ông không sáng tác nữa. Ông Tú cũng thích đọc truyền, đọc thư. Ông cũng có làm thơ, nhưng bà Hoa là vợ ông, khuyên đừng đọc cho ai biết nhưng bà thường đó do ông viết, vì người ta cãi nhau lây cãi bà. Ông nghe vợ chê, năn nỉ, không muốn làm thơ nữa. Tuy nhiên, có nhiều khi cao hứng, không cầm đũa cầm xúc, ông cũng làm thơ chung, và dù kín, vì sự việc đã cãi nhau.

Một người bạn của ông Tú cũng thích thơ phú, thường cùng ông ngâm vịnh khi nhàn rỗi, một hôm nghe ông nói về quan niệm của riêng mình, lồng tiếng và cái chung. Ông này nghe mà để ra, và nói:

- Bác chung chút, tôi lờ cờ tìm bài thơ của một ông bạn tôi, sao mà ý tưởng của bác và ông kia trùng nhau, như cùng họa một sách. Kệ lờ ghê. Lần đầu đọc bài thơ này, tôi khoái quá, phải xin ông bạn cho tôi mượn, chung ra phỏng, chung lờ y mượn bạn, còn chờ đợi đây.

Ông Tú cầm lờ y bài thơ dài, và đọc vịnh của gật gù, đọc xong ông vui đùi sung sướng, nói:

- Tuyệt. Hoàn toàn giống hệt suy nghĩ của tôi. Bác đem tôi đến giao thiệp với tác giả bài thơ này đi. Bác xem đây, đâu phải một mình tôi suy nghĩ khác đây. Có nhiều người cùng một ý nghĩ, nhưng không dám nói ra, không dám thi hành.

Đúng như vậy Nguyễn Công Trí có viết là chung ta người hiền thi, người xưa đã nghe rồi. Tôi đón chờ

Hắn, nhỉ mang máng hình nhỉ là Ngā kim nhỉ tì a chi đĩa, cù chi nhân tòn tiòn ngā tì a chi . Mày ông Tây cũng tìng viết là dòi ánh mèt trì nay, không có cái gì mèi cù . Nhỉng suy nghĩ cù a tôi vùi cái chết, sù sụng, ngùi xá a cũng đã viết nhiều, tàng ờn bàng bùc trong kinh Thánh, kinh Phật.

Ngày xưa khi còn nhỉ, bù mèi tôi gùi tôi vào hùc nùi trú trú ống đùo Thiên Chúa, mèi ngày mèi đêm đùu đùc kinh Thánh. Hồi đó tôi không hiểu hùt ý nghĩa cù a kinh, tôi tìng lùm đùc kinh là ngày đêm kêu gào sù xót thùng cù a Chúa. Tuổi trù ngu muội và ngông cuồng nên tôi không có cùm tình vùi chuyễn kinh kù, nhỉng khi lùn lên, đùc lùi kinh Thánh, tôi thấy hay quá ông . Lùi kinh an ời, vùi vùi con ngùi trong khù đau, trong bùc đùng hoòn nùn, khi gùp cam go chìm nùi, tìm đùc yên bình đù chùu đùng mà hy vùng qua khùi nghịch cùnh .

Ông bùn cùi, nói:

- Tôi thấy nhà bác thà Phật, mà lùi nói chuyễn Chúa rành rò . Bác có theo đùo Cao Đài hay không?

- Không phùi đùo Cao Đài, nhỉng Phật Chúa gì cũng hoan nghênh. Bà xã tôi vùn thùng đi chùa. Ngày xưa khi còn trong quân đùi, đóng quân giùa núi rùng, mèi tôi gùi cho mèy bù kinh Phật, không có sách vùi, báo chí, buùn mà đùc chùi. Không có tâm tu hành, nhỉng đùc mãi, nó thùm vào trong tò tìng lúc nào không hay. Bùi vùy, tôi có quan niêm rùt rõ ràng vùi sù sụng, cái chết, và bình tìn nh đón nhùn nhù mèt lù thùng cù a trùi đùt, tò o hóa.

Hai ngùi đang nói chuyễn, thì có bà bùn ghé chùi. Bà nùy yêu cùu ông Tù và bùn ông đóng tiòn đù mua đùt chôn cùt và xây mèi cho mèt ngùi đùng hùng Việt Nam nghèo mèi chùt. Gia đình không đù tiòn đù làm ma chay và mua đùt chôn ờ nghĩa trang.

Ông Tù móc ví, đóng ba chùc đùng, và nói:

- Kêu gùi thì tôi đóng tiòn, chù thùc tình trong lòng tôi nghĩ khác. Chùt thì hùa thiêu là đùp nhùt, tòt nhùt và lùi vùi sinh. Chôn xuùng đùt cho dòi bùi nó rúc rùa, cho sinh thùi chù có đùc gì. Mèt vùn cái xác, mèi có đùc mèt cái không thùi rùa, mà cũng khô đét nùm nhǎn răng ra, hôi hám xùu xí. Nùm chùt chùi trong tòi tăm âm u, đùc i đùt lùnh lùo, chù có sung sùng gì đâu. Rùi lâu ngày, thùt da cũng rùa, xùu ng cũng mèc. Đùc bao nhiêu năm?

Mà cù nghĩ kù xem, nùu mèi ngùi chùt phùi có mèt nùm mè chùng hai thùc vuông, thì trên

thì giờ i nay tò triều u năm trống c đón nay, và nhieu triều u năm sau nà a, tò tò ngó i dã chót và s chót, lò y đâu ra đót mà chôn.

Không lò cò thò giờ i nay chòng còn mòt tò c đót mà trống tròt, nhòn đói chót hót sao? Nhieu xu văn minh hiến nay, ngó i ta thiêu xác. Bên Nhót, bên Tàu, lòn Đò và nhieu xò khác nà a, ngó i chót đòn c hía thiêu. Đò Phòt chính tông, thì các tăng ni đùu đòn c hía táng, nhòng nhòng ngó i theo đò Phòt nà a vòi, thì lò i chôn còt. Bày đót ma chay linh đình cho thêm tòn kém.

Bàn ông Tò nói:

- Có phòi ngó i theo đò Chúa không dám hía táng? Nghe đâu hò tin có ngày phán xét cuòi cùng, và đòn c sòng lòi. Bòi vòi y nên phòi giòi thân thò, không muộn thiêu tan thành tro bòi.

Ông Tò còi lòn nói:

- Chò đòn ngày phán xét cuòi cùng, thì sòt đá cũng dã mòn ra tro bòi, nói chi đòn cái thân xác mong manh? Có lò nhòng kò mê tín, kém hiến biòt, đòn dòch sai ý nghĩa cò a kinh Thánh chǎng? Mà dù cho xòong còt có còn, thì cũng chò là bò xòong cù mòc, làm sao mà sòng lòi trên bò xòong đó đòn c?

- Nghe đâu các nghĩa trang cũng chò bán đót trong vòng mòt trăm năm thôi- Bà bòn bàn thêm - Sau mòt trăm năm thì không biòt hò có đào lên, đem chôn lò hò tòp thò, hoòc đem thiêu đót đi chǎng? Nhòng khi mua đót chôn, thân nhân, không nghe ai nói đòn đòn nòi. Mà dù cho chò nghĩa trang có hò a miòng là bán đót vĩnh viòn, thì sau mòt trăm năm, hò đào bò đi, cũng chòng ai hoài công đi kiòn

. Lòi hò a trăm năm trống con cháu không nghe, không còn chòng cò, cò ngó i hò a hòn lòn ngó i nghe hò a hòn, dã chót tò lâu. Mà có lò con cháu cũng vì lo làm ăn, sinh kò, đi tò tán, không ai còn đoái hoài chi đòn mòi ngói mò cò a tiòn nhân trong các nghĩa trang đây đó.

Bàn ông Tò nói:

- Trong phim tài liòn vòi Tây Tòng, lò đó đò Phòt là quòc giáo, ông Phòt sòng cai trò dân nhò vua. Khi có ngó i chòt, thì hò quàng dây kéo lê lên núi, sau đó mòi y ông chuyên môn chòt xác chòt ra nhieu khúc, và ném cho chim kên kên ăn. Trông khiòp lòm. Không biòt hò làm nhò thò, có đau lòng thân nhân ? Rõ nhò câu nguyòn ròa lò xò mình là chim tha quò ròa.

- Chỗng có đau lòng chi cỏ - Ông Tùy bàn thêm - Bên đó toàn đá núi cỏng. Muôn đào đá ra làm huyệt mỏ cũng quá cỏc khéo. Thân nhân ngồi i chót, dùu có muôn chôn cốt đón mày cũng không ai làm nỗi việc đó. Cho chim ăn là tiễn nhặt. Có điệu u, không biết làm sao chim kêu kêu không lây bênh ngó i chót, biết bao nhiêu là bênh nan y, vi trùng, vi khuẩn. Bởi thế, nên tôi cho haea thiêu là sôch sô và tiễn lối nhặt.

Câu chuyện bàn rông đón phong trào Việt Kiều về quê xây lăng mộ cho thân nhân, cho tổ tiên, đón nỗi có nỗi u làng thi đua xây cốt cho nguy nga, cho to lớn. Thay lăng mộ ngó i khác lòn hòn, thì đắp cái cũ ra, xây lối i cho lòn, cho đỗ sứ hòn. Có nỗi ngó i ta đột tên là Làng Ma, vì toàn cõi lăng mộ

. Ông Tùy cho rông, xây lối i mỏ cho tổ tiên đỗ báo hiếu, cũng là mốt hành đỗng tết, không có chi sai trái. Nhóm thi đua nhau xây và xây cốt có tính cách phô trổng thì chả làm trò cõi cho thiên hòn. Liều nhông phồn mỏ kia đỗng vông đỗng bao nhiêu năm, và còn đỗng con cháu chăm sóc đón bao giờ?

Rồi cũng có ngày trống thành hoang phỗ, chỗng ai đoái hoài đón, mà mặc rã a vui thi i gian. May ra, nhóm nỗi thiêng liêng nhõ đón quoc tộ Hùng Võng, lăng mỏ các bêc anh hùng giỗ nỗi c, đống nỗi c, mõi đỗng con cháu tiếc tặc tu sửa chăm nom. Thế mà cũng có còn tộ tộ i, tàn tộ, không ai chăm nom. Husing chi mình, là thô thông dân, vô danh tiếu u tút, chả làm đỗng c gì. Chả kinh nhông kinh là tộ i đỗng c a dân tộ c, bày đột xây lăng đỗng xác, nhõ các ông lòn nh tộ c đống sòn tộ Âu sang Á, tộ rã i mỏ mõi cũng bê phá bê, san bêng. Bởi thế, ông Tùy đón vui con đỗng xây mỏ, tặc bia cho ông làm chi.

Ông Tùy mõi n bài thô c a ông bê n vui đánh máy và sôp xôp lối i cho đắp, in ra nỗi u bê n, phóng ra mốt bê n lòn, đỗ dành khi ông chốt sô sô đỗng.

Chỗng bê n tháng, sau khi đỗng báo tin ung thô, ông Tùy qua đỗ i mà không đau đón nỗi u, không dùng hóa hóc trống liều trống c khi chốt. Có ngõi i mách cho ông nỗi u lo i thuoc ngo i khoa, ông cũng dùng thô. Trong gi i bê n bè thân tình, có ngõi i nói là ông Tùy đã tộ chôn lây con đỗng ra đi nhõ nhàng, không đỗ bênh ho i n hành hòn trống c khi chốt. Ông Tùy thông đùa rông, còn nỗi c thì còn tát, biết là dù có tát thì thuy i n cũng chìm, thì quay ngàu đi cho đỗ mốt trống c khi thuy i n chìm.

Bà con bỗn bè đồn viếng tang ông Tùy tì nhà, khi bỗn c vào cõng, hờ cõ sõa soõn lõi bõ mõt cho có vú buõn rõu, nghiêm nghõ, đõ hõp vúi cõnh tang ma, dù trong lòng hõ khõng có chút bi ai nào. Nhõng hõ nghe có tiêng nhõc vui đang rõn rã vúng ra tõ bên trong, hòa vúi tiêng nhõc là tiêng cõi vui vang vang, tiêng òn ào. Ngõi nào cũng giõt mình, vúi vú xem kú lõi sõ nhà, sõ đõ ìm.

Vào nhà, mõi khách viếng tang đõõc phát mõt tõ giõy màu hõng, bên trên ghi bài thõ Khi Tôi Chõt. Bài thõ cũng đõõc chõp phõng lõn, dán trên tõm bõng che kín cõ mõt bõc tõõng. Khách và chõ đang vui vú chuyõn trò, cõi đùa. Không thõy quan tài ông Tùy đâu cõ. Trên bõ thõ có cái õnh ông Tùy phõng lõn, miõng cõi toe toét, tóc bù gió lõng. Trõõc tõm õnh có cái hõp vuông chõa tro xõõng cõa ông Tùy. Tiêng nhõc vui vang vang tõ máy hát. Bài thõ in đõm nét:

Khi Tôi Chõt

Khi tôi chõt, viêng tang đõng buõn bõ
Cõi cho to, kú chuyõn tõu vui đùa ,
Trong sáu tõm bõt chõc tôi hõ dõ ,
Lên tinh thõn, lõm áp buõi tõn dõa,
Núu làm bõng, cõ núm nhà thoõi mái
Víng thăm chi, vài phút có thêm gì ?
Mõt đõnhõm. Lõnh thân. Da bõm tái .
Dõu bõi son, trát phõn cõng thâm chí .
Tõi đi trõõc, hõn gõp nhau ò dó,
Ai thay da mãi mãi sõng trãm dõi .
Kú trõõc ngõõi sau, xõp hàng xuõng mõ
Bõt đõu là khõi đõm cuõc rong chõi .
Núu có khõc, khõc cho ngõõi còn lõi,
Bõi tõ nay thiõu vúng nõi đõy vúi .
Cõng mõt mát, dáng hình , lõi thân ái
Tõa nõõng nhau, hõt hõng gõa đõt trõi .
Đõng đăng báo, phân lõu lõi cáo phó
Chuyõn thõõng tình, phí gõy có ích chi ?
Gõi mua gõo, giúp ngõõi nghèõ đói khõ
Dõu đau buõn nhõng kõp sõng hàn vi,
Trõi nhõc vui cho ngõõi ngõõi ý thõc,
Cuõc nhân sinh sõng chõt cõng tõõng đõng,
Khi nõm xuõng, xuõi tay và nhõm mõt
Thõ đau buõn hõnh phúc cõng hõ khõng .
Đõng xây mõ, khõc bia ghi tên tuõi
Vài trãm năm hoang vúng, chõng ai hoài .
Võ trõ vô cùng, thõi gian tõp nõi,
Tõ tõ ngõõi đõchõt tõ sõ khai
Khi tôi chõt đõng ma chay đõm đám,

**Hãy tiêu tàn, tro xác gởi về quê
Đứa con biền, cũng là nhà, đứa con
Trong tôi còn tha thiết chút tình mê
Thì cũng C, H, O, N kết lối
Nó m tro xem ng hài cốt khác nhau gì
Nhưng đón mừng chan hòa niềm thân ái
Cho tôi về, dù cát bụi vô tri.**

Khi đọc xong bài thơ, có người thì mỉm cười, có người vui hân, và nói chuyen oang oang. Họ cho rằng bài thơ đã nói hết ý nguyễn cẩm nguyễn chí tết. Người chỉ tết không muôn bận bè bụi râu, thuong tiếc, thì việc chỉ mà lối làm bài, giống gõ tết ra nét bụi khói trên mặt.

Về con người chỉ cũng không tết bụi râu, mà cũng không hân hoi. Không một tiếng khóc lóc, thẹn than. Nhìn vui vẻ nở nở đẹp phát ra từ máy vang đài. Khi khách đã đến chát nhau, và đúng giờ cỗ hành tang lối, bà vú ông Tứ và đứa con trai mang áo quan trang đong chép tay bên bàn thờ, cô con gái đong bên tay mình ông, cẩm máy vi âm nhoén miêng cười và nói:

-Thứ a các cỗ, cô bác chú dì, bà con bụi bè thân thiết xa gần, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã có lòng đón vui tang Ba chúng tôi. Tang lối nay làm theo ý nguyễn cẩm nguyễn chí quá cỗ. Không làm tang lối theo tết lối bình thường, vì số trái vui cúc vui cùng cỗ Ba chúng tôi. Chúng tôi xin nhận lối may mắn lối trách móc nếu có tết bà con bụi bè. Ba chúng tôi đã bình tĩnh và vui vẻ đón cái chát nhẹ một số tránh đong.

Trong những ngày cuối cỗ của đong, Ba chúng tôi rất vui, chuồn bụi kín cho gia đình và cho chính ông. Ông đã đón dò chúng tôi, không nên khóc lóc, không nên bụi râu, vì số thẹn không có chi đáng bụi cỗ. Ông đón chúng tôi vui nụ cuộn băng sau đây cho bà con cô bác nghe.

Người con gái đón bên bàn thờ, bắt máy, có tiếng ông Tứ cười hăng hách vui vẻ, làm một số không cám đong, cũng cười theo. Một vài bà yểu bóng vía số xanh một. Sau tiếng cười chào, thì có tiếng ông Tứ đón bài thơ dán trên tường, giọng đong rõ ràng, rõ ràng, nhỉ đang nói chuyen thẹn thẹn vui bụi bè.

Mỗi người im lặng lồng nghe, người thì nghiêm trang, người thì mỉm cười. Giọng Huế cỗ a ông Tứ đong chém và ngân dài nhỉng đong ông đong ý :

Tôi đi trống cồng, hồn gõp nhau là đó. Ai thay da mài mài súng muôn đồi, Khi trống cồng ngõi sau xõp hàng xuồng mèo, biết đâu là khói đi mìn cuộn rong chổi. Cuối cùng, có một tràng cồng i ha ha cõa ông Tề đỗ chõi dỗ bài thõ.

Sau bài thi, có ba ông ngõi Mõ, hai ông da đen, một ông da trắng, cõm đàn và kèn trống lên mõi khúc nhõi vui, các ông nhún nhõi uốn éo, nhieu lúc dõi mìn chân xuồng sàn. Ba ông cùng lúi lõi, làm hàng mõt, đi quanh phòng khách, nhõi múa lõi n trống bàn thõ ông Tề. Nhõng ông nhõi, là bõn chõi nhõi või ông Tề tõi các quán ca nhõi ban đêm.

Bỗng nhiên, bà chõi ông Tề nhào ra, lăn lõi n trống bàn thõ mà khóc lóc gào lõi:

- Cõu Tề i là cõu Tề. Chúng nó đem cái chõit cõa cõu ra mà bêu rõi hõ hàng. Võ cõu muõn đõi lõi chõng sõm nên bày ra cái cõnh chõng tai gai mõt nhõi. Con cõu cũng là thõ bõt hiõi u bõt mõc, cha chõit mà không có mõt giõt nhõi cõm, còn cõi i nói lung tung. Chõi có tôi là chõi câu, thõing cõu thõt tình thõi, ruõt đõt lòng đau, nên khóc than đây.

Ông chõng chõy đõn ôm bà kéo ra, và nhõi nhõi giãi bày. Bà vùng võng và càng khóc lõi n hõn, xõi võ bà Tề nhõng câu tõc tõu nõng nõi. Bà Tề ôm mõt khóc lóc. Bà chõi chõng nói lõi: Mai mõt chúng mày chõit, bà đõn phõng uõi lên hõm chúng mõi. Nhieu ngõi bà con đõn phõi ông chõng lõi bà chõi ông Tề ra xe chõy đõi.

Khách viõng tang lõi ng ra, và có ngõi lõi ng lõi ng ra või khõng chào hõi ai, vì sõ gia quyõn ngõi ngõi ngùng. Cô con gái ông Tề đõng ra xin lõi mõi ngõi vì chuyõn khõng may, khõng vui või a xõy ra.

Mõt bõn thân cõa ông Tề, quen nhau tõi thuõi trung hõc, đõi diõi n bà con, đõn trống bàn thõ, või vào hõp tro xõõng, cõi iha hõi và nói:

- Tề i, ông là sõ mõt rõi đó, chõi có ai bõng ông. Ông hiõi u tõn tõõng lõi huyõn vi cõa tõo hóa. Sõng cũng vui, mà chõit cũng vui. Sõng cũng dám làm, mà chõit rõi cũng dám làm, và làm đõõc. Tôi cũng iõc mong rõng, sau khi chõit, või con làm cho tôi mõt dám tang nhõi thõ nhõi, thì vô cùng sung sõõng. Tõõng ông nói đùa chõi, ai ngõi làm thõt.

Mõt või mõc sõ là bõn thân cõa gia đình, cũng đõn trống bàn thõ, và đoán chõc rõng bây giõi ông Tề đã đõõc või või Thiên Chúa. Ông cho rõng thái đõi cõa ông Tề trống cái chõit rõt sáng suõt, đáng khâm phục, và đáng đõõc mõi ngõi noi theo. Mõt või sõ già, có bà con hõi hàng või ông

Tôi, đã từng viết nhiều sách Phật và rao giảng đền bi, nói trọn cõi linh vượng :

- Bản đền không còn đền kinh cõi siêu cho thí chén. Bởi linh hồn thí chén đã thoát khỏi thiền. Thí chén không vui lòng bến cõi trấn, không hỷ lỷ vào cái thân xác tịnh bến. Thanh thản ra đi nowhere đi chán i, thong dong, dở dang. Thí chén đã hiểu thấu đáo cái lý vô thường trong đền pháp.

Mỗi ngày ra về, lòng nhàn nhàng, tưng bừng nhả đi trong mây. Tới phía nhà ông Tôi, còn vang vang tiếng vui đón đám tang khách.

Sau tang lễ, bà Hoa về ông Tôi tháo phào. Bà vui mừng vì đã làm đúng lý căn dặn của chồng mà không bao giờ tiếc. Bà chỉ sốt tai thôi. May mắn, bà con đền tán thành nghi thức tang lễ, và nỗ lực không tán thành, họ cũng im lặng, chỉ có bà chén ông Tôi gây rắc rối thôi.

Nóm tro xưởng của ông Tôi đền cúng về con gói kín bến năm lít p, bỏ vào hộp bangle chén nhả dày, để cho khói về, rồi giái bao đệm về Việt Nam. Chiếc xe chén hàng cõi hăng vang chuyền bến tai nện trên đường ra phi trường. Xe rẽi tõi cõi xa lị cao ba tòng xuồng đột, thùng xe vỡ nát, hàng hóa tung vung vãi, rách nát, cháy xém.

Anh tài xõi gậy hét tay chân và xưởng sảng, hét p hét i. Người ta đón rồng anh tài xõi buôn vì bao vải cõi mảng, đã uống rượu say xỉn, không điều khiển được tay lái. Cái hộp tro xưởng của ông Tôi bể rách và cháy xém một mẻt phún đền chén, đền cõi lõm đi ngao du qua xõi Nambia bên Phi Châu.

Cô con gái ông Tôi hét i tin tặc bên nhà hàng ngày, qua liên mảng máy vi tính, về cái hộp tro xưởng, mãi đón hai ba tháng vắng chén nhả đền cõi.

Bà Hoa viết nhiều thi khen lũi hăng chuyên chén. Hết trại lõi là số bài tháp cho bà hai trăm sáu mảng i támt đền ng. Bà Tôi khóc lóc, thuê luýt số đâm đền kiền.

Sáu tháng sau, nh^ó cⁿ còn có đ^a ch^u ng^ong i g^oi, n^én cái h^óp tro x^éng d^éc hoàn tr^ú cho gia đ^{ìn}h, v^éi ghi ch^ú l^a kh^óng c^ó đ^a ch^u ng^ong i nh^én. Bà Hoa m^éng ôm cái h^óp m^a khóc ròng. L^én n^óy, bà Hoa quy^{ết} đ^énh t^ú tay đ^em h^óp tro x^éng ông ch^éng v^é t^ún Vi^t Nam. Bà s^é th^ét l^éc th^{ém} l^én n^óa, th^ì t^úm l^{óng} hoài.